

ΕΥΘΥΜΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΚΟΛΠΟ

Ο Μπουλώ και ή Νινέττα, υστερ' άπο τόσα χρόνια πού ζούσαν μαζύ, χωρίστηκαν για πρώτη φορά. "Όχι βέβαια γιά πάντα, άλλα για λίγες έθδομάδες. Μήπως δύμας λίγες έθδομάδες, δὲν φυίνονται σάν μιά δόλοκληρη ζωή, δταν αύτοι πού χωρίζονται είνε έρωτευμένοι.

"Ο Μπουλώ ήταν ζωγράφος, Ήταν άπ' τούς μοντέρνους ζωγράφους, τούς «κυβιστάς». Τελευταία δύμας αύτού του είδους ή ζωγραφική, είχε πέσει σε μαρασμό. Κι' έτσι δλοι οι «κυβιστάς» ζωγράφοι βρισκόντουσαν σε μεγάλη κρίσι.

Κι' άν αύτή ή κρίσις έξακολουθούσε, τί θά γινόντουσαν οι δυό μας έρωτευμένοι, πώς θά κατώρθωνταν νά τά θγάλουν πέρα στὸ μικροσκοπικὸ ἀτελιέ τοῦ Μπουλώ, πού βρισκόταν στήν πιὸ ψηλὴ συνοικία τῆς Μονμάρτρης; Πολλές φορές ή Νινέττα έβλεπε τὸν άγαπημένο της ζωγράφο νά συλλογίζεται τὴν φτώχεια τους.

Κατὰ σύμπτωσιν, ἐκείνη τὴν ἐποχὴ οἱ γονεῖς τοῦ Μπουλώ γύρευαν νά ίδουν τὸ παιδί τους. Γιατὶ λοιπὸν νά μήν ἐπήγαινε νά μείνη μερικὲς ήμέρες κοντά τους, στήν ἐπαρχία;

Οι καῦμένοι οἱ γέροι, θά έμεναν πολὺ εύχαριστημένοι και ή εύχαριστησίς των θά έκδηλωνόταν μὲ μερικὰ χιλιάρικα πού θά ξανάφερναν τὸ ισοζύγιο στὸν κλονισμένο προϋπολογισμὸ τοῦ ζωγράφου.

"Ο Μπουλώ λοιπὸν ἔφυγε και ή Νινέττα βρισκόταν τώρα μόνη της, δλούδναχη στὸ ἀτελιέ τοῦ φίλου της.

Δὲν μιλάξ πειά, οὔτε κλαίει δύμας... "Έχει καρφωθῆ τώρα στὸ μυαλό της μιὰ ίδεα, νά κάνῃ κάποια ἔκπληξη στὸ Μπουλώ δταν θά ξαναγυρνούσε. Μιὰ στιγμὴ σκέφθηκε νά πολάρη σ' ἄλλους ζωγράφους και νά οίκονομήσῃ χρήματα. Ήταν δύμας καλοκαίρι και οἱ περισσότεροι καλοί ζωγράφοι είχαν φύγει ἀπὸ τὸ Παρίσι.

"Ἐπρεπε λοιπὸν νά σκεφθῇ κάτι ἄλλο πιὸ ἐπικερδὲς πιὸ ἀπρόσπτο.

Ξαπλωμένη τώρα στὸ ντιβάνι τοῦ ἀτελιέ, ἔχει βυθιστῆ σὲ συλλογισμούς, ἐνῶ συγχρόνως κυττάζει τὰ ἔργα τοῦ φίλου της, πού ἔχουν γεμίσει ὅλο τὸ ἀτελιέ, ἐπάνω στὶς καρέκλες και στοὺς τοίχους. Τὰ ἔργα αὐτὰ είνε τρελλά, χωρὶς κανένα νόημα. Τὰ μάτια τῆς καῦμένης τῆς Νινέττας δύμας, ἔχουν δεῖ τόσα πολλὰ, πού τίποτα πειά δὲν τῆς κάνει ἐντύπωσι.

— Τί κρίμα! ψιθυρίζει. Τόσες εἰκόνες και νά μὴ βρίσκεται οὔτε ἔνας ἀγοραστής!

Ξαφνικὰ ἐκείνη τὴν στιγμὴ, ἀκούγεται ἔνα διακριτικὸ χτύπημα στήν πόρτα.

— Εμπρός! φωνάζει ή Νινέττα. Κάνει τότε τὴν ἐμφάνισί του, ενας κύριος ντυμένος κατάμαυρος, πολὺ ἀξιοπρεπής, μὲ ύφος κάπως θλιμμένο.

— Μὲ συγχωρεῖτε, κυρία. Εἶνε δυνατὸν δύμας νά μὲ πληροφορήσετε, ἀν νοικιάζεται σ' αὐτὸ τὸ σπίτι, κανένα διαμέρισμα; "Η Νινέττα ἐτοιμάζεται ν' ἀπαντήσῃ «δχι», ξαφνικὰ δύμας ἀλλάζει γνώμη.

— Ναί... δχι... δηλαδὴ ένοικιάζεται ἔνα διαμέρισμα στὸ κάτω πάτωμα. Εκείνος δύμας πού θά τὸ νοικιάσῃ, πρέπει ν' ἀγοράσῃ και τὰ ἔπιπλα, πού κοστίζουν 40 χιλιάρδες φράγκα!

— Σαράντα χιλιάρδες φράγκα! Θά δεχόμουν εύχαριστως νά κάνω κάποια θυσία, ἀλλὰ τόσα πού μοῦ λέτε είνε παραπολλά... Εἶνε φοβερὴ ἔκμετάλλευσις!...

— Εκείνη τὴν στιγμὴ ἔρχεται μιὰ ώραίκα ἐμπνεύσις στὴ Νινέττα. Μ' εὐγενικὸ λοιπὸν χαμόγελο προσθέτει στὸν κύριο:

— Κι' αὐτὸ τὸ διαμέρισμα δύμας, σὲ λίγο θά είνε ἐλεύθερο...

— "Αι! ψράψαι! Παλλά ώραίκα! Καὶ ποιού είνε οἱ σροι σας, παρακαλῶ;

— Η Νινέττα, ή ὁποία, ἐντωμεταξύ, είχε κυταστρώσει πληρέστατα τὸ σχέδιό της, ἀπήντησε:

— Νά σᾶς πῶ: Ό αντρας μου ήταν ζωγράφος. Πέθανε τὸν περασμένο χρόνο. Θά ήθελα λοιπὸν κ' ἔγω ν' ἀφήσω αὐτὸ τὸ σπίτι, πού μοῦ φέρνει θλιβερές ἀναμνήσεις. Πρώτα δύμας, πρέπει νά πουλήσω αὐτὲς τὶς εἰκόνες πού δὲν είνε εύκολο νά μεταφερθούν. Ό αντρας μου είχε πολὺ ταλέντο... Μπορεῖτε ἄλλωστε νά κρίνετε και μόνος σας...

— Ο σοθαρός κυρίος ρίχνει μιὰ ματιὰ στὶς εἰκόνες, μὰ δὲν φαίνεται δραστικά νά ἔχῃ τὴν ίδια γνώμη μὲ τὴ Νινέττα. Λέγει εν τού-

ΤΟΥ ΚΛΩΝΤ ΜΑΡΣΑΙ

τοις «νοσί» μὲ τὸ πηγοῦν του και προσθέτει ἔπειτα:

— "Αν δι.αλαζετε νά μὲ προτιμήσετε για τὴν υπενοκίασι, πολὺ εύχαριστως θ ἀγόραζα ένα ἀπ' αὐτὰ τὰ ώραιά ἔρωτα.

— Βεβαιότατα, κύριε. Νά σᾶς προτιμήσω... πολὺ εύχαριστως...

— Ο θλιμμένος κύριος γίνεται ἀμέσως χαρωπός. Επιθεωρεῖ ὅλες τὶς εἰκόνες τοῦ Μπουλώ. Εἶνε δλοφάνερο πώς καμμιὰ δὲν τοῦ ἀρέσει. Επὶ τέλους δύμας παίρνει τὴν ἀπόφασί του. Σταματά ἐμπρός σὲ δυὸ εἰκόνες πού είνε τοποθετημένες ή μιὰ στὸ πλευρὸ τῆς ἄλλης.

— Η πρώτη παριστάνει καράβι και μοιάζει σάν σκάκι, ή δεύτερη παριστάνει μιὰ γυναίκα και μοιάζει σάν... κατσαρόλα.

— Διστάζει μιὰ στιγμὴ κ' ἐπὶ τέλους προτιμᾶ τὴν... κατσαρόλα!

— Πόσο; ρωτάει.

— Μόνο πεντακόσια φράγκα, ἀπαντάει ή Νινέττα.

— Ο ἀγοραστής δὲν συνοφρυώνεται καθόλου. Βγάζει λεπτὰ ἀπ' τὸ πορτοφόλι του, βγάζει και τὴν κάρτα του και τ' ἀφήνει δλα μαζύ ἐπάνω στὸ τραπέζι.

— Ελπίζω, κυρία μου, δτι θά μὲ είδοποιήσετε ἀμέσως, μόλις πάρετε τὴν ἀπόφασι ν' ἀλλάξετε σπίτι!

— Μείνατε ήσυχος, κύριε, σᾶς τὸ δρκίζομαι...

— Τὴν ἄλλη ήμέρα ἐδημοσιεύετο στὴ «Ματέν» ή ἀγγελία αὐτή: «Ένοικιάζεται διαιμέρισμα ὑπὸ εύνοικούς δρούς. Οι μεσταί ἀποκλείονται... Απειθυντέον εἰς... κλπ.»

Τὸ σπίτι τοῦ νεαροῦ «κυβιστοῦ» ζωγράφου, ἐποιορκεῖτο τώρα, κάθε μέρα, ἀπὸ ύποψηφίους ἐνοικιαστάς. Η Νινέττα δὲν εύρισκε οὔτε μιᾶς στιγμῆς ήσυχία. Σὲ κάθε ἐπισκέπτη ἐπανελάμβανε τὰ ἴδια λόγια:

— Νά σᾶς πῶ. Ό αντρας μου ήταν ζωγράφος. Πέθανε τὸν περασμένο χρόνο...

— Κ' έτσι, σιγὰ-σιγὰ, οἱ τοῖχοι γυμώνονται ἀπὸ τὰ πορτραΐτα: και τὰ καθυλέατα ἀδειάζουν.

— Η Νινέττα δὲν κοιμᾶται πειά. Τώρα ποὺ αὐξάνει ή περιουσία της, φοβάται για πρώτη φορὰ στὴ ζωή της τούς... λωποδύτες. Κάθε βράδυ κρύβει τὰ ώραια της χιλιάρικα κάτω ἀπ' τὸ μαξιλάρι της ή μέσα στὸ τζάκι. Έν τούτοις δλες αὐτὲς τὶς ήμέρες ξυπνάει μὲ τὸ χαμόγελο στὰ χειλη. Συλλογίζεται πόσες εἰκόνες έκανη πάλι και είνε κατενθουσιασμένη.

Τὸ ἀτελιέ ἀδειάσει ἐπὶ τέλους. Τέσσερες εἰκόνες μένουν ἀκόμα, τούς σοῦ φέρνουν ζάλη νά τὶς βλέπης.

Μιὰ στιγμὴ χτυπούνε στὴν πόρτα πάλι. Εἶνε δι. πρώτος κύριος, δοσθαρός και μελαγχολικός. "Ερ-

χεται νά δῆ τί γίνεται.

— Πλησιάζω, καθὼς βλέπετε, νά τελειώσω, τοῦ λέγει ή Νινέττα. Τέσσερες εἰκόνες μοῦ μένουν μόνο. Μόλις πουλήθομην κι' αὐτές, τὸ σπίτι θά είνε δικό σας!...

— Ο σοθαρός κύριος ρίχνει μιὰ ἀπελπισμένη ματιὰ στὶς εἰκόνες. Σουφρώνει τὸ πρόσωπό του, σὰν νά παίρνη ένα καθαρτικὸ ἐκείνη τὴν στιγμή.

— Επὶ τέλους κάνει μιὰ ήρωικὴ χειρονομία και φαίνεται πώς θ' ἀγοράσῃ και τὶς ύπολειπόμενες εἰκόνες.

Ξαφνικὰ ή πόρτα τρίζει ἀνοίγει διάπλατα κ' ἐμφανίζεται δ Μπουλώ...

Δέν βλέπει τὸν ἐπισκέπτη. Τὸ πρόσωπό του ἀκτινοβολεῖ ἀπὸ χαρὰ και μ' ἀνοιχτὴ τὴν ἀγκαλιά, τρέχει στὴ Νινέττα.

— Εκείνη δύμας κυττάζοντάς τον στὰ μάτια, τὸν σταματάει μὲ τὰ ἀκατανόητα αὐτὰ λόγια:

— Βλάκα μου!... Δέν ἔμενες πεθαμένος ένα τέταρτο ἀκόμα;...

ΑΝΕΚΔΟΤΑΚΙΑ

Η Α. Μ. Η ΜΗΤΕΡΑ!

— Οταν δι. Μέγας Φρειδερίκος ἀνηγορεύθη θασιλεύς, ή μητέρα του πλησιάζοντας στὸν θρόνο, όπου καθόταν, τοῦ εἴπε:

— Μεγαλειότατε...

— Όνομάζετε με πάντα γυιό σας! τὴ διέκοψε δ Φρειδερίκος. Τὸν τίτλο αὐτὸν τὸν θεωρῶ τιμητικώτερο ἀπὸ κάθε ἄλλον!...

