

ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ



Ο ανθρωπος που ψάρεψε τὸ ίδιο ψάρι.

Ογκαλλάλα τῆς Νεθράσκας. Μιὰ ήμέρα, ἔβαλε στοίχημα, δτὶ οὐ μποροῦσε νὰ ψαρέψῃ, τὴν ίδια στιγμὴ κι' αὐτοπροσώπως, στὰ νερά τεσσάρων κρατῶν. "Ολοι τὸν ἐνόμισαν φυσικά γιὰ τρελλό..

'Αλλὰ δ. κ. 'Αππλεγκαίτ... κέρδισε τὸ στοίχημα κανονικώτατα, κ' ίδιο μὲ τὶ τρόπο: Μπῆκε σὲ μιὰ βάρκα, καὶ πήγε σ' ἑνα σημεῖο τοῦ ποταμοῦ Σάν - Χουάν. Στὸ σημεῖο ἐκεῖνο ἀκριβῶς συναντῶνται τὰ σύνορα τεσσάρων κρατῶν τῆς 'Αμερικῆς, δηλαδὴ τὰ σύνορα τῆς Οὐτάχης, τῆς 'Αριζόνα, τοῦ Κολοράδο καὶ τοῦ Νέου Μεξικοῦ. 'Ο ίδιοτροπος λοιπὸν αὐτὸς βιθύπλουτος, ἔριξε τὰ ἀγκίστριά του στὶς τέσσερες διάφορες διευθύνσεις τῆς βάρκας του, κ' ἔτσι ψάρευε ταυτοχρόνως κι' αὐτοπροσώπως στὰ νερά τεσσάρων κρατῶν ! !

Αὐτὸ θὰ πῇ νὰ εἶνε κανένας 'Αμερικανός... χασομέρης!

Καὶ ἄλλοτε ἔχουμε δημοσιεύσει περίεργα διάμορφα, καὶ μάλιστα μερικὰ μήκους ἀρκετῶν... χιλιομέτρων τὸ καθένα, στὴ σελιδα αὐτῆ. Σήμερα πάλι δημοσιεύσειμε ἑνα τέτοιο ὄνομα, ἐφ' ὅσον μάλιστα ἔχουμε καὶ τὴν αὐθεντικὴν εἰκόνα του κατόχου του.

Πρόκειται περὶ τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος τοῦ σουλτάνου τῆς Τζοκζοκάρτε, ὁ ὅποιος διομάζεται χαμεγκοεμπεζονοενοπαιητικαλκογκαθγκουρρυχμανο αἰνιπανοταγκομόντ δ 5ος ! !

Καὶ τώρα ποὺ ξελαχανιάσατε, καμαρώστε καὶ τὸν κάτοχο τοῦ ἀτελειώτου διάμορφου ἡγεμόνα, καθισμένον καμαρωτά στὸν θρόνο του.

* * *

Ο κ. Χ. Β. 'Αππλεγκαίτ, εἶνε ἑνας ιδιότροπος 'Αμερικανὸς βιθύπλουτος, κάτοικος τῆς πόλεως

μοποιεῖ τώρα στὸ κατάστημα του ἄντι γιὰ γάτα. Τόση δὲ ενε ἡ λαιμαργία καὶ ἡ δραστηριότης αὐτοῦ τοῦ βιτράχου, ὡστε ὁ κάτοχός του εἶνε ἐνθουσιασμένος μὲ τὴν πρακτικὴ ἰδέα του!

* * *

'Ασφαλῶς, δ Νορβηγὸς περιγητής Μένσεν "Ερνστ, ἥταν ὁ ἀσσος τῶν σημερινῶν δρομέων ἀντοχῆς ὅλου τοῦ κόσμου." Ισως, μάλιστα, οὔτε καὶ στὸ παρελθόν ἀκόμη νᾶχη παρουσιαστὴ δρομεὺς ἄλλος, μὲ παρόμοια σάν τοῦ "Ερνστ ρεκόρ ἀντοχῆς καὶ ταχύτητος!"

'Ιδοὺ μερικὰ ἀπ' τὰ ἀφάνταστα ρεκόρ του: Τὴν κολοσσιαίαν ἀπόστασιν μεταξὺ Παρισιοῦ - Μόσχας, τὴ διήνυσε τρέχοντας μὲ τὰ πόδια μέσα σὲ δυό ἑβδομάδες μονάχα!

Στὸν δρόμο του συνάντησε καὶ διάβηκε κολυμπῶντας δεκατρία μεγάλα καὶ μικρὰ ποτάμια, ἐκτὸς βέβαιως ἐκείνων τὰ δυοῖνα είχαν γέφυρες. Οὔτε βροχές, οὔτε θύελλες, οὔτε καὶ κανένα ἄλλο ἐμπόδιο μπόρεσε νὰ τὸν σταματήσῃ ἀπ' τὸ ἀκούραστο κι' ἀκατάπαυστο τρέξιμό του.

'Επίσης τὴν καταπληκτικὴν ἀπόστασιν Κωνσταντινούπολεως - Καλκούττας καὶ Καλκούττας - Κωνσταντινούπολεως τὴ διέτρεξε πεζός μέσα σὲ 59 ήμέρες!

Τὴ ζωὴ καὶ τὰ κυριολεκτικῶς ἀπαράμιλλα ρεκόρ τοῦ χαλυβδίνου αὐτοῦ δρομέως τὰ ἑξέδωσε σὲ εἰδικὸ σύγγραμμα ὁ συμπατριώτης του καθηγητής κ. Ρίκ.

* * *

Στὴν πόλι Γκρέουσ τοῦ Παναμᾶ, πῆρε ἐσχάτως τὸ βραβεῖο φιλεργίας καὶ φιλοπονίας ἀπὸ τὸν δήμαρχο τῆς πόλεως, δ κλητήρ τοῦ Δημοτικοῦ Νοσοκομείου Τζών Ράδκλιφ.

'Ο κ. Ράδκλιφ, ἐπὶ εἰκοσιένη ὀλόκληρα χρόνια ἐργαζόταν κάθε μέρα, χωρὶς ποτὲ νὰ ἀπουσιάσῃ οὔτε ἐπὶ στιγμὴ ἀπὸ τὰ καθήκοντά του. Δὲν ηξερε τί θὰ πῇ ἔορτή, ή Κυριακή, ή «ἄδεια», ή ἀδιαθεσία. Κι' δήμαρχος, προσφωνῶντας μὲ συγκίνησι τὸν ταπεινὸ καὶ υποδειγματικὸν αὐτὸν υπάλληλο, τὸν χαρακτήρισε δρθότατα δως «Σωστὸ φαινόμενο, μοναδικὸ ἵσως στὸν κόσμο, υπαλληλικῆς φιλοπονίας καὶ εύσυνειδησίας» ! !

* * *

Τὸ φαινόμενο ὀνθρώπων ποὺ ἔχουν τὴ μιὰ κόρη τοῦ ματιοῦ των διαφορετικοῦ χρώματος ἀπ' τὴν ἄλλη, εἶνε βέβαια κάπως σπάνιο. Γνωστότερος στὴν ιστορία γι' αὐτὸν τὸν λόγο, εἶνε καὶ δικταράτωρ τοῦ Βιζαντίου Αναστάσιος, ὁ ὅποιος ὠνομάστηκε μάλιστα καὶ «Δίκορος», ἐπειδὴ ή κόρες τῶν ματιῶν του ἦσαν διαφορετικοῦ χρώματος ή μιὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη.

Στὴν πόλι Μπράσσαρ τῆς 'Αμερικῆς, ζῆ σήμερα διθιλοπώλης Β. Τ. Μόουμενς, ὁ ὅποιος ἔχει τὴν κόρη τοῦ ἐνδός ματιοῦ του γαλανὴ καὶ τὴν ἄλλη κατάμαυρη!

* * *

Νὰ καὶ κάτι ἐντελῶς ἀμερικανικό. Πρόκειται περὶ τοῦ κ. Χένρυ Μπύϊς, δ ὅποιος ἔχει τὴ μονομανία νὰ παίζῃ διαρκῶς μπιλιάρδο μέ... τὴ μύτη του! Εἶνε ἀπίστευτα τὰ κατορθώματα τῆς τρομερῆς αὐτῆς μύτης τοῦ κ. Χένρυ Λιούΐς: Μπορεῖ καὶ κάνει συνεχεῖς «καραμπόλλες» μέχρι τοῦ ἀριθμοῦ τῶν 35, τῶν 40 καὶ τῶν 46 πολλές φορές!

Ζῆ στὴν πόλι Τρινιδάδ τῆς 'Αμερικῆς κ' εἶνε τὸ φόθητρο καὶ τῶν πιὸ ίκανῶν ἀκόμη παικτῶν μπιλιάρδου, παρ' ὅλο ποὺ ἐκεῖνοι παίζουν μὲ τὰ χέρια τους ἐνῶ αὐτὸς μὲ τὴ μύτη...



Ο ασσος τῶν δρομεων ἀντοχῆς...



Ο σουλτάνος μὲ τὸ ἑκατοντάπηχο ὄνομα.