

οι σκοποί μου ήσαν κυρίως κι' αφού άλλωστε έκεινη με ειχε προκαλέσει πρώτη μὲ τις γλυκειές ματιές της!...
Μιά έξήγησι, έπι τέλους, ήταν άπαραίτητη!

Τής είπα τότε σοθαρά:

— Σᾶς θεοιώνω, υέσποινίς, πώς δὲν μπορῶ νὰ έννοήσω, τί είδους ύποδοχὴ εἰν' αὐτὴ ποὺ μοῦ κάνετε. "Οταν προτήτερα μοῦ χαμογελούσατε, είσαστε πιὸ πολὺ χαριτωμένη... Σᾶς τὸ ὄρκιζομαι!..."

— Ή νέα τότε στάθηκε κατάπληκτη καὶ μὲ ρώτησε:

— Σᾶς χαμογέλασα ἔγω... κύριε.
— Ναι... σεῖς!... Κι' ὅχι μιὰ φορά μάλιστα...

— 'Αλλά;...

— Τρεῖς φορὲς, ώς τώρα. Ή τρίτη εἶνε ή σημερινή!

— Καὶ ποὺ παρακαλῶ, ἀν δὲν είμαι ἀδιάκριτη;

— Στὴ στάσι τοῦ τράμ, ποὺ εἶνε ἐμπρός στὸ φαρμακεῖο «Ιντεάλ».

— Ή νέα τότε μὲ κύτταξε εὕθυμα, ἀλλὰ καὶ εἰρωνικὰ συγχρόνως. "Επειτα μοῦ εἶπε:

— 'Εν πρώτοις, κύριε, δὲν είμαι δεσποινίς...

— 'Αλλά;

— Είμαι κυρία!

— Κυρία σεῖς; Τόσο μικρή;

Χαμογέλασε μὲ αὐταρέσκεια καὶ μοῦ εἶπε:

— Μάλιστα ἔγω!... Κι' ἀν δὲν μὲ πιστεύετε ίδού! "Εθγαλε τότε τὸ γάντι τῆς καὶ εἰδα μὲ ἔκπληξι μοῦ ἔνα λεπτὸ, κουκλίστικο, σὰν ἀπὸ ἀλάβαστρο χεράκι καὶ στὸ κάτω μέρος τοῦ παράμεσου δαχτύλου, μιὰ λεπτότατη θέρα, μ' ἔνα μπριλλαντάκι στὴ μέση!

Γεμάτος ἀπογοήτευσι τότε, δὲν συγκρατήθηκα πειά καὶ εἶπα:

— Είσαστε παντρεμένη κι' ὅμως χαμογελούσατε σ' ἐμένα, σ' ἔνα ξένο!...

— Ή νέα — ποὺ δὲν ήταν πειά, οὕτε μποροῦσε νὰ γίνη, ἀλλοιούμονο, δική μου — μὲ κύτταξε σοθαρά αὐτὴ τὴ φορά, κ' εἶπε:

— "Οταν μοῦ μιλήσατε γιὰ τὸ φαρμακεῖο «Ιντεάλ» τὰ έννοήσα δυστυχῶς δλα, γιατὶ οὕτε μιὰ στιγμὴ δὲν πέρασε κακή ίδεα ἀπ' τὸ νοῦ μου... Μόνο ποὺ ἔνα αἴσθημα εἶχε ἀρχίσει... Μπορῶ ὅμως νὰ σᾶς δώσω τὸν λόγο τῆς τιμῆς μου, — καὶ τότε θὰ μὲ πιστέψετε θέραια — ὅτι ποτέ μου δὲν πρόσεξα τὴ φυσιογνωμία σας..."

— Μὰ πῶς σᾶς ἔβλεπα τότε νὰ χαμογελάτε πρὸς τὸ μέρος μου;

— Αλήθεια, χαμογελούσα πάντοτε, κάθε φορά, ποὺ τὸ τράμ σταματοῦσε ἔξω ἀπὸ τὸ «Ιντεάλ». Θέλετε ὅμως νὰ μάθετε γιατὶ; Καλύτερα νὰ σᾶς τὰ

πῶ δλα, γιὰ νὰ φύγη κάθε ἀμφιβολία ἀπὸ τὴν ψυχή σας... Χαμογελῶ σ' αὐτὸ τὸ μέρος, γιατὶ ἔκει συναντῶμαι κάθε θράδυ μὲ τὸν ἀγυπτημένο μου ἀντρούλη, ποὺ ἔρχεται κι' αὐτὸς ἀπὸ τὴ δουλειά του καὶ πηγαίνουμε μαζὺ στὸ σπίτι μας... Κάθε πρωὶ λοιπόν, ποὺ περνῶ ἀπὸ κεῖ μὲ τὸ τράμ, συλλογίζομαι τὴ θραδυνή μας συνάντησι καὶ χαμογελῶ ἀπὸ εὐχαρίστησι... Μοῦ κλέψατε λοιπόν, χωρὶς νὰ τὸ θέλετε, τὸ χαμόγελό μου... Δὲν ἀπευθυνόταν σὲ σᾶς, ἀλλὰ σὲ κάπιον ὄλλον, στὸν ἀντρούλη μου!... Καὶ τώρα, χαίρετε, κύριε...

Μὲ ἀφῆκε ἔκει καρφωμένο στὴ θέσι μου καὶ ἔφυγε περήφυνα καὶ μὲ χάρι... "Έγὼ τὰ εἶχα χαμένα ἀπ' τὸ κακό μου... Τράμ καὶ αὐτοκίνητα περνοῦσαν ἀδιάκοπα ἀπὸ τὴν πολυσύχναστη λεωφόρο... Μηχανικῶς ἀντίκρυσα μιὰ νέα ξανθή... Μοῦ χαμογέλασε χαριτωμένα... Κ' ἔγὼ τῆς ἀπάντησα μ' ἔνα χαριτωμένο ἐπίσης μορφασμό, ἀλλὰ μορφασμό... ἀγανακτήσεως..."

ΕΠΡΙΚΟΣ ΝΤΕΛΙΝΙΕ

ΜΙΚΡΑ - ΜΙΚΡΑ

Ο "ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΣΤΗΣ,,

Γιὰ τὸν περίφημο "Αγγλο ήθοποιό Γκόριγκ διηγοῦνται ὅτι δταν τὸν ρώτησαν κάποτε τὶ σημαίνει «δδονταλγιστής» ὅπως λέγαν τότε τοὺς δδοντογιατροὺς ἀπάντησε:

— "Ενας ἀνθρωπος ποὺ θγάζει τὰ δόντια τῶν ὄλλων γιά... μπορῇ νὰ θέτῃ εἰς κίνησι τὰ δικά του!..."

ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ

ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

(Άπὸ τὰ εύρωπαϊκὰ σατυρικὰ φύλα)

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΣΑΡΡΑΣ.

— Η Σάρρα εἶνε ἑτοιμοθάνατη. Ό Σολομών, δ ἄντρας τῆς, ποὺ σ' ὅλη τὴ ζωὴ τῆς τὴ ζήλευε φοβερά, τῆς φωνάζει:

— Σάρρα!... Σάρρα!... Σὲ ίκετεύω. Πρὶν πεθάνης πές μου, μὲ ἀπάτησες καμμιὰ φορά;

— Η Σάρρα, ἀνοίγει λίγο τὰ μάτια τῆς καὶ ψιθυρίζει:

— "Οχι, Σολομών, ποτέ μου... Κι' ἀν σοῦ λέω ψέματα νὰ μὲ τιμωρήσῃ ὁ Θεός καὶ νὰ μὲ κάνη νὰ στριφογυρίζω διαρκῶς στὸν τάφο μου..."

— Καλά!... Σὲ πιστεύω.

Καὶ ἡ Σάρρα πεθαίνει.

— "Υστερ'" ἀπὸ λίγον καιρὸ ἀρρωσταίνει καὶ δ Σολομών καὶ πεθαίνει κι' αὐτός, ύστερ' ἀπὸ τὴ γυναικὰ του.

Μόλις ὅμως ἔφθισε δ Σολομών μπροστὰ στὸν Θεό, δ πρώτη του σκέψις ήταν νὰ τὸν ρωτήσῃ:

— Ποῦ εἶνε ἡ Σάρρα;

— Ποὺά Σάρρα; Δὲν ἔχουμε καμμιὰ Σάρρα ἐδῶ στὸν οὐρανό, τοῦ ἀπαντᾶ δ Παντοδύναμος.

— Η Σάρρα Μπλούμ! Ή γυναῖκα μου!

Τότε δ "Υψιστος ρωτάει ἔναν ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους του:

— Γιὰ ποιά Σάρρα μιλάει αὐτὸς ὁ χριστιανός;

Τότε δ ἀρχάγγελος, σκέπτεται λιγάκι καὶ ἀπαντάει:

— "Α! Θὰ λέη γιὰ κείνη τὴ γυναικὰ ποὺ ἀπὸ τότε ποὺ πέθανε δὲν ἔχει ήσυχία, ἀλλὰ στριφογυρίζει διαρκῶς μέσα στὸν τάφο της!..."

* * *

Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΣΑΜΠΑΝΙΑΣ...

Σὲ μιὰ μικρὴ πόλι τῆς Γαλικίας, πολλοὶ Εβραίοι θέλουν ν' ἀναστήσουν τὸν Ραθεύνο τους ποὺ πέθανε ἀπὸ συγκοπή. Πηγαίνουν λοιπὸν στὸν ἀρχιρραθεύνο καὶ τὸν παρακαλοῦν νὰ κάνη αὐτὸ τὸ θαῦμα.

— Εκεῖνός δέχεται καὶ πηγαίνει μαζύ τους στὸ σπίτι τοῦ νεκροῦ, δ ὅποιος τὸ ἔτσουζε υπερβολικά.

— Δέστε μου ἔνα ποτῆρι παληὸ κρασί, τοὺς λέει μόλις φθάνει μπροστὰ στὸ φέρετρο τοῦ ραθεύνου.

Τὸ ποτῆρι μὲ τὸ κρασί ἔρχεται ἀμέσως καὶ δ ἀρχιρραθεύνος διατάσσει τὸν νεκρὸ νὰ σηκωθῇ καὶ νὰ τὸ πιῆ...

— Ο πεθαμένος ὅμως δὲν κωνιέται...

— Φέρτε μου ἔνα ἄλλο ποτῆρι κρασί...

— Νὰ εἶνε ἀσπρὸ Βουργουνδίας! λέει δ ἀρχιρραθεύνος.

Σὲ λίγο φθάνει καὶ αὐτὸ τὸ κρασί,

— Ο ἀρχιρραθεύνος φωνάζει πάλι τὸν νεκρὸ νὰ σηκωθῇ καὶ νὰ πιῇ, μὰ ἔκεινος οὔτε κουνιέται καθόλου...

— "Α! κάνει τότε, λιγάκι θυμωμένος δ ἀρχιρραθεύνος. Ξέρω τί θέλει!... Φέρτε μου ἀμέσως ἔνα ποτῆρι τῆς πιὸ καλῆς σαμπάνιας..."

— Η σαμπάνια δὲν ἀργεῖ νὰ φθάσῃ καὶ δ ἀρχιρραθεύνος ἐπαναλαμβάνει τὴ διαταγὴ στὸν νεκρό. Μὰ αὐτὸς δὲν παίρνει χαμόρι, οὔτε αὐτὴν τὴν φορά καὶ μένει καρφωμένος στὴ θέσι του...

Τότε δ ἀρχιρραθεύνος στρέφεται πρὸς τοὺς Εβραίους καὶ τοὺς λέγει...

— Δυστυχῶς, φίλοι μου, εἶνε... γιὰ καλὰ πεθαμένοι!... Αφοῦ δὲν σηκώνεται νὰ πιῇ τὴ σαμπάνια ποὺ τοῦ προσφέρω, θὰ πῆ πώς ὄραξε κιόλας στὶς ταβέρνες τοῦ Παραδείσου!

* * *

— Γιατὶ κρέμασες ἔνα λάστιχο αὐτοκινήτου πάνω ἀπὸ τὴν πόρτα σου; ρωτοῦν ἔνα πρώην ἀμαξᾶ.

— Γιὰ γοῦρι, ἀπαντᾶ δ ἀναστενάζοντας. Ποῦ νὰ θρεθοῦν πεταλα στὴν ἐποχή μας

