

ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

ΤΗΣ Α. ZENNEBRAU

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΡΟΒΙΝΣΩΝΕΣ



(ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ). — Η Μηλιά, ή τολμηρή καὶ μικρούλα κόρη του φαρά Νικόλα Ντερρύ, καθώς περιπλανιόταν μιὰ μέρα στή θραχώδη σκιή πού ἀπλωνόταν μπρός στὸ φτωχικό σπιτάκι της, ἀνακάλυψε τυχαίως μιὰ τρύπα ποὺ ώδηγοῦσε στὸ ἐσωτερικό ἐνός μεγάλου κι' ἀπροσίτου θράχου. Η Μηλιά μπαίνει ἔτοι μέσα στὸν θράχο, τὸν ἐπιθεωρεῖ καὶ ξαναγυρίζει στὸ σπίτι της, ἀποφασισμένη νὰ μὴν πῆ σὲ κανένα τίποτε γιὰ τὴν ἀνακάλυψη της. "Επειτα ἀπό λίγον καιρὸ δι πατέρας της πνίγηκε μιὰ μέρα ποὺ εἶχε ἔγει στὸ φάρεμα μὲ τρικυμία καὶ ἐπειτα ἀπό μερικοὺς μῆνες πεθαίνει καὶ ή μητέρα της. Η Μηλιά μαζὺ μὲ τὸν ἀδελφό της τὸν Γιαννάκη μένουν ἔρημα στὸν κόσμο. Η Μηλιά τότε γιὰ νὰ ξεφύγουν ἀπό τὰ χέρια μιᾶς γρηγᾶς μέγαιρας ποὺ θέλει νὰ τὰ πάρῃ κοντά της, παίρνει τὸν ἀδελφό της καὶ καταφεύγουν στὸν θράχο.

(Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου)

Καὶ χαμογελοῦσε, καθὼς τὸ ἔλεγε αὐτὸ, γιατὶ ἤξερε ὅτι ἡ ἀπειλὴ αὐτὴ φόβιζε περισσότερο ἀπό τὸ κάθε τι τὴ Μήλια.

Στὴν ἥλικία τοῦ Γιαννάκη, ή παλῆς θλίψεις ξεχνιούνται.

"Ἐπειτα ἡ καινούργια τους ζωὴ μέσα στὸ θράχο εἶχε σεβύσεις ἀπὸ τὴ μνήμη του τὰ περασμένα. Η σανίδα, τὸ θλιβερὸ ἐκεῖνο λείψανο τῆς θάρκας τοῦ πατέρα του, δὲν τοῦ θύμιζε τίποτε. Ποτὲ δὲν τὸν εἶχαν πάρει αὐτὸν στὴ θάρκα, ἐνῶ ή Μηλιά εἶχε περάσει ἔκει τὶς γλυκύτερες στιγμές της, κοντὰ στὸν πατέρα της. Η νέα κόρη ἀγαποῦσε βέβαια πολὺ τὴ μητέρα της. Μὰ τὸν πατέρα της τὸν ἐλάττευε κυριολεκτικῶς. Τὸν θαύμαζε καὶ τὸν θεωροῦσε ἀνώτερο ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους δταν τὸν ἔθεπε νὰ κρατάῃ τὸ τιμόνι καὶ νὰ διευθύνῃ τόσο καλὰ τὴ θάρκα καὶ μέσα στὴν τρικυμία ἀκόμα.

"Ἐπειτα ἡ Μηλιά ἔμοιαζε πολὺ τοῦ πατέρα της. "Ήταν ξανθὴ ὥπως κι' ἔκεινος μὲ μεγάλα μαῦρα μάτια. Ο Ντερρύ ήταν ξνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ὠμορφοὺς ἀντρες τοῦ τόπου ὅταν πνίγηκε, νέος ἀκόμα, πρὶν φτάσῃ τὰ σαράντα.

Καὶ ἡ δυστυχισμένη Μηλιά δὲν μποροῦσε νὰ θγάλῃ ἀπὸ τὸ μυαλό της τὸν ἀφωσιωμένο ἔκεινο πατέρα. "Ετσι ἡ σανίδα, ἐπάνω στὴν ὁποία τὸ σνομα Μηλιά ήταν χαραγμένο μὲ μεγάλα γράμματα, τῆς φάνηκε σὰν μιὰ παραγγελία τοῦ πεθαμένου πρὸς τὰ παιδιά του νὰ μὴ τὸν ξεχάσουν ποτέ.

— Πάμε, Γιαννάκη! εἶπε σὲ λίγο ή Μηλιά. Σήμερα δὲν θὰ παίξω μαζύ σου. Θὰ σὲ περιμένω στὴ σκάλα... "Ω! μοῦ φαίνεται πώς τὰ πόδια μου πάγωσαν ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ εἶδα αὐτὴ τὴ σανίδα. "Ἐπειτα, τώρα θὰ μοῦ φαίνοταν πώς παίζω μέσα σὲ νεκροταφεῖο!

— "Ω, μὴ λές τέτοια λόγια, Μηλιά μου! φώναξε δι Γιαννάκης. Φοβάμαι πολὺ τὰ νεκροταφεῖα. Κάθε φορὰ ποὺ περνοῦσα ἀπὸ τὸ νεκροταφεῖο τοῦ χωριοῦ μας ἔκλεινα τὰ μάτια μου. Εἶχα ἀκούσει νὰ λένε πώς θγαίνουν ἔκει μέσα φαντάσματα καὶ θρυκόλακες μὲ ἀσπρα σάθαια, ψηλοὶ σὰν τὸ καμπταναριό! 'Αλήθεια, Μηλιά, οἱ πεθαμένοι θγαίνουν τὴ νύχτα ἀπὸ τοὺς τάφους τους;

— Μήν πιστεύεις τέτοια πράγματα, τοῦ ἀπάντησε ή Μηλιά. "Ἄν ήταν νὰ θγαίνουν οἱ πεθαμένοι, δι πατέρας κι' ή μητέρα θὰ ἔρχοντουσαν νὰ μᾶς πάρουν ἀπὸ δῶ γιὰ νὰ μᾶς πάνε στὴ θεία Κατίνα στὸ Παρίσι.

— 'Εγώ δμως φοβάμαι πολὺ ἄμα ἀκούω νὰ μιλᾶνε γιὰ νεκροταφεῖα... "Έλα, πάμε ἀπάνω, Μηλιά, γιατὶ μοῦ φαίνεται πώς θὰ θγῆ κανένα φάντασμα μέσ' ἀπὸ τὸ σωρὸ τῶν ξύλων...

— Δόσε μου τὸ χέρι σου καὶ πάμε... Θὰ σου διαβάσω κάτι ἀπ' τὴν 'Αγία Γραφή. Αὐτὸ εἶνε τὸ καλύτερο ποὺ ἔχουμε νὰ κάνουμε τώρα.

Σὲ λίγο δμως — ἔτσι εὔμετάθλητα εἰν' ὅλα τὰ παιδιά — δι Γιαννάκης ξέχασε τοὺς φόβους του ταῦται εἶπε:

— 'Εκεῖνο τὸ πρᾶγμα ποὺ ἀγγιέσες μέσα στὴν τρύπα δπου ήταν κρυμμένος δι γλάρος, πότε θὰ τὸ θγάλουμε; Θάθελα πολὺ νὰ ίδω τὶ εἶνε...

— Θάρη ή ώρα του, μὴν εἰσαι ἀνυπόμονος! ἀπάντησε ή Μηλιά. Στάσου ήσυχος τώρα ν' ἀκούσης αὐτὰ ποὺ ιὰ σου διαβάσω καὶ ὑστερα θὰ σου διηγηθῶ μία ώραια ιστορία.

Η ιστορίες γοήτευαν πάντα τὸ Γιαννάκη. Γι' αὐτὸ ιδλις ή Μηλιά τελείωσε τὸ διά-

βασικὰ τῆς Αγιας Γραφῆς, τῆς ὑπενθύμισε τὴν ὑπόσχεσί της. Τότε ή Μηλιά τοῦ διηγήθηκε πῶς κάποτε δι πατέρας τους, ὅταν ἦταν πολὺ νέος ἀκόμα κι' ὑπηρετοῦσε σ' ἓνα πολεμικό, ἔσωσε μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς του, ἓναν ἀξιωματικό, τὸ σημαίοφόρο Κεντράκ. ὁ ὅποιος εἶχε πέσει στὴ θάλασσα καὶ λίγο ἔλειψε νὰ πνιγῇ.

Ο Γιαννάκης τὰ ἀκούσε μὲ προσοχὴ δλ' αὐτὰ, κι' ὑστερα ρώτησε:

— Καὶ τι ἀπόγινε ὑστερα δι σημαίοφόρος Κεντράκ;

— Δὲν ξέρω, ἀπάντησε ή Μηλιά. Ο πατέρας μας, ποὺ τὸν ἀγαποῦσε πολὺ, μοῦ εἶπε πῶς εἶχε φύγει γιὰ ἓνα μακρυνό, πολὺ μακρυνό μέρος...

— 'Αλήθεια; Κι' ἄμα φύγη κανεὶς σὲ μακρυνό μέρος, δὲν ξαναγυρίζει ποτὲ πειά;

— Ξαναγυρίζει, ἀλλὰ δχι πάντα.

— Γι' αὐτὸ κι' ἔγω, ἄμα μεγαλώσω, δὲν θὰ φύγω ποτὲ μακρύ μὲ τὸ πλοϊο μου. "Ολο ἔδω κοντὰ θὰ γυρίζω, γιατὶ δὲν θέλω νὰ σὲ χωριστῶ ποτέ... "Υστερα λοιπόν; Τι ἔγινε ὑστερα;

— Τίποτε ἄλλο. Αφοῦ τελείωσε τὴν θητεία του, δι πατέρας γύρισε στὸ χωριό, παντρεύτηκε τὴ μητέρα καὶ γεννηθήκαμε ἡ μείς.

— Κι' ὑστερα δὲν τοῦ συνέθη τίποτε ἄλλο;

— "Αχ! Ξέρεις πολὺ καλὰ τὶ τοῦ συνέθη, ἀποκρίθηκε ή Μηλιά στενάζοντας.

— "Α, μὴν ἀρχίσης πάλι τὰ κλάματα, Μηλιά, γιατὶ δὲν μπορώ... Φτάνει ποὺ μοῦ εἶπες τόσα λυπητέρα πράγματα σήμερα! Δός μου τούλαχιστον νὰ φάω τίποτε καλό, γιὰ νὰ ξεχάσω τὶς λύπες...

Η Μηλιά χαμογέλασε χωρίς νὰ θέλη καὶ προσπάθησε νὰ παρηγορήσῃ τὸ μικρὸ μ' ἓνα γεῦμα τοῦ γούστου του.

* * *

Τὴν ἄλλη μέρα, δι Γιαννάκης — ὅπως συνήθιζε κάθε πρωτ — ρώτησε τὴ Μηλιά τι θὰ ἔκαναν ἔκεινη τὴν ἡμέρα, καὶ πρόσθεσε:

— Θέλω νὰ ίδω τὶ εἶνε μέσα στὴν τρύπα τοῦ θράχου. Μὲ τὶ θὰ τὸ τραχήξης αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἔξω, ἀφοῦ δὲν τὸ φτάνει τὸ χέρι σου.

— Πρέπει νὰ φτιάξουμε ἓνα τσιγκέλι, ἀποκρίθηκε ή Μηλιά. Θὰ πάρω ἓνα κομμάτι ἀπὸ τὸ στεφάνι τοῦ θαρελιοῦ καὶ θὰ δέσω τὶς δυὸ ἄκρες του σ' ἓνα ραθδί. "Ετσι κάτι μπορεῖ νὰ γίνη.

Καὶ ἀφοῦ ή Μηλιά ἔφτιαξε τὸ αὐτοσχέδιο αὐτὸ ἔργαλείο, τὰ δυὸ παιδιά κατέβηκαν στὴν αὐλή.

Η θάλασσα θάρχόταν κατὰ τὸ μεσημέρι. "Επρεπε λοιπὸν ν' ἀρχίσουν τὴ δουλειά τους νωρίς, γιὰ νὰ προφτάσουν νὰ τελείωσουν. Ο γλάρος αὐτὴ τὴ φορὰ ἔτρεξε πρὸς προϋπάντη τους καὶ τοὺς τσιμποῦσε τὰ πόδια γιὰ νὰ τοῦ ρίξουν κάτι νὰ φάῃ.

Φαίνεται πώς συχάθηκε τὶς γαρίδες, δι κύριος, εἶπε δι Γιαννάκης γελώντας. Πάω ἀπάνω νὰ τοῦ θρῶ κανένα κομμάτι ψάρι.

Καὶ, καθὼς ἀνέβαινε γρήγορα-γρήγορα τὴ σκάλα, φώναξε στὴν ἀδελφή του:

— Περμένε με! Μὴν ἀρχίσης πρὶν κατέβω...

— Η Μηλιά δὲν περίμενε πολὺ, γιατὶ ἀμέσως δι Γιαννάκης ξαναγύρισε μ' ἓνα κεφάλι γλώσσας. "Ο γλάρος, δι ὅποιος μάντεψε πῶς ήταν γι' αὐτὸν, ἔνοιξε τὰ φτερά του καὶ πλησίασε.

— Νά, θλέπεις, Γιαννάκη; Δὲν σου τὸ ἔλεγα; εἶπε ή Μηλιά. Η φτερούγα τοῦ πουλιοῦ δὲν ήταν σπασμένη, ἀλλὰ μονάχα πληγωμένη. Νά τώρα ποὺ μπορεῖ νὰ πετάξῃ, θὰ μᾶς ἀφήση ύγεια.

— Φτάνει νὰ μὴν τὸν σκοτώσουν σὰν τὸν ἄλλο... Λές ἀλή-



θεια νά μᾶς ξεχάση, Μηλιά. "Η μήπως θάρχεται νά μᾶς θλέπη κι' αφού θά θγή από τὸ ψράχο;

—Ποιός ξέρει; Αύτὸς θὰ τὸ ίδοιμε... Τώρα όμως μᾶς παίρνει τὸ κατόπιν γιὰ νά του πετάξουμε κανένα μεζέ...

Τὴν ήμέρα ἐκείνη, τὰ παιδιά δὲν θρήκαν στὴν καλαμωτή τους παρὰ ἔνα μεγάλο ψάρι κι' ἔναν ἀστακό. Τὸ ψάρι θὰ τὸ ἔτρωγαν τὸ ψράχο καὶ τὸν ἀστακό τὴν ὄλλη μέρα τὸ μεσημέρι.

—Πάμε τώρα στὴν τρύπα, εἶπε ὁ Γιαννάκης, γιὰ νά ίδοιμε ἐπὶ τέλους τί εἰν' ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα.

'Αλλὰ μόλις ζύγωσαν, ὁ γλάρος ἔτρεξε καὶ χώθηκε μέσα στὴν τρύπα, ὅπως εἶχε κάνει καὶ τὴν ὄλλη φορά.

—Αύτὸς δὲν μοῦ ἀρέσει! εἶπε ἡ Μηλιά. Φοβάμαι μήπως τὸν πληγώσω μὲ τὸ ξύλο.

—Βάλε τὸ σιγά-σιγά, τῆς ἀπάντησε ὁ Γιαννάκης. Κι' ὁ γλάρος, μόλις τὸν ἀγγίξῃς, θὰ πεταχτῇ ἔξω.

'Η Μηλιά γονάτισε καὶ μὲ πολλές προφυλάξεις ἔχωσε τὸ ξύλο στὴν τρύπα τοῦ ψράχου. Τὸ αὐτοσχέδιο τσιγκέλι τῆς γάντζωσε τὸ σκληρὸ ἐκεῖνο πρᾶγμα, τὸ κίνησε, τὸ σήκωσε λίγο, τὸ μετατόπισε, ἀλλὰ σὲ λίγο ξέφυγε κι' ἔπεσε μέσα σ' ἔνα βαθούλωμα, ἀπ' τὸ δόποιο ἥταν δύσκολο νά τὸ τραβήξῃ.

Τότε όμως συνέθη κάτι, τὸ δόποιο ἡ μικρὴ ψαροπούλα δὲν μπόρεσε νά ἔξηγήσῃ. Τὸ πρᾶγμα ἐκεῖ μέσα κουνήθηκε μόνο του καὶ θγῆκε ἀπό τὸ βαθούλωμα... Πῶς ἀρά γε;... 'Οπωσδήποτε ἡ Μηλιά κατώρθωσε νά τὸ ἀρπάξῃ μὲ τὸ ἐργαλεῖο τῆς καὶ νά τὸ τραβήξῃ ἀρκετὰ πρὸς τὰ ἔξω.

'Η Μηλιά τότε κατάλαβε ὅτι ἂν ἔχων μέσα τὸ χέρι τῆς, θὰ ἔπιανε τὸ μυστηριώδες ἐκεῖνο πρᾶγμα, τὸ δόποιο εἶχε κινήσει τὴν περιέργεια τῶν παιδιῶν. Καὶ αὐτὸς ἔκανε.

—Ε, τὸ ἔπιασες; εἶπε ὁ Γιαννάκης, παρακαλούθωντας μὲ πολὺ ἐνδιαφέρον τὶς κινήσεις τῆς ἀδελφῆς του.

—Ναί.

—Τί εἶνε;

—Δὲν καταλαβαίνω. Εἶνε ἔνα πρᾶγμα σκεπασμένο μὲ λάσπη. Ἀπὸ πάνω εἶνε μαλακό, μὰ πιὸ μέσα εἶνε σκληρό. Εχει καὶ κάτι μύτες που ἀγκυλώνουν τὰ δάχτυλα.

—Εἶνε ζωντανὸ πρᾶγμα;

—Οχι δα.

—Βγάλε τὸ λοιπὸν ἔξω!

Τότε τὰ παιδιά πρὸς μεγάλη τους ἔκπληξη, εἶδαν τὸν γλάρο νά τρυθάτ μὲ τὸ ράμφος του ἡ μᾶλλον νά προσπαθῇ νά τραβήξῃ κάτι τὸ δόποιο πρέπει νά ἥταν πολὺ βαρύ, γιατὶ, μολονότι ἀγωνιζόταν μὲ δλη του τὴ δύναμι, δὲν μποροῦσε νά τὸ κατορθώσῃ. Ἐπὶ τέλους ἡ Μηλιά ἔτρεξε νά τὸν βοηθήσῃ καὶ τὸ τραβήξε μὲ τὸ χέρι τῆς.

Ήταν κάτι που ἔμοιαζε μὲ κουτί, οὔτε στρογγυλό, οὔτε τετράγωνο, κάτι τὸ ἀκατανόητο που τὸ σχῆμα του δὲν διακρινόταν καλά-καλά.

—Πόσον καιρὸ νά ἥταν ἐκεῖ μέσα! εἶπε ἡ Μηλιά.

—Γιά... γιὰ νά τὸ δῶ! εἶπε ὁ Γιαννάκης, θέλοντας νά τὸ πάρῃ ἀπὸ τὰ χέρια τῆς ἀδελφῆς του.

—Οχι, ἄφησέ το, εἶπε ἡ Μηλιά. Πάμε νά τὸ πλύνουμε πρῶτα... Δὲς τί ἔχει κολλήσει ἀπάνω του!... Χρόνια δλόκληρα θὰ ἥταν ἐκεῖ μέσα!...

Αμέσως τὰ δυὸ παιδιά βούτηξαν τὸ κουτί σ' ἔνα μικρὸ λάκκο, γεμάτο θάλασσα...

—Τί ἄμμος, τὶ λάσπη, τὶ πετραδάκια πούχουν κολλήσει ἀπάνω του! εἶπε ἡ Μηλιά. Πρέπει νά τὸ ἀφήσουμε ἔδω λίγη ώρα, νά μαλακώσουν δλ' αὐτὰ τὰ πράγματα κ' ύστερα νά τὰ ξύσουμε... "Ελα τώρα νά παίξουμε!..."

Τὰ παιδιά ἔτρεξαν λίγο στὴν αὐλὴ καὶ κατόπιν ξαναγύρισαν στὸ εύρημά τους.... "Αρχισαν τότε νά τὸ καθαρίζουν καὶ σὲ λίγο εἶδαν νά προθάλλῃ ἡ ἔπιφάνεια του κουτιού. Εἶχε χρῶμα κίτρινο, θαυμὸ ἀκόμα, ἀλλὰ ἥταν μὲ τόση τέχνη δουλεμένη καὶ οκαλισμένη, ώστε τὰ δυὸ ἀδέλφια ἔθγαλαν ἔναν ξεφωνητὸ θαυμασμοῦ.

—Ω δές! φώναξε ἡ Μηλιά. Τὰ σκαλίσματά του μοιάζουν μὲ δαντέλλα! Τί ὕμορφο κουτί!... Νά εἶνε τάχα ἀδειο ἡ γεμάτο;...

Αμέσως όμως κατάλαβε πὼς δὲν ἥταν ἀδειο νιατὶ μόλις τὸ

κουνοῦσε, ἔκανε ἔναν κρότο σὰν νά εἶχε μέσα μικρὰ χαλίκια...

—Ανοιξε το, Μηλιά! εἶπε ὁ Γιαννάκης ἀνυπομονῶντας.

—Δέν μπορώ νά τὸ ἀνοιξε χωρὶς κλειδί...

—Μὰ δὲν θλέπεις ποὺ ἡ κλειδωνιά του εἶνε χαλασμένη;... Μιὰς

νὰ τῆς κάνης μὲ τὸ μαχαίρι σου, θὰ τὴν πετάξῃς. Πραγματικά, ἀπὸ τὴν σκουριά καὶ τὴν πολυκατιρία ἡ κλειδωνιά δὲν ἀντείγει πειά, 'Η Μηλιά ἔκανε δὲ τὴν πετάξῃς. Τὴν ίδια στιγμή, μιὰ σχίτινα τοῦ ἡλιού, σχίζοντας τὰ σύννεφα, ἔπεσε ἐπάνω σ' αὐτό...

—Ω! θαμπώθηκαν τὰ μάτια μου! φώναξε ὁ Γιαννάκης.

—Κι' ἔμένα τὸ ίδιο! ἀποκρίθηκε ἡ Μηλιά... Τί λαμπρές σπίθες εἶνε αὐτές ποὺ πετοῦν αὐτὰ τὰ πολύχρωμα πετράδια ποὺ ἔχει μέσα τὸ κουτί!... Κύτταξε τα!... Πότε γίνονται γαλάζια! Πότε πράσινα! Πότε κόκκινα!...

—Η Μηλιά πήρε ἀπὸ τὸ κουτί μιὰ χούφτα ἀπ' τὰ λαμπρὰ ἐκεῖνα πετράδια κι' ἔπειτα τ' ἀφησε νά πέσουν πάλι μέσα... Καθὼς ἔπεφταν, νόμιζε κανεὶς πὼς ἔθλεπε ἔνα μικρὸ πολύχρωμο καὶ πύρινο ρυάκι.

—Ω! ό! ἔκανε διανάκης μὲ θαυμασμό. Τί ώραια χρώματα ποὺ ἔχουν! Κύτταξε!... Κύτταξε!... Νά καὶ κάτι δλόσασπρα ποὺ μοιάζουν μὲ φουντούκια!... Νά τρώγωνται τάχα;...

—Οχι, τοῦ ἀπάντησε ἡ Μηλιά. Αύτὰ πρέπει νά εἶνε μαργαριτάρια. Εἰδα κάποτε τὴν 'Αννέτα ποὺ φοροῦσε τέτοια στὸν λαιμό της... Τῆς τὰ ἀγόρασε ἡ μητέρα της δυὸ δραχμές ἀπὸ κάποιο γυρολόγο ποὺ ήρθε ἀπὸ τὴ χώρα... Αύτὰ ἔδω δύμως πρέπει νά στοιχίζουν τ' δλιγάτερο τέσσερες δραχμές... Τι βαρεία ποὺ εἶνε! Πάμε τώρα ἀπάνω στὴ σπηληά!... Τὸ ψράχο θὰ παίξουμε μ' αὐτὰ τὰ πετράδια... Θ' ἀνάψουμε κι' ἔνα κερί καὶ στὸ φῶς του θὰ φεγγοβούλον σὸν αὐτὰ ποὺ ἔχει τὸ στέμμα τῆς Παναγίας στὴν ἐκκλησία...

—Μή βιάζεσαι, τῆς ἀπάντησε διανάκης. Στάσου πρῶτα νὰ παίξουμε λίγο ἔδω... "Ελα, κλείσε τὰ μάτια σου νά κρυφτῶ..."

—Μὰ δὲν ύπάρχει μέρος νὰ κρυφτῆς...

—Ναί, ναί, ύπάρχει... Κλείσε τὰ μάτια σου καὶ θὰ δῆς.

—Η Μηλιά εἶχε κλείσει τὰ μάτια της μ' ὅλη τὴν εἰλικρίνεια, ναιτὶ δὲν ήθελε νά γελάσῃ τὸν ἀδελφό της... "Ετοι δὲν ἔθλεπε τίποτε, δταν ἔξαφνα τὸν ἄκουσε νά φωνάζῃ μὲ τρόμο :

—Μηλιά!... Μηλιά!... Βοήθει!

—Ανοιξε ἀμέσως τὰ μάτια της κύτταξε γύρω της μὲ ἀγωνία, μὰ δὲν εἶδε τίποτε... 'Η φωνὲς δύμως ἔξαφολουθούσαν ν' ἀκούγωνται πιὸ δυνατές..

Νά, ἀκουγόντουσαν ἀπὸ ἔκει πίσω ἀπὸ τὴν καλαμωτή, κοντά στὴ μεγάλη ἐκεῖνη τρύπα ἀπὸ τὴν δόποια ἔμπαινε ἡ θάλασσα...

—Η Μηλιά χωρὶς νά χάσῃ στιγμή, ὥρμησε πρὸς τὰ ἔκει κ' εἶδε τὸν ἀδελφό της, πεσμένο κάτω, μὲ τὰ πόδια κρεμασμένα στὸ κενό, ἐνῶ ἡ ἄμμος κυτέρρεις δλόγυρά του ἀπειλῶντας ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ νά τὸν παρασύρῃ μέσα στὴν τρύπα. Τοῦ κάκου ὅπλωντε τὰ χέρια του καὶ προσπαθοῦσε νά πιαστῇ ἀπὸ κανένα ξύλο τῆς καλαμωτῆς.

—Μηλιά! Θὰ βουλιάξω! φώναξε. "Ελα γρήγορα!"

—Η Μηλιά πιάστηκε ἀπὸ ἔνα ξύλο καὶ ξυπλώθηκε κι' αὐτὴ μὲ προσοχὴ ἀπάνω στὴν ἄμμο, γιατὶ φοβόταν ν' ἀφεθῆ ἐντελῶς, μήπως μὲ τὸ βάρος του σώματός της ἐπέστηε δὲ τὴν καταστροφή.

Κατόπιν ἔπηρε ἔνα ὄλλο ξύλο καὶ τὸ ὄπλωσε πρὸς τὸν ἀδελφό της.

—Ελα! τοῦ εἶπε. Πιάσου τώρα καλὰ ἀπὸ τὸ ξύλο. Πρόσεξε νά μὴ σου ξεφύγῃ καὶ προσπάθησε νά σηκωθῆς.

Τότε διανάκης μὲ περισσότερο θάρρος ἀπ' δόσο θὰ περίμενε κανεὶς ἀπὸ ἔνα παιδί της ήλικίας του, πιάστηκε καὶ μὲ τὰ δυὸ χέρια του ἀπὸ τὸ ξύλο.

—Τώρα μὴν κουνηθῆς! Πρὸ πάντων μὴν κουνηθῆς καθόλου τὰ πόδια σου! τοῦ φώναξε ἡ Μηλιά καὶ σιγά-σιγά ἀρχισε νὰ τραβήξῃ τὸ ξύλο.

(Ακολουθεῖ)



Η Μηλιά γονάτισε, ἔχωσε τὸ ξύλο στὴν τρύπα...