

ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ



Ο βασιλεὺς τῶν "Ινκας" μὲ τά τεράστια αὐτιά.

κρεμάσει στὰ αὐτιά του δυό πελώρια καὶ βαρειά ὀλόχρυσα σκουλαρίκια. Τὸ βάρος τῶν σκουλαρικῶν αὐτῶν ἥταν τόσο, ώστε υἱοί λοιδοί τῶν δυό αὐτιῶν του μάκραιναν διαρκῶς. Κι' ὅταν ἔφτασε πειά σὲ ἀνδρικὴ ἡλικία, τὰ αὐτιά του εἶχαν μῆκος δυόμιση ὄλοκλήρων σπιθαμῶν τὸ καθένα!

* * *

Βλέπετε κάποιον ἐρυθρόδερμο νὰ σκάβῃ τὴ γῆ — στὴ σχετικὴ εἰκόνα μας — ἐνῷ κοντά του βρίσκεται ἕνα δοχεῖο μὲ ψάρια; Λοιπὸν, οὔτε τὸ ἀμπέλι του σκάβει ὁ ἄνθρωπος αὐτός, οὔτε τὰ ψάρια του δοχείου εἶνε μαγειρεμένα, γιὰ νὰ γευματίσῃ ὑστερά ἀπὸ τὴν ἐπίπονη δουλειά του: 'Απλούστατα, ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς εἶνε ψαράς κι' ψαρεύει στὴ... γῆ, σκάβοντας καὶ βρίσκοντας φρεσκότατα καὶ λοχταριστὰ ψάρια!

Μήν ἀπορεῖτε. Στὶς ἀκτὲς τοῦ Γκράν-Τσέντο, τῆς Ἀμερικῆς, ὑπάρχει ἔνα εἶδος ψαριῶν, τὰ ὅποια ὀνομάζονται «ὅφιοκέφαλοι» ἀπ' τὴν ἐπιστήμη. Οἱ ὀφιοκέφαλοι λοιπόν, δοσοβάται στὴ θάλασσα, κυνηγοῦν πάντα τὰ βαθειά νερά, κι' ἔτσι εἶνε ἀσύλληπτο ἀπὸ τὰ δίχτυα. Συχνὰ ὅμως, καὶ σὲ ωρισμένες ἐποχὲς τοῦ ἔτους, βγαίνουν στὴν παραλία, χώνονται βαθειά στὴν ἄμμο, καὶ μένουν κρυμμένοι γιὰ ἀρκετές ήμέρες ἔκει.

Οἱ ιθαγενεῖς ἐρυθρόδερμοι λοιπὸν ζέρονταις τὴν ἀλλόκοτη συνήθεια τῶν νυστιμωτάτων ἀλλωστε ψαριῶν αὐτῶν, παίρινουν τὶς σκαπάνες, σκάθουν τὴν ἄμμο βαθειά καὶ ψαρεύουν ἔτσι περίφημα ψάρια στὴν ξηρά! !

* * *

Βλέπετε στὴν εἰκόνα μας αὐτὸ τὸ φέρετρο, τὸ ὅποιο φαίνεται σὰν βάρκα ριγμένη στὴν παραλία ἀπὸ τὰ κύματα;... Διαβάστε λοιπὸν πιὸ κάτω τὴν ἔωφρενικὴ δοσο κι' αὐθεντικὴ ἱστορία του καὶ ἀν μπορήτε — μήν κάνετε τὸν στυρό σας ἀπὸ κατάπληξι!

Στὰ 1899, πέθανε στὴν πόλι Γκάλβερστον τοῦ Τέξας — καὶ ἐνταφιάσθηκε στὸ νεκροταφεῖο της — ὁ περιφήμος σ' ὅλη τὴν Ἀμερικὴ ἥθοποιός Κάρολος Φράνσις Κόγκλαν. Ἡ κηδεία του ἔγινε μεγαλυπρεπεστάτη, καὶ τὸ πολυτελές καὶ στρωμένο μὲ μολυβένια φύλλα — ἔξωτερικῶς — φέρετρό του, τὸ χάρισε ὁ δῆμος τῆς πόλεως, τιμῆς ἔνεκα.

Ἐνάμιση χρόνο ἀργότερα, δηλαδὴ στὶς 8 Σεπτεμβρίου τοῦ 1900, συνέθη ὁ πρωτοφανῆς σὲ ὅρμη, καὶ ἀφάνταστα καταστρεπτικὸς κυκλὼν, ὁ ὅποιος ἐρήμωσε κυριολεκτικῶς ὀλόκληρο τὸ θάλασσα, ὡστε ἀνέσκαψεν καὶ τὰ νεκροταφεῖα τῶν πόλεων ἀκόμη!

"Ἐτσι, ἀνεσκάψη καὶ τὸ νεκροταφεῖο τῆς Γκάλβερστον. Τὰ νερὰ παρέσυραν δοσα φέρετρα ἔτυχε ἀκόμη νὰ εἶνε γερά καὶ τὰ ἔρριξαν στὴ θάλασσα. Τὸ ἐπιστρωμένο μὲ μολυβένια φύλλα φέ-

ρετρο τοῦ Κόγκλαν, ξετυχε νὰ ἀρπαχτῇ ἀπὸ τὴν ὅρμη τοῦ περιφήμου θαλασσίου ρεύματος τοῦ «γκόλφ - στρήμη», τοῦ κόλπου τῆς Φλωρίδος. "Ἐτσι, διέπλευσε ὀλόκληρον τὸν κόλπο, παρεσύρθη ἔξω στὸν Ἀτλαντικὸ ωκεανὸ, διέπλευσε τὴν ἀφάνταστη ἀπόστασι τῶν δυὸ χιλιῶν (ἀριθ. 2000) ὀλόκληρων χιλιομέτρων καὶ.

Καὶ ποὺ νομίζετε, ὅτι τὸ πέταξαν ὑστερα ἀπὸ τὴν πρωτοφανῆ κι' ἀπερίγραπτη αὐτὴ δύσσειά του στὰ νερά τοῦ ωκεανοῦ;... Ἀπλούστατα, τὰ κύματα πέταξαν τὸ φέρετρο τοῦ μακαρίτη Κόγκλαν στὴν παραλία τοῦ νησιοῦ «Πρίγκηψ Εδουάρδος»! Δηλαδὴ, στὸ μακρυνώτατο αὐτὸ νησί, στὸ ὅποιο εἶχε γεννηθῆ!

Κι' ἔτσι ἡ γενέτειρα τοῦ Κόγκλαν, ἥταν πεπρωμένο νὰ τὸν δεχθῇ στοὺς κόλπους τῆς καὶ νεκρόν!

* * *

"Ἐνα ἀπὸ τὰ πιὸ βασανιστικὰ πειράματα, στὰ ὅποια καταγίνονται συνήθως οἱ φακίραι τῶν Ἰνδιῶν, εἶνε κι' αὐτὸ ποὺ βλέπετε στὴ σχετικὴ εἰκόνα μας.

"Ο φακίρης δηλαδὴ Σὸν - Τού, στὴν πόλι Σιγκαπούρη, μπορεῖ καὶ βαδίζει ἐπὶ δυὸ δρες ἀδιακόπως, ἔχοντας καρφωμένα — βαθειά στὶς σάρκες τοῦ κορμιοῦ του — πενήντα μακρυά, κι' ἀρκετά βαρειά σιδερένια θέλη!

"Ἀλλὰ τὸ πιὸ περίεργο, στὸ μαρτυρικὸ αὐτὸ πείραμά του, εἶνε τὸ ἔξῆς: "Οτι ὁ φακίρης αὐτὸς μπορεῖ — μονάχα μὲ τὴ δύναμι τῆς θελήσεώς του καὶ μὲ τὴν αὐθυποθολὴ — οὔτε πόνους νὰ αἰσθάνεται ἀπὸ τὶς δονήσεις τῶν θελῶν, τὰ ὅποια φυσικὰ κουνιόνται στὸν ἀέρα, καθὼς περπατάει, οὔτε καὶ αἷμα νὰ τρέχῃ ἀπὸ τὶς πενήντα πληγὲς τοῦ κορμιοῦ του!

"Ἀπίστευτο, μᾶς ἀληθινό..

* * *

"Αρχίσαμε τὴ σελίδα μας μὲ μιὰ μεγαλεῖ δητα. "Ἄς τὴν τελειώσουμε, μὲ μιὰ ἄλλη μεγαλειότητα ἐπίσης: Σᾶς παρουσιάζομε δηλαδὴ, τὴν αὐτοῦ Μεγαλειότητα τὸν αὐτοκράτορα τῆς Ρώμης Λούκιο Αἴλιο Κόμμοδο, δ ὅποιος βασίλευσε ἀπὸ τὰ 161-192 μ. Χ.

"Ο αὐτοκράτωρ αὐτός, σωστὸ τέρας ωμότητος, ἥταν ἀφθυστος σὲ σωματικὴ ρώμη. Τὸ γιγάντειο κορμί του, νόμιζες ὅτι ἥταν σι-

δερένιο.

"Φανατικὸς λάτρης τῆς πυγμαχίας, εἶχε νικήσει χιλιους τριάντα ἔναν (ἀριθ. 1031) περιφήμους πυγμάχους, τοὺς περισσοτέρους τῶν ὅποιων καὶ σκότωνε στὸ στῖθο, μὲ τὰ τρομερά του χτυπήματα.

"Ἀλλὰ στὰ 192 μ. Χ., θρῆκε ἐπὶ τέλους τὸν δάσκαλό του, ὁ φριχτὸς αὐτὸς τύραννος: "Εδωσε ἔνα μάτς πυγμαχίας μὲ τὸν ἐπίσης γιγαντόκορμο πυγμάχο Νάρκισσο. Καὶ τόσο σφοδρὴ ἥταν ἡ λύσσα καὶ τὸ πενίσμα τῶν δυὸ τρομερῶν ἀντιπάλων, ώστε δ Νάρκισσος — ἀπάνω στὴν ἔξαψι του — ξέχασε ὅτι εἶχε ἔννυν αὐτοκράτορα γιὰ ἀντίπαλο, καὶ τόν... ἐστραγγάλισε! .



"Τὸ φέρετρο τοῦ περιφήμου ἥθοποιοῦ Κόγκλαν, τὸ ὅποιο.., μᾶς διαθάστε καὶ θὰ δητε!



Ο φακίρης Σὸν - Τού.



Ψάρια στὴν... ξηρά!