

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΩΝ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ

ΡΟΛΑΝ ΤΟΥΤΑΙΝ : Ο ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ!

(Μια ένδιαφέρουσα βιογραφία αύτοῦ τοῦ πασίγνωστου «γόνης» γραμμένη από τὸν Ἀλμπέρ Γκαλάν.

Ορολάν Τουταίν είναι ἀπὸ τοὺς λίγους «ἀστέρας» ποὺ δυκίμασαν ὅλες τὶς χαρὲς τοῦ κόσμου. Ποτὲ δὲν ἔμεινε πεινασμένος, ποτὲ δὲν γνώρισε τὴ φτώχεια καὶ ἰκανοποιοῦσε πάντα ὅλες τὶς ἐπιθυμίες του. Αὐτὸς ὁ «γόνης» τοῦ γαλλικοῦ κινηματογράφου είναι ἀπὸ ἐκείνους τοὺς εύτυχεῖς θυητοὺς ποὺ γεννήθηκαν μέσα σὲ μιὰ χρυσῆ κούνια καὶ ἀνατράφηκαν μὲ τὶς φροντίδες τῆς μοίρας των. «Ο, τι καὶ νὰ κάνουν, δοῦ κε' ἄν εἶναι ἀπρόσεχτοι, δοῦ κι' ἄν διακινδυνεύουν τὴν ζωὴν τους, ή τύχη τοὺς ἀκολουθεῖ βῆμα πρὸς βῆμα καὶ τοὺς χαρίζει τ' ἀγαθά τῆς. Γεννήθηκαν γιὰ νὰ εἶναι εὔτυχισμένοι.

Κι' ἀλήθεια, δοῦ Ρολάν Τουταίν ἔφτασε ὡς αὐτὸ τὸ μεσουράνισμα τῆς δόξης του χωρὶς νὰ κάνῃ καμμιὰ ἀξιοσημείωτη προσπάθεια.

— Ήτο ἀρκετό, μοῦ ἔξωμολογήθηκε, νὰ ἐπιθυμήσω κάτι γιὰ νὰ τὸ ἴδω νὰ πραγματοποιῆται. Θέλετε μήπως ἔνα παράδειγμα; Ὁρίστε τὸ: «Οταν βρισκόμουν στὸ Καναδᾶ μαζὺ μὲ τὴν Μπηάνς Μοντέλ κουραζόμουν ὑπερβολικὰ ἀπὸ τὸ πλήθος τῶν Ἀμερικανίδων θαυμαστριῶν μου. Αὐτές ή γυναικεῖς μὲ περίμεναν στὸ χώλ τοῦ ξενοδοχείου, φλυαροῦσαν μεγαλοφώνως κι' ὅταν μὲ βλέπαν νὰ ἔμφανίζωμαι μοῦ ριχνόντουσαν καὶ μὲ τρελλαίνανε μὲ τὶς παρακλήσεις τους καὶ τὶς ἐκδηλώσεις τῆς ἀφοσιώσεώς των.

Κόντευα λοιπὸν ν' ἀρρωστήσω ἀπὸ τὴ στενοχώρια μου καὶ ἀσφαλῶς αὐτὴ ή περιπέτειά μου θὰ εἶχε ἔνα πολὺ ἀσχημό τέλος, ἀν, ὅπως σᾶς εἴπα, δὲν μὲ βοηθοῦσε ή τύχη μου. Στὸ ἴδιο ξενοδοχεῖο ἥρθε καὶ κατέλυσε ἔνα σημαῖνον πολιτικὸ πρόσωπο, τὸ ὅποιο φρουροῦσαν ἐκατὸ μυστικοὶ ἀστυνομικοί. Οἱ ἀστυνομικοὶ αὐτοὶ ἀπηγόρευσαν τὴ συγκέντρωσι τῶν γυναικῶν στὸ χώλ, τοὺς ἀπηγόρευσαν τὴν εἰσόδο. «Ἐτσι ὅσον καιρὸ ἔμεινα ἀκόμη στὸν Καναδᾶ, ἥμουν πειὰ ἥσυχος καὶ εὐχαριστοῦσαν τὴν τύχη μου, ποὺ ἔστειλε ἐκεῖ τὴν πολιτικὴ προσωπικότητα ποὺ σᾶς ἀνέφερα. Χάρις στὸν πολιτικὸ ἐκεῖνο, γλύτωσα ἀπὸ τὰ μαρτύρια τῆς γυναικείας γλώσσης.

— Άλλη μιὰ φορὰ πάλι μὲ εἶχε κυριεύσει ή μανία ν' ἀποκτήσω μιὰ δωδεκακύλινδρη λιμουζίνα. Τόση δὲ ἥταν αὐτὴ ή ἐπιθυμία μου, ώστε πολλὲς φορὲς στὸν δρόμο στεκόμουν καὶ χάζευα μὲ τὰ διάφορα αὐτοκίνητα ή ἔμενα δρες δόλοκληρες στὰ «σαλόνια» τῶν αὐτοκινήτων. Μὰ ἔδω ποὺ τὰ λέμε δὲν τολμοῦσα νὰ διαθέσω ἔνα σωρὸ χιλιάδες φράγκα γιὰ ἔνα αὐτοκίνητο ποὺ θὰ τὸ βαρυόμουν, ὅταν θὰ τ' ἀποκτοῦσα. Μοῦ ἥταν λοιπὸν ἀρκετὸς αὐτὸς δοῦ θαυμασμός. Μιὰ μέρα, σμῶς καθὼς περιεργαζόμουν τὴν ἔκθεσι τῶν αὐτοκινήτων, στάθηκα ἔκπληκτος, ἔμπρός σ' ἔνα αὐτοκίνητο, ἀληθινὸ θαῦμα κομψότητος καὶ μηχανικῆς. Τόσος δὲ ἥταν ὁ θαυμασμός μου, ώστε δέχασα ποὺ βρίσκομαι. Δὲν ξέρω πόση ὥρα ἔμεινα ἔτοι σὰν χαμένος. Ξαφνικά μὲ πλησίασε διακριτικὰ ἔνας ἀνθρώπος:

— Μὲ συγχωρεῖτε, μοῦ εἶπε, κ. Τουταίν, ποὺ σᾶς ἐνοχλῶ. Μὰ βλέπω ὅτι τὸ αὐτοκίνητο τῆς μάρκας μας σᾶς ἀρέσει ἔξαιρετικά. Αν θέλετε θὰ μπορούσαμε νὰ συνεννοθοῦμε.

Γύρισα καὶ τὸν κύτταξα παραξενεμένος.

— Ω, μὴν ἀνησυχεῖτε, συνέχισεν ἐκεῖνος. Πρόκειται γιὰ ἔνα πρᾶγμα ποὺ δὲν θὰ σᾶς στοιχίσῃ τίποτε. Ξέρω ὅτι «γυρίζετε» τώρα μιὰ ταινία. «Ε, λοιπὸν θὰ σᾶς χαρίσω αὐτὸ τὸ αὐτοκίνητο μὲ τὴν παράκληση μόνον νὰ τὸ χρησιμοποιήσετε στὸ φίλμ σας καὶ ν' ἀναφέρετε σὲ κάποιο διάλογό σας ὅτι αὐτὴ ή μάρκα τῶν αὐτοκινήτων είναι ή καλύτερη.

Κι' ἔγω γυσικά δέχτηκα! Ετσι ἀπώχησα ἔνα αὐτοκίνητο ποὺ κινοῦσε δλῶν τὸν θαυμασμὸ καὶ οἱ ἀνθρώποι ποὺ τὸ ἀντίκρυζαν, στεκόντουσαν καὶ τὸ κυττούσαν σὰν χαμένοι!

Μὰ ἄς ἐπανέλθω εἰς τὴν βιογραφία μου.

Γεννήθηκα στὶς 18 Οκτωβρίου τοῦ 1905 στὸ Παρίσι. Ο πατέρας μου ἥταν ἔνας πλούσιος Νορμανδὸς καὶ ή μητέρα μου μιὰ πεντάμορφη Κορσικανή.

Αργότερα ἔμαθα ὅτι αὐτὸς δοῦ Νορμανδὸς πατέρας μου δὲν ἥταν δοῦ πραγματικός, ἀλλὰ μὲ εἶχε υἱοθετήσει. Ο ἀληθινὸς πατέρας μου ἥταν ἔνας Ἀσιάτης πρίγκηπας ποὺ πέθανε στὸ Παρίσι. Δολοφονήθηκε ἀπὸ κάτι συνωμότες καὶ δοῦ Τουταίν ἀνέλαβε νὰ μ' ἀναθρέψῃ σὰν παιδὶ του, ἀφοῦ ἀλλωστε αὐτὴ ἥταν καὶ ἡ ἐπιθυμία τοῦ πραγματικοῦ πατέρα μου. Στὴ διαθήκη του ποὺ εἶχε ἀφῆσει τὸ ἔλεγχο;

«Τὴν ἀνατροφὴ τοῦ παιδιοῦ μου, θέλω νὰ ἀναλάβῃ ὁ πατέρας γραμματεὺς μου Ἀλμπόνσος Τουταίν, στὸν ὅποιο ἀναθέτω νὰ διαχειρίζεται τὴν περιουσία μου μέχρι τῆς ἐνηγλωσσεως τοῦ παιδιοῦ μου. Θέλω ἐπίσης νὰ εἶναι γι' αὐτὸν ἔνας σωστὸς πατέρας καὶ γιὰ νὰ τὸ προσφύλαγη ἀπὸ τὶς ἀντεκδικήσεις τῶν ἔχθρων μου νὰ τοῦ χαρίσῃ τὸ ὄντων του καὶ νὰ μὴν τοῦ ἀναφέρῃ, μέχρι ποὺ νὰ μεγαλώσῃ, τὴν πραγματικὴ καταγωγὴ του».

Καὶ ἀλήθεια ὡς τὰ εἰκοσι χρόνια μου δὲν ἥξερα αὐτὸ τὸ μυστικό τῆς ζωῆς μου καὶ βασανιζόμουν ἀπὸ τὶς σκέψεις ὅτι οὲν ἔμοιαζα καθόλου οὔτε τοῦ κ. Τουταίν, οὔτε τῆς γοητευτικῆς Κορσικανῆς γυναίκας του... Εἶχα μάλιστα τὴν ἐντύπωσι ὅτι ἥμουν ἔνα ἔκθετο! Φαντασθῆτε λοιπὸν τὴ χαρά μου, ὅταν πληροφορήθηκα τέλος ἀπὸ τὸν θετὸ πατέρα μου, ὅτι ἥμουν ἔνα πριγκηπόπουλο, ὅτι ἥμουν τόσο πλούσιος ποὺ θὰ μποροῦσα νὰ κάνω ὅτι τρέλλα περνοῦσε ἀπὸ τὸ μυαλό μου. «Αρχισα φυσικά νὰ μαθαίνω ὅλα τὰ σπόρ. Μὰ τὸ περίεργο εἶναι ὅτι κανένα δὲν τὸ προτιμοῦσα περισσότερο ἀπὸ τὸ ἄλλο. Μ' ἄρεσε τὸ κολύμπι, ὅπως τὸ τέννυς, τὸ γκόλφ, ὅπως τὸ χόκεϋ, τὸ ποδόσφαιρο. ὅπως ἡ ιππασία. Η μοναδικὴ λύπη ποὺ αἰσθάνθηκα στὴ ζωὴ μου ἥταν ὅταν πέθανε ὁ θετὸς πατέρας μου. Τότε ἀνέλαβα τὴν προστασία τῆς μητέρας μου. Λίγα παιδιά εἶχαν τὴν εὔτυχία νὰ ἔχουν μιὰ τόσο καλή μητέρα. Η ὁμορφη Κορσικανή ποὺ ἥταν σέκα χρόνια μικρότερη ἀπὸ τὸν πατέρα μου ἔμοιαζε μᾶλλον σαν ἀδελφή μου. Κι' ἔγω δοῦ ιδιος ἔτσι τὴν θεωροῦσα. Εἶχα μεγάλο θάρρος μαζὺ της καὶ τῆς ἔξωμολογούμην δλες τὶς τρέλλες μου. Κι' ἔκεινη μοῦ ἔδινε τότε ἔνα σωρὸ συμβουλές, χωρὶς νὰ θυμώνη μὲ τὶς ἀνοησίες μου.

Μιὰ μέρα δημως τῆς ἔδωσα τὴν πρώτη... τρομάρι. Δίχως νὰ σκεφθῶ καθόλου τῆς δήλωσα:

— Θὰ γινω ἀεροπόρος. Θέλω νὰ μέρισθαι νὰ πετάω στὰ σύννεφα. «Ἐπειτα ἐλπίζω νὰ πραγματοποιήσω τὸ δύνειρό μου.

— Καὶ ποιὸ εἶναι αὐτὸ τὸ δύνειρο, μικρὲ ἀδιόρθωτε; μὲ ρώτησε.

— Νὰ κάνω τὸν κόσμο νὰ μὲ θαυμάζῃ γιὰ τὸ ἀκροβατικὰ γυμνάσματά μου:

— Η μητέρα μου ἔμεινε ἄφωνη ἀπὸ τὴν ἔκπληξη της. Καὶ ξαφνικά μὲ πῆρε στὴν ἀγκαλιά της καὶ ἀρχισε νὰ κλαίη. Εἶχε φοβηθῆ ὅτι θὰ μέρισθαι.

— Ωστόσο ἔγω δὲν συγκινήθηκα ἀπὸ τὰ δάκρυα της. Εἶχα πάρει πειὰ τὴν ἀπόφυσι νὰ πραγματοποιήσω τὸ σχέδιό μου. Καὶ γράτηκα στὴ σχολὴ τῶν ἀεροπόρων. «Η σπουδές μου διήρκεσαν ἀρκετὸν καιρὸ. Τόσο δημως μ' ἄρεσε ἡ ζωὴ τῶν «ἀνθρώπων πουλιών», ώστε οὔτε μιὰ στιγμὴ δὲν μετανόησα γιὰ αὐτὴ τὴ νέα ἰδιοτροπία μου. Οἱ συμμαθηταί μου μὲ σεβόντουσαν, γιατὶ δὲν φοβόμουν τὸν κίνδυνο καὶ μ' ἔλεγαν «στραβοκέφαλο», γιατὶ ἀνελάμβανα τὶς πιὸ δύσκολες ἀποστολές, παρὰ τὶς συμβουλές τους.

Στὴν πρώτη δημοσίᾳ ἀκροβατικὴ ἐπίδειξη μου στὸ ἀεροδρόμιο τοῦ Μπουρζέ ἀποθεώθηκα κυριολεκτικῶς. «Ἐπειτα ἥρθαν μιὰ μετὰ τὴν ἀλλὴν κι' δλες ή ἀλλὲς ἐπιτυχίες μου. Πέντε χρόνια διήρκεσε αὐτὴ ή ἔνδοξη καριέρρα μου. «Ἐπειτα ποῦ ἔπρεπεν τὰ παίξω στὸν κινηματογράφο. Κι' ἔγω γυσικά δὲν ἀρνήθηκα.

— Η πρώτη ταινία μου ἥταν «Οι Βιεννέζικοι Ερωτεῖς». Κατόπιν ἔκανα μιὰ λαμπρὴ περιοδεία στὴν Αμερικὴ καὶ ὅπως ἥμουν γυμνασμένος καὶ τρελλαινόμουν γιὰ τὸν χορὸ καὶ τὶς ἀκροβατικὲς ἐπιδείξεις ξετρέλλαινα τὸύς γιάγκηδες. «Υστερα «γύρισα» τὸν «Ρουλταμπίλ Αεροπόρο», τὴν «Γυναικά τῶν Ονείρων μω» μὲ τὴν γοητευτικὴ Σουζύ Βερνόν, τὸν «Σκλάβο τῆς Καρδιᾶς μου», τὸ «Λευκός σὰν τὸ χιόνι», τὸ «Λίλιομ», τὸ «Πλιγώμα», τὶς «Ωμορφες Ήμέρες», τὴν «Ἐπιφυλακή» καὶ ἔνα σωρὸ ἄλλος ἔργα. Εἶμαι δὲ πολὺ εὐχαριστημένος ἀπὸ τὴν τύχη μου, γιατὶ ποτὲ δὲν μ' ἔγκαττειψε καὶ δὲν μ' ἔκανε νὰ μετανοήσω γιὰ τὶς πράξεις μου.

Κι' ἀλήθεια δοῦ Ρολάν Τουταίν, δοῦ γυιός αὐτὸς ἔνδος μυστηριώδους Ασιάτη πρίγκηπος εἶναι ἔνα φαινόμενο τυχεροῦ καὶ εὐχαριστημένου ἀνθρώπου.

ΑΛΜΠΕΡ ΓΚΑΛΑΝ



Ο Ρολάν Τουταίν