

ΜΙΚΡΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΤΡΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

TΗ θυμάστε έσεις, οί πιό παληοί Παριζιάνοι;

Ήταν μιά άπο τις πεταλούδες έκεινες τούς ήμικόσμου πού τρυγάνε τὸν ἔρωτα, δημοφιάσαντα τὸν χρόνον... Πάνε δέκα και περισσότερα χρόνια άπο τότε πού τὸ άστρο τῆς, ἔχει χαθῆ άπο τὸν δρίζοντα τοῦ νυχτερίου Παρισιοῦ... Στόλιξ τὰ μπιλλιέτα τῆς μ' ἔνα στέμμα μὲ ἐννέα μαργαριτάρια κι' άπο κάτω ήταν τυπωμένο φαρδύ-πλατύ τὸ στόμα τῆς, ἔνα στόμα παράδοξο: «Ισαθέλλα ντὲ Ναθαρέν».

Τι σχέσι εἶχε μὲ τὸ Ναυαρῖνο αὐτὴ ή γυναῖκα, οὔτε ή ἴδια δὲν τὸ ήξερε... Εἶχε ἀκούσει αὐτὴ τὴ λέξι, τῆς ἔκανε ἐντύπωσι καὶ τὴν εἶχε διαλέξει γιά ἐπώνυμό της. Μέσα στὰ καμπαρὲ ώστόσο καὶ τὰ ἄλλα νυχτερινὰ κέντρα, τὴν ἀποκαλούσαν ἀπλούστατα: Ζαμπώ..

Μολονότι δὲν ήταν, οὔτε πολὺ ώραία, οὔτε πολὺ νέα, οὔτε πολὺ ἔξυπνη, εἶχε ἔξελιχθῆ σὲ μιὰ άπο τὶς αἱ γυματικές καὶ μεγάλες ἔκεινες γυναῖκες τοῦ ήμικόσμου πού κάνουν τὸν διαβάτη ν' ἀναρωτιέται στοχαστικά, ὅταν βλέπῃ τὸ πολυτελές ἀμάξι τους νὰ λασπώνη τὰ φτηνὰ ροῦχα μερικῶν χαριτωμένων ώστόσο γυναικῶν τοῦ πεζοδρομίου: «Γιατὶ αὐτὴ καὶ ὅχι αὐτές;»

Σ' αὐτὴν τὴν ἔρωτησι, οἱ φιλόσοφοι τοῦ Παρισιοῦ, ποὺ κάνουν στὶς ταράτσες τῶν καφενείων, κατὰ τὶς πέντε τὸ ἀτόγευμα, τὸ μικρὸ χρηματιστήριο τοῦ κουτσομπολιοῦ, ἀπαντοῦσαν μὲ μιὰ ἄλλη ἔρωτησι, μισοκλείνοντας τὸ μάτι τους:

— «Εχετε προσέξει ὅτι ή Ζαμπώ δὲν θυγατρεύει ποτὲ χωρὶς τὴν κόρη της;

Αὐτὸ ήταν ἀλήθεια.

Στὸν περίπατο τοῦ Δάσους, οτὸ θέατρο, στὶς κοῦρσες, παντοῦ ή γυναῖκα αὐτὴ συνωδευόταν ἀπὸ μιὰ παιδούλα δύχτω χρόνων, θαῦμα ώμορφιᾶς, ντυμένη ἀκριβῶς ὥπως κ' ή ἴδια, πρᾶγμα πού ἔκανε τὴν πιὸ κωμικὰ γυνητευτικὴ ἐντύπωσι.

Ήταν ή κόρη της, τὸ παιδί, δημοφιάσαντα τὴν εἶδος μεγάλου διπλωμάτου, στὸν δόποιν ή Ζαμπώ χρωστοῦσε τὰ πάντα καὶ τὴ φήμη της καὶ τὸν πλοῦτο της.

Οἱ φιλόσοφοι τοῦ Βουλευτάρτου ἔλεγαν ἀκόμα ὅτι ή μικρὴ δὲν συνώδευε τὴ μητέρα της μόνο στὶς ίπποδρομίες, στὶς πρεμιέρες τῶν θεάτρων καὶ στὸ Δάσος, μὰ κι' ὅταν ἔκεινη κλεινόταν στὴν κάμαρή της, ή κόρη της ἀπὸ τὴν ἄλλη κάμαρη κολλοῦσε τὸ μάτι της στὴν κλειδαρότρυπα. Καὶ τὸ κουτσομπολιὸ ἔδινε κι' ἔπαιρνε. Καὶ μπροστὰ στὴ Ζαμπώ τὴν ἴδια ἀκόμα μιλοῦσαν σχετικῶς μὲ συγκαλυμμένα λόγια. Μὰ ἔκεινη ήταν τὸσο ἀπλοϊκή, ὡστε γελοῦσε χωρὶς νὰ καταλασθαίη. Μιὰ φορά, ώστόσο, σ' ἔναν τρομερὸ καυγὰ τῆς Ζαμπώ μὲ κάποια ἄλλη γυναῖκα τοῦ εἶδους της, ή τελευταία δὲν δίστασε νὰ τῆς πετάξῃ κατάμουτρα αὐτὰ πού ψιθυρίζονταν ώς τότε..

Ή Ζαμπώ κατάλαβε, ἔπειτα κάτω ἀναίσθητη κι' ἔμεινε ἔνα μῆνα ἄρρωστη.

«Ολ' αὐτὰ ήσαν ψέματα. Ή Ζαμπώ λάτρευε τὴν κόρη της καὶ μολονότι τὴν ἀνέτρεψε ἀνόητα, τὴν ἀνέτρεψε μέσα στὴν πιὸ μεγάλη ἀγνότητα. »Εθυγινε βέβαια πάντα ἔχω μαζύ της, μὰ στὸ σπίτι της, τὴν παρέδιδε σὲ μιὰ αὐτοτήρη γκουσερνάντα σ' ἔνα ἰδιαίτερο διαμέρισμα τοῦ μεγάρου της.

Ναί, αὐτὸ τὸ παιδί πού εἶχε γεννηθῆ ἀκριβῶς στὴν ἀρχὴ τῆς μεγάλης ἔρωτικῆς ζωῆς της, τὸ λάτρευε γιὰ τὴν ώμορφιά του, γιὰ τὴ χαριτωμένη του λεπτότητα, γιὰ τὸ εὐγενικὸ αἷμα πού γαλάζωντας τὶς φλεβίτες τῶν χεριῶν του, γιὰ δὴ τὴν φυσικὴ ἀριστοκρατικότητά του στοὺς τρόπους του καὶ στὴν διμιλία του, ποὺ ἀπ' αὐτὴν θὰ ἔλειπε αἰώνιως, παρ' δὲ τὰ διαμάντια της, τὰ μέγαρά της καὶ τὸ ἀμάξια της.

«Αφελής, καθὼς ήταν ή Ζαμπώ, ὡνειρευόταν νὰ κάνῃ τὴν κόρη της μιὰ μεγάλη κυρία, νὰ τὴν παντρέψῃ μὲ ἔναν πραγματικὸ εὐπατρίδη, μὲ ἔναν εὐπατρίδη ξένο μᾶλλον, γιατὶ, δημοφιάσαντα τὴν Ζαμπώ εἶχε γίνει συμφεροντολόγος, τοποθετοῦσε τὶς οἰκονομίες της σὲ ἀσφάλειες γιὰ τὴν κόρη της, τὶς δημοφιάσαντα τὴν Ζαμπώ στὸν θὰ γινόταν δεκαυχτὸ χρόνων... »Ω! τί λαυρέρο γά-

μο ποὺ θὰ τῆς ἔκανε τότε!... Θὰ προσκαλούσε στὴν ἐκκλησία τῆς Μαγδαληνῆς ποὺ θὰ ήταν στρωμένη μὲ θαρύτιμους τάπητες, δῆλους τοὺς καλλιτέχνες τῆς ὅπερας γιὰ νὰ τραγουδήσουν, καὶ «τοὺς ύπουργούς», δημοφιάσαντα τὴν Ζαμπώ εἶχε καὶ ἀλλο παιδί, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ Λιλή.

Ἄυτὸ δῆμος ποὺ ἀγνοοῦσαν δῆλοι στὸ Γιαρίσι — ἀκόμα καὶ οἱ φιλόσοφοι τοῦ Βουλευτάρτου — ήταν πώς ή Ζαμπώ εἶχε καὶ ἀλλο παιδί, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ Λιλή.

«Της κι' αὐτὸ κορίτσι καὶ εἶχε γεννηθῆ τὸν καιρὸ ποὺ ή μητέρα του ήταν ἄσημη ἀκόμα. Μονάχα πού, ἐπειδὴ εἶχε ἔρθει στὸν κόσμο κάπως πρόωρα, ήταν παραμορφωμένου, ἀσθενικό, μὲ τὸ ἔια πόδι πιὸ κοντὸ ἀπὸ τὸ ἄλλο, μὲ κεφάλι πολὺ μεγάλο. Ή γέννησις αὐτοῦ τοῦ παιδιοῦ εἶχε κάνει ἔχω φρενῶν τὴ Ζαμπώ. Κι' ἀν δὲν τὸπαιρνε μιὰ πονετικὴ γειτόνισσά της νὰ τὸ μεγαλώσῃ θὰ τὸ ἔστελνε στὸ Βρεφοκομεῖο.

«Αργότερα, ὅταν ή Ζαμπώ φημίστηκε κι' ἔγινε γιὰ δεύτερη φορὰ μητέρα, δὲν λαχτάρησε οὔτε μιὰ φορὰ νὰ ξαναδῇ τὸν πρώτο αὐτὸν καρπὸ τῶν σπλάχνων της. Φρόντισε μόνο νὰ κλείσῃ τὴν ἀνάπτηρη αὐτὴ μικρούλα σ' ἔνα εἰδικὸ ἀσυλο σὲ κάποια ἐπαρχία, δημοφιάσαντα ποὺ τὸ μεγάλωσαν μὲ φροντίδα μαζύ μὲ πολλὰ ἄλλα ἡλίθια καὶ τερατώδη παιδιά τῆς γαλλικῆς ἀριστοκρατίας.

«Ενα καλοκαίρι, οὔτε ή Ζαμπώ, οὔτε ή Λιλή φάνηκαν πειά καθόλου στὸν περίπατο τοῦ Δάσους. Αύτοι πούντη ἔξαφάνισί τους ἀπασχόλησε (καὶ ήσαν ἐλάχιστοι, γιατὶ τὸ Παρίσι δείχνει μιὰ

τρομαχτικὴ ἀδιαφορία γιὰ τὶς γυναικες πού χάϊδεψε, σγάπησε καὶ ζήλεψε) ἔκαναν χλίες - δυὸ ὑποθέσεις: ὅτι ή Ζαμπώ εἶχε φύγει μ' ἔνα καιγυόργιο ἔραστή, ὅτι ήταν ἄρρωστη σὲ κάποιο σαντόριο, κλπ.

Μὰ τίποτε ἀπ' αὐτὰ δὲν ήταν ἀλήθινό.

«Απλούστατα, ή Ζαμπώ εἶχε κλειστῆ στὸ μέγαρό της — τοῦ δόποιον τὴν εἰσόδο εἶχε κλείσει γιὰ δῆλον τὸν κόσμο—κοντὰ στὴ Λιλή της, πού ήταν ἄρρωστη.

«Η Λιλή εἶχε κρυώσει σὲ κάποιο περίπατο στὸ Δάσος καὶ γυρίζοντας στὸ σπίτι, εἶχε πέσει στὸ κρεβάτι, μὲ ρίγη καὶ μὲ βῆχα.

«Απὸ τότε δὲν σηκώθηκε πειά. Τοῦ κάκου ή Ζαμπώ προσκάλεσε στὸ πρυσκέφαλο τοῦ παιδιοῦ της τρεῖς ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ιατρικὲς κορυφές τοῦ Παρισιοῦ. Η Λιλή ἔσθυνε κι' ἔλυων μέσα στὸ λευκό της κρεβάτι, προσθετική μὲνη ἀπὸ φυματίωσι. Καὶ στὴν ἀρχὴ τοῦ φθινοπώρου, ή φτωχὴ μικρούλα πέθανε μαζύ μὲ τὰ πρώτα φύλλα.

Τὸ ἐλαφρὸ μυαλὸ τῆς μητέρας στὴν σάλεψε ἔπειτα ἀπὸ ἔνα τέτοιο χτύπημα. Επὶ δέκα μέρες στὴ σειρά, οἱ γιατροὶ πού εἶχαν μείνει στὸ σπίτι, πίστευαν ὅτι ή μητέρα καὶ ή κόρη θὰ ἔκαναν μαζύ τὸν τελευταῖον τους περίπατο, δημοφιάσαντας καὶ τόσους ἄλλους ἀνάμεσα στὸ Παρίσι καὶ αὐτὴ τὴ φορά, ντυμένες πάλι όμοια.

Μὰ ή Ζαμπώ σώθηκε... Δὲν τὴν ἔσωσε κανένας ἀπὸ τοὺς γιατρούς της, μὰ μιὰ ἀπὸ τὶς καμαριέρες της, μιὰ ἀπὸ τὶς συντρόφισσες τῆς παληῆς της ζωῆς πού γύριζε ἄλλοτε μαζύ της στὸ πεζοδρόμιο καὶ ποὺ τὴν εἶχε ἀκολυθήσει στὴν τωρινή της τύχη. Αύτὴ ή γυναῖκα, ή δόποια τῆς ήταν πραγματικὰ ἀφωσιωμένη, εἶχε τὴν ἔμπνευσι νὰ τῆς ψιθυρίση στὸ αὐτὶ λίγα λόγια, καθὼς ἔκεινη παραληροῦσε σὰν τρελλή:

— Γιατὶ ἀπελπίζεσαι ἔτοι, Ζαμπώ;... Στὸ κάτω-κάτω, σοῦ μένει ἀκόμα μιὰ κόρη...

«Η Ζαμπώ, μόλις ἀκούσει τὰ λόγια αὐτά, ἀνωρθώθηκε σὰν νὰ ειμεθύσει ξαφνικά... Ήταν ἀλήθεια αὐτό... Εἶχε ἀκόμα μιὰ κόρη, ἔνα μικρὸ πλάσμα πού εἶχε θυγέτης ἀπὸ τὴ σάρκα της, πού μποροῦσε νὰ τὸ κρατήσῃ στὴν ἀγκαλιά της, σὰν τὸ ἄλλο, νὰ τὸ φιλήσῃ σὰν τὸ ἄλλο, καὶ ποὺ σὸν τὴν πεθαμένη θὰ τῆς ἔλεγε: «Μαμά!»

Μόλις ή Ζαμπώ ἔκανε αὐτὲς τὶς σκέψεις, ἔπαψε πειά νὰ παραληρῇ... «Εκλαψε σιωπλά, δῆρες δλόκληρες, καὶ τὰ δάκρυά της τὴν ἐναλήνεψαν... «Επειτα μόλις ἔνοιωσε τὸν ἔσαυτό της (Συνέχεια εἰς τὴν σελίδα 44)



Εἶχε κλειστῆ στὸ μέγαρό της κοντὰ στὴν ἄρρωστη Λιλή της.

ΤΙ ΕΙΝΕ Η ΩΜΟΡΦΙΑ;

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 31)

μπορεῖ νὰ ἐπιθυμήσῃ μιὰ γυναῖκα.

Τὸ ἵδιο συνέθη καὶ μὲ τὴν οὐρανήτια Βοργία. "Οταν ἡταν πολὺ νέα, δὲν ἐνέπνεε μεγάλα πάθη." Ἐπειτα δημως, δοσ περνοῦσαν τὰ χρόνια, οἱ ἄνδρες τὴν ἐρωτευόντουσαν μὲ μιὰ τρέλλα πού ἀψηφοῦσε κι' αὐτὸν ἀκόμα τὸν θάνατο.

Ἐπίσης, θλέπουμε ὅτι καὶ οἱ ὥριμοι ἀνδρες, δῶπος συμβαίνει μὲ τὶς ὥριμες γυναικες ἀγαποῦν μὲ πάθος μικρὰ κορίτσια.

Ο "Ιψεν ἡταν τρέλλα ἐρωτευμένος μὲ ἔνα κοριτσά κι δεκατριῶν χρόνων, μὲ τὸ δόποιο εἶχε μιὰ τακτικὴ ἀλληλογραφία.

Τὸ ρεκόρ δὲ ἀνήκε στὴν πασιγνωστη Βεατρίκη πού τὴν ἐρωτεύθηκε ὁ Δάντης σὲ ἡλικία ἐννέα χρόνων.

Ἀντιθέτως, ἡ Ιωσηφίνα ντὲ Μπωαρναί, ἡταν ἀρκετὰ ὥριμη, δταν τὴν ἐρωτεύθηκε ὁ Ναπολέων καὶ, μὰ τὴν ἀλήθεια, δὲν ἡταν διόλου ὅμορφη, ἀφοῦ ἀλλωστε δόλος δ κόσμος στὴν αὐλὴ τὴν ἔλεγε «νόστιμη ἀσκημῆ!»...

Κι' ὥστόσο, μόνον αὐτὴν ἀγαπῆσε παράφορα ὁ Ναπολέων, μόνο σ' αὐτὴν ἔγραφε φλογερά ἐρωτικὰ γράμματα, μόνο αὐτὴν συλλογίζόταν στὶς ἑκστρατείες του καὶ στὶς μάχες...

Ἡ περηφημότερη δημως γόνησσα εἶνε ἀναμφισθῆτης ἡ Μεγάλη Αἰκατερίνη τῆς Ρωσίας, ποὺ διατηροῦσε τὴν ἐπικίνδυνη γοητεία της κι' δταν ἀκόμα εἶχε περάσει τὴ δεύτερη νεότητα. Χωρὶς δὲ νὰ εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ πηγαίνουμε μακριά, μποροῦμε ν' ἀναφέρουμε καὶ τὴ διάσημο Γαλλίδα συγγραφέα Ζύπ, μιὰ γηραιά ἀριστοκράτισσα, πού ἐλάμβανε φλογερά γράμματα ἀπὸ ἔνα σωρὸ ἐφήβους καὶ νέους.

—Δὲν ὑπάρχει λοιπὸν ἡλικία γιὰ τὶς ὅμορφες καὶ γιὰ αὐτὸ ἀκριθῶς, δῶπος ἀναφέρει ὁ Αγγλος ἔξερενητῆς Ε. Πήρσον, ποὺ μόλις γύρισε ἀπὸ τὸν Πόλο, ἡ μίς Χίρτελαντ, μιὰ «ώραια» Λαπωνίς, ποὺ ἔκλεισε ἐδῶ καὶ λίγες ἡμέρες τὰ ἔκατὸ χρόνια της, καθεταὶ κάθε ἡμέρα πού εἶχε ἥλιο, μπροστὰ στὴν καλύθη της, περιμένοντας τὸν ἀνδρα πού θὰ τὴν ἀγαπῆση καὶ θὰ τὴν παντρευτῇ.

—Αὐτὴν τὴν ἐλπίδα, λέει ἡ μίς Χίρτελαντ, ἔμεις ἡ γυναικες τὴν ἐγκαταλείπουμε μονάχα, δταν μᾶς κλείση δ θάνατος τὰ μάτια...

Κι' ἀλήθεια ἡ παράξενη αὐτὴ Λαπωνίς δὲν εἶχε ἀδικο.

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΤΡΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 12)

Ἀρκετὰ δυνατό, σηκώθηκε καὶ χωρὶς κὰν νὰ πάη γιὰ νὰ πῆ ἔνα «χαῖρε» στὸν τάφο τῆς Λιλῆς ποὺ τὰ λουλούδια του ἡσαν ἀκόμα φρέσκα, πῆρε τὸ πρῶτο τραίνο γιὰ τὴν ἐπαρχία σιήν δοποὶα βρισκόταν τὸ ἀσύλο, δπου μεγάλωνε ἡ ἀνάπτηρη κύρη της...

* * *

Ἡ Ζαμπώ ζῆται τώρα ἐκεῖ κάτω, στὴν ἐπαρχία, σ' ἔνα παληὸ ἀρχοντικό, μαζὺ μὲ τὸ παιδί της πού τὸ ξαναπήρε ἀπ' τὶς καλές ἀδελφές, ἡ ὁποῖες τὸ μεγάλωσαν, καὶ μαζὺ μὲ τὴν πιστή ἡς ὑπηρέτρια ἡ ὁποία τὴν ἀκολούθησε ἐκεῖ.

Ἡ μικρούλα καχεκτική, δὲν εἶνε καθόλου πιὸ κουτὴ ἀπὸ τ' ἄλλα παιδάκια τῆς ἡλικίας της. Εἶνε τρυφερή καὶ στοργική μὲ μιὰ τρυφερότητα γεμάτη πάθος κι' ὅρμη γιὰ τὴ μητέρα τῆς πού ἀγγά κι' ἀνέλπιστα, ἥρθε νὰ ζεστάνη τὸ κρύο τῆς καρδιᾶς της.

Ἡ Ζαμπώ μὲ μιὰ συγκινητική ἐπιμονή στὶς παληὲς ἰδιοτροπίες της, ντύνει σὰν τὸν ἔαυτό της αὐτὸ τὸ φτωχὸ παραμορφωμένο κερμάκι πού ἡ κομψότης τὸ κάνει ἀκόμα πιὸ κωμικό... Βγάκινυν μαζὺ περίπατο στοὺς σιωπηλοὺς δρόμους τῆς μικρῆς ἀποχιλῆς πόλεως. Μαζὺ πηγαίνουν στὴν ἔκκλησία, μαζὺ σιήν ἔυχή, μαζὺ στὰ θέατρα, δταν κανένας περαστικὸς θίασος παίζει τὸν «Ἀρχισιδηρουργό» ἢ τὴ «Μινιόν».

Μέσα σὲ μιὰ στιγμή, ἡ Ζαμπώ ἐγκατέλειψε δλη της τὴν περασμένη ζωὴ.

Πιούλησε τὸ μέγαρο της στὸ Πασσύ, πούλησε τ' ἀλογά της, πούλησε τὰ ἐπιπλά της... καὶ τὰ χρήματα πού εἰσέπραξε φτωχοὺς καὶ παραφτάνουν γιὰ νὰ ἔξυστασισουν κάθε ἀνεσι σ' αὐτὴν καὶ στὴν κόρη της στὴν τωρινή τους ζωή.

Ἄσφαλῶς δὲ ἡ Ζαμπώ θὰ ζοῦσε τώρα τρισευτυχισμένη ἀν μιὰ συνεχῆς ἀγωνία δὲν θασάνιζε τὴν μητρική της στοργή: ἡ κόρη της εἶνε πολὺ λεπτή, ἔχει δυνατούς πονοκεφάλους καὶ συχνές λιποθυμίες.

Σ' αὐτὲς τὶς στιγμὲς, ἡ φτωχὴ μητέρα, τρελλή ἀπὸ ἀνησυχία, ψηφερεὶ πάλι τὶς ἀγωνίες πού γνώρισε κατὰ τὴν ἀρρώστεια τῆς Λιλῆς...

Κι' ἔχει γίνει δ τρόμος της κ' ἡ μονομανία της, ἡ σκέψις μῆπος δῆται καμμιὰ μέρα νὰ σθύνῃ ἡ μικρὴ κι' ἀσέβαιη φλόγα ποὺ θεριμαίνει τὴν καρδιά της.

Ω! πόσο θλιβερὸ εἶνε τὸ μεγάλο ἐπαρχιακὸ σπίτι, στὸ δόποιο ἔχει καταφύγει ἡ Ζαμπώ, ἡ παληὰ τρελλὴ γυναικα τοῦ ἔρωτος...

Μοζὺ μ' αὐτὴ καὶ τὴν κόρη της, κατοικοῦν ἐκεῖ μέπα ἡ τρέλλα κι' δ θάνατος.

Ἡ πρῶτη παραμονεύει τὴ μητέρα κι' δ δεύτερος τὴν κόρη.

«Μπουκέτο - Οίκογένεια»

ΠΩΣ ΠΕΘΑΝΕ Ο ΠΛΟΣ

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 13)

ἀπὸ μέρα σὲ μέρα, δτι τὸ χρῶμα του γινόταν κίτρινο, δτι δὲν εἶχε πειὰ ὅρεδι, δτι ἔνα τίποτε τὸν ἔξερεθιζε... Μιὰ Κυριακὴ ἀρνήθηκε νὰ πάῃ στὸν κινηματογράφο καὶ πέρασε δλο τὸ ἀπόγευμα, ἀκουμπισμένος στὸ παράθυρο, χωρὶς νὰ λέη λέξι.

Τὴν ἐπομένη γιὰ πρώτη φορὰ πῆγε στὸ γραφεῖο του ἀργά. Ἐφθασε μάλιστα σὲ τέτοιο σημεῖο ὑπηρεσιακῆς ἀταξίας τὴν ἡμέρα ἐκείνη, ώστε νὰ καπνίσῃ, κρυμμένος στὴ σοφίτα. Ἀφοῦ κάπνισε ἔνα σιγαρέττο, κάπνισε καὶ δεύτερο, συλλογιζόμενος πάντα τὸ ἵδιο πρᾶγμα: "Οχι, οχι, χίλιες φορὲς οχι! Δὲν θὰ φοροῦσε μπλούζα!... Προτιμούσε νὰ ζητιανέψῃ τὸ ψωμί του παρὰ νὰ... ἔξευτελιστῇ σ' αὐτὸ τὸ σημεῖο..."

Καὶ ὁ Πλός ἀπελπίστηκε ἐντελῶς...

"Εγινε πιὸ σκυθρωπός ἀκόμα. Ἡ καθυστερήσεις του στὸ γραφεῖο ἔγινεν πιὸ συχνές καὶ πιὸ μεγάλες καὶ χωρὶς νὰ γίνη τόσο τολμηρός, ώστε νὰ καπνίζῃ στὰ φανερά, δὲν στενοχωρίσταν καθόλου ν' ἀνεβαίνῃ στὴ σοφίτα κάθε φορὰ ποὺ τοῦ ἔρχοταν ἡ ὅρεξι νὰ στρίψῃ ἔνα τσιγαράκι.

Ο ἀρχειοφύλαξ πρόσεξε δτι ὁ ὑπάλληλος του εἶχε ἀρχίσει νὰ παραμελῇ τὰ καθήκοντά του, μὰ δὲν εἶπε τίποτε γιατὶ κι' δ δικός του ζῆλος εἶχε χαλαρώσει. Εἶχε ἀλλωστε παντρευτῇ τὶς ἡμέρες ἐκείνες καὶ περνοῦσε τὸν μῆνα τοῦ μέλιτος. Ἐπὶ πλέον δ ὑπολογιαγός Πλός τοῦ εἶχε γίνει τώρα συμπαθητικός. Ἡταν μάλιστα περήφανος ποὺ εἶχε ἔνα καλὸ ὑπάλληλο μὲ τόσο καλὸ παρουσιαστικό.

"Οσο γιὰ τὴν κ. Πλός αὐτὴ τοῦ κάκου εἶχε ἀνοίξει τὰ μάτια της. Δὲν μπόρεσε νὰ δῆ παρὰ ἔνα μόνο πρᾶγμα: "Οτι δ ἀνδρας της εἶχε πάρει ἀσχημό δρόμο.

Καὶ πράγματι, δ ὑπολογιαγός Πλός εἶχε ἀρχίσει νὰ πίνῃ. Δὲν μεθούσε δέσμαια μά, αὐτὸς ποὺ δὲν ἔπινε ως τότε παρὰ μόνο γάλα, εύχαριστιόταν τώρα στὸ ἀψέντι.

"Ενα ἀπόγευμα, καθὼς δ ὑπολογιαγός Πλός μετακινούσε μερικὲς κάσσες στὰ ἀρχεῖα, λέρωσε τὸ σακκάκι του. Καὶ οχι μόνο τὸ λέρωσε, ἀλλὰ καὶ τὸ ζέσκισε.

"Αφήνοντας τὴν κάσσα ποὺ κρατοῦσε καταγῆς, κύτταξε τὴν καταστροφή, μανιασμένος ἔνυντίον τοῦ έαυτοῦ καὶ ἔναντίον δλων, δταν ἔξαφνα δ ἀρχειοφύλαξ μπῆκε μέσα, εἶδε τὸ πάθημά του καὶ φώναξε:

—Γιατὶ διάβολε δὲν φορᾶς μιὰ μπλούζα;

Ο Πλός ἔγινε κατακόκκινος, κίτρινος καὶ κατόπιν βιολέ. Ἐπὶ μερικὲς στιγμὲς πνιγόταν. Τέλος, ξαναβρίσκοντας τὴ φωνή του, φώναξε:

—Είμαι υπάλληλος, κύριε... Μάλιστα!.... Μὰ δὲν θὰ γίνω ποτὲ χαμάλης!

Καὶ βγῆκε ἔξω, ἀφήνοντας τὸν ἀρχειοφύλακα, ἀφωνο ἀπὸ τὴν κατάπληξη του.

Κανεὶς δὲν ἔμαθε ποτὲ πῶς δ ὑπολογιαγός Πλός ξαναγύρισε ἐκεῖνο τὸ βράδυ στὸ σπίτι του. "Επεσε ἀμέσως στὸ κρεβεθάτι καὶ τὴν ἴδια νύχτα πέθυνε. «Δὲν ἔγινε ποτὲ γνωστὸ ἀπὸ τί, ἔλεγε ἀργότερα ἡ γυναικα του. Δὲν εἶχε τίποτε, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ δτι ἡ δουλειά του γραφείου δὲν ταίριαζε στὴν ἀξιοπρέπεια του. Μὰ δὲν ἤθελε νὰ κάθεται μὲ σταυρωμένα χέρια, ἀν καὶ θὰ μπορούσαμε μὲ τὴ σύνταξη του καὶ μὲ τὶς οἰκονομίες μας, νὰ τὰ βγάλουμε πολὺ καλὰ πέρα... Ἡταν, βλέπετε, φιλότιμος ἀνθρωπος!..»

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 41)

Ἀρχίσε νὰ γράφῃ μυθιστορήματα, τὰ δποὶα ἔξεταζαν διάφορα ζητήματα σχετικά μὲ τὴ θρησκεία, τὴν κοινωνία καὶ τὴν οἰκογένεια καὶ τὰ δποὶα σὶ δικοὶ του θεωροῦσαν ως ἔπαναστατικά. Πολλοὶ μάλιστα ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς