

## ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

## ΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΝΤΟΜΙΝΟ

ΤΟΥ ΜΑΡΣΕΛ ΠΡΕΒΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ.. 'Ο Φίλιππος ντ' Αλόντ, ένας Γάλλος αριστοκράτης, μόλις είκοσι-δύο έτῶν, μετά τις σπουδές του κι' έπειτα άπό ένα ταξίδι τριών έτῶν στις διάφορες χώρες της Ευρώπης, έγκαθισταται στο Παρίσι γιατί ν' άκολουθήσῃ τό διπλωματικό στάδιο. Μιά βραδυά, πηγαίνει σε κάποιον αριστοκρατικό χορό μετημφιεσμένων κ' έκει θέλεπι μιά προσωπιδοφόρο με κίτρινο ντόμινο νά τὸν κυττάζῃ έπιμονα. Στην άρχη, δ Φίλιππος, πρωτόπειρος στὸν έρωτα, διαστατωνται άπ' αὐτὴν τὴν πρόκλησι και προσπαθεῖ ν' ἀποφύγῃ τὴν προσωπιδοφόρο. Μά έκεινη τὸν πλησιάζει, τοῦ μιλάει, και τέλος φεύγουν μαζύ και οι δύο άπ' τὸν χορό και πηγαίνουν σὲ κάποιο κοσμικό ρεστωράν. Έκει ή άγνωστη θύγατρι τῆ μάσκα της και τοῦ άποκαλύπτει τὴ γοητευτική ώμοφρία της. 'Ο Φίλιππος τὴν έρωτεύεται τρελλά κι' έπειτα άπό δύο μέρες συναντῶνται σὲ ένα σπίτι, δησπου ή άγνωστη προσκαλεῖ τὸ Φίλιππο. 'Έκει δημιουρμοῦν δ σύζυγος τῆς ωρίας άγνωστης, ἐφοπλιστής κ. Ντελαστάλ, συνοδευόμενος άπό τὸν άστυνόμο τῆς συνοικίας και μερικούς διατυπωμάτων. Τὴν διλή μέρα δέ, δ κ. Ντελαστάλ έπισκεπτεται τὸν Φίλιππο στὸ σπίτι του).

(Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου)

Και γιὰ πρώτη φορά, άπὸ τὴν άρχη τῆς συζητήσεώς μας, λίγο κόκκινο χρῶμα έβαψε τὰ μάγουλά του.

— Σᾶς τὸ εἶπα, κύριε... τοῦ άπαντησα. Αύτὸ φτάνει...

· 'Ο κ. Ντελαστάλ σκέφθηκε μιὰ στιγμή. "Επειτα σηκώθηκε και εἶπε:

— Καλά, κύριε... Τελείωσα...

— Μιὰ λέξι άκόμα σᾶς παρακαλῶ, κύριε, εἶπα σταματῶντας τὸν κ. Ντελαστάλ μὲ μιὰ χειρονόμια. Σᾶς δίνω πάλι τὸν λόγο τῆς τιμῆς μου διτ δὲν συνέθη μεταξύ μου και τῆς κυρίας αὐτὸ ποὺ ὑποθέτε... ὅτι...

— Σᾶς παρακαλῶ, κύριε, μὲ διέκοψε δ ἐφοπλιστής. "Άς μὴ ξαναγυρίζουμε σ' αὐτὸ τὸ ζήτημα... Εἶνε ίκανὸ νὰ χαλάσῃ δλες μας τὶς συνεννοήσεις.

Και ἀφοῦ εἶπε αὐτὰ τὰ λόγια, χαμογέλασε. Χωρὶς νὰ βρῶ τὶ ποτὲ νὰ τοῦ άπαντήσω, τὸν ώδήγησα δις τὸν ἀντιθάλαμο, δησπου δύπηρέτης μου τὸν περίμενε.

.....  
· "Η συνομιλία μας αὐτὴ δὲν θάστηξε περισσότερο άπὸ δέκα λεπτά. Και δημως μοῦ φάνηκε ἀτελείωτη. Μὲ ἀφῆσε έξαιρετικὰ δυσαρεστημένο, συντριμμένο μὲ τὸ συναίσθημα διτ εἶχα παίξει κ' εἶχα νικηθῆ, πρᾶγμα ποὺ ήταν δύσυνηρό γιὰ έναν νεαρὸ διπλωμάτη.

«Υποσχέθηκα νὰ μὴν ξαναϊδῷ τὴ Μαγδαληνή», ψιθύριζα.

· 'Η ήδονή τοῦ άσύγκριτου αὐτοῦ φιλήματος, τοῦ μόνου ποὺ μοῦ ἔδωσε έκεινη, μοῦ ξαναρχόταν στὸ στόμα και μὲ συγκλόνιζε δπως και τὴ στιγμὴ ποὺ ένοιωσα τὰ χελη τῆς στὰ χελη μου.

· 'Η Μαγδαληνή ήταν χαμένη γιὰ μένα, και δημως έζούσα. Μὲ κυρίευσε μιὰ δυνατὴ ἐπιθυμία νὰ έγκαταλείψω τὸ σπίτι μου, τὸ Παρίσι, τὴ Γαλλία, και τὴ διπλωματία, και ν' ἀρχίσω πάλι νὰ γυρίζω, άπελπισμένος, χωρὶς σκοπό, ἀνάμεσα στὴν Ευρώπη. Ρωμαντικὰ τοπία ποὺ εἶχα δει στὴ Γερμανία, στὴ Σκωτία, στὴν

· Ιταλία, μοῦ ξαναρχόντουσαν στὸ μυαλό... 'Ωνειρευόμουν ἐπίσης και τὸν πύργο τοῦ Τανσύ, έκει στὶς ὄχθες τοῦ Λείγηρος.

Ποῦ νὰ κατέφευγα, μαζύ μὲ τὴν ἀπελπισία μου;... Εύτυχισμένος δι τὸν Γκαλίππε ποὺ μποροῦσε νὰ ένδιαφέρεται γιὰ τὰ έύλινα στήθη τῆς νεαρῆς μοναχῆς Τουΐ...

Αύτὸ ποὺ μ' ἔρεθιζε περισσότερο ήταν κάτι τὸ ἀκατανότο, τὸ ἀνεξήγητο, ποὺ εἶχε ή περιπέτειά μου αὐτή; "Αν ή κ. Ντελαστάλ δὲν μὲ εἶχε ἐρωτευθῆ τρελλὰ γιατὶ μὲ εἶχε ἀ πα γά γει κυριολεκτικῶς ἀπὸ τὸν χορὸ τῆς μαρκησίας Ταγιασέρπι;... Γιατὶ εἶχε σουπάρει μαζύ μου ἀπὸ τὸ πρώτο βράδυ κιόλας; Γιατὶ μοῦ εἶχε δώσει ραντεβού;... Γιατὶ; Γιατὶ;...

Και νὰ ποὺ τώρα αὐτὴ ή γυναῖκα, αὐτὴ ή τολμηρή ἐρωτευμένη, εἶχε συγκατατεθῆ γιὰ τὸν φόβο τοῦ σκανδάλου, νὰ μὴ ξαναϊδῇ πειά έναν ἄνδρα, γιὰ τὸν δόποιο εἶχε δείξει τόσον έρωτα, ἀψηφώντας δλους τοὺς κινδύνους κι' δλες τὶς συνέπειες;... Μ' ἔγκατέλειπε μόνο, μέσα στὴν κόλασι, ἀφοῦ μ' ἀφῆσε πρῶτα ν' ἀντικρύσω γιὰ μιὰ στιγμὴ τὸν ούρανό...

"Οχι, όχι, δλ' αὐτὰ δὲν ήσαν δυνατά... ? Ήταν ονειρα ποὺ τὰ εἶχε πλάσει ένας εύπιστος σύζυγος... 'Η Μαγδαληνή θὰ μὲ ξανακαλοῦσε κοντά της... "Ισως μόνο γιὰ ν' ἀποφύγῃ τὸ σκάνδαλο και τὴ δίκη, ἔπαιξε τὴν κωμῳδία, δητι ύπεκυπτε στὶς ἐπιθυμίες τοῦ συζύγου της. Μά, μόλις θὰ ἔπαιρνε τὸ διαζύγιο, θάρχόταν νὰ μὲ ξαναθρῆ...

.....  
· Είχα ύποσχεθῆ στὸν κ. Ντελαστάλ νὰ μὴ γράψω καθόλου στὴ σύζυγό του. Μποροῦσα ώστόσο νὰ προσπιθήσω έλευθερα νὰ μάθω τί εἶχε ἀπογίνει.

"Επεχείρησα λοιπὸν νὰ συγκεντρώσω μερικὲς θετικὲς πληροφορίες γι' αὐτὴν, χωρὶς νὰ προκαλέσω ύποψίες. Δὲν δυσκολεύτηκα νὰ βρῶ στὸ Παρίσι, στὰ σπίτια, δησπου μὲ εἶχαν συστήσει οἱ θεῖοι μου, ἀνθρώπους ποὺ τὴν γνώριζαν. "Ηξεραν δημως πολὺ λίγα πράγματα γι' αὐτήν.

»— 'Η κ. Ντελαστάλ, μοῦ εἶπαν, εἶνε μιὰ πολὺ ωραία γυναῖκα βραζιλιανῆς καταγωγῆς. "Εχει παντρευθῆ έναν ἀνθρώπω πλούσιο και πολὺ ἀξιότιμο... "Εχουν ένα πολὺ δημορφο μέγαρο στὴν δόδο Πιέρ-Σαρρόν... Βγαίνει πολὺ λίγο έξω... Λένε πως εἶνε τιμωτή.

Τοῦ κάκου δημως, κάθε βράδυ, μόλις ἀπλωνόταν τὸ κοτάδι, πήγαινε κι' ἔκοβε βόλτες στὸ πεζοδρόμιο ποὺ ήταν ἀπένωντι στὸ μέγαρο του... Τοῦ κάκου, τὴν ήμέρα ἔπαιρνα ένα ἀμάξι και κρυμμένος πίσω ἀπὸ τὶς κουρτίνες του κύτταζα μὲ λαχτάρα τὰ παράθυρα και τὶς πόρτες τοῦ σπιτιοῦ τῆς ἀγαπημένης μου... Δὲν εἶδα ωύτε μιὰ φορά τὴ σιλουέττα της...

· 'Απεναντίας εἶχα δει πολλὲς φορές τὸν κ. Ντελαστάλ πάντοτε ἀπαθῆ μὲ τὴ σηντιγκότα του και μὲ τὸ ψηλὸν ντεμοντὲ καπέλλο του, να θγαίνη και νὰ μπαίνη στὸ μέγαρο. "Επειτα, μιὰ μέρα εἶδα δλα τὰ παράθυρα τοῦ μεγάρου ἐρμητικὰ κλεισμένα, τόσο ποὺ νὰ φαίνεται σὰν ἀκατοίκητο. Και πραγματικά, σὲ λίγες μέρες έμαθα διτ δ κ. και ή κ. Ντελαστάλ εἶχαν φύγει γιὰ τὴν έξοχή.

· 'Απ' αὐτή, τὴν πολυαγαπημένη μου, δὲν εἶχα λάβει ἐν τῷ μεταξύ τίποτε, ούτε ένα γράμμα, ούτε ένα σημάδι ζωῆς... "Ο σύζυγός της μοῦ εἶχε πει τὴν ἀλήθεια: "Η Μαγδαληνή κρατοῦσε τὸν λόγο ποὺ



"Αρχισα νὰ τῆς μηλώ με μιὰ θαυμαστὴ άγνεος.

τοῦ εἶχε δώσει...  
.....

'Υπάρχει, στὸν ἔρωτα τῶν νέων, μιὰ μέθη τόσο δυνατή, τόσο ἡδονική, ώστε κατὰ τὶς ἀδειανὲς αὐτὲς ἡμέρες τῆς ἀγωνίας, δὲν ὑπέφερα πολύ.

Ἡ περηφάνεια, διὰ εἶχα ἀνακτευθῆ σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ αἰσθηματικὲς αὐτὲς περιπέτειες ποὺ μὲ τὸ πάθος τὶς ὠνειρεύτηκα καὶ τὶς λαχτάρησα κατὰ τὴν νεανική, μου ἡλικία, ἔφτανε γιὰ νὰ μοῦ δινῇ θάρρος, ὅπως ὁ πυρετός τρέφει τὸν ἔρωτα...

Εἶχα κι' ἔγὼ μιὰ ἐρωτικὴ περιπέτεια, καὶ τὶς περιπέτεια!... Τίποτε δὲν ἔλειπε ἀπὸ αὐτή, οὔτε ἡ ἀπαγωγὴ, οὔτε τὸ ραντεύον, οὔτε ἡ ἔκπληξη.

'Απρόσπτα, ἡδονὲς, κινδύνους, δλα τὰ εἶχα γνωρίσει :...

Στὴ στιγμὴ ποὺ ἀγνοοῦσα τὴν ζωὴν δου κι' ἔνα παιδί, εἶχα ριχτὴ ξαφνικὰ σὲ μιὰ σύγκρουσι δυνατῶν πυθῶν.. Καὶ, παρ' ὅλη τὴν ταραχή μου, παρ' ὅλη τὴν θαυμάτερη δειλία μου, εἶχα κάνει, χάρις στὴν ξεχωριστὴ ἀνατροφή μου, τὶς χειρονομίες ποὺ ἔπρεπε νὰ κάνω καὶ εἶχα πεῖ τὶς λέξεις ποὺ ἔπρεπε νὰ πῶ...

"Ολ' αὐτὰ τὰ εἶχα πιστοποιήσει μὲ κάποιο ἔγωισμό, μὰ δταν ἔγινε πειὰ φανερὸ γιὰ μένα, διὰ τὴν Μαγδαληνὴ μὲ εἶχε ἔγκατα λείψει, αὐτὴ ἡ στείρα περιφάνεια δὲν μπόρεσε πειὰ νὰ μὲ φυλάξῃ ἀπὸ τὴν ἀθλιότητά μους καὶ τὴν μοναξιά μου...

Καὶ νὰ ξανάγινα τὸ παιδί ποὺ ἡμουν πραγματικά.

"Υπέφερα, ὑπέφερα, δλοένα καὶ πιὸ πολὺ, δσο ἡ ἡμέρες περνοῦσαν καὶ δσο ἡ θεοχαίτης διὰ ἐκείνη μ' ἔγκατέλειψε, γινόταν πιὸ φανερή.

"Ἡ ἡμέρες καὶ ἡ νύχτες διάθαιναν χωρὶς νὰ μοῦ φέρνουν τὴν λησμονία. Ἀπεναντίας τὸ πέρυσμά τους μὲ θύμιζε σ' ἔναν ὀκεανὸ πόνου. Μὰ ὑπέφερα ἀπὸ ἔρωτα, πρᾶγμα ποὺ εἶνε σχέδον μιὰ ἡδονή, δταν θρίσκεται κανεὶς στὰ εἰκοσὶ του χρόνια.

Τὸ Πάσχα ἐκεῖνο τὸν χρόνο, ἔπεφτε πολὺ ἀργά, τὴν ἀνοιξι. Ὁ θεῖος μου καὶ ἡ θεία μου μὲ εἶχαν προσκαλέσει νὰ πάω νὰ περάσω κοντά τους στὸν πύργο τους τὶς ἡμέρες τῶν ἔορτῶν. Ἐφυγα χωρὶς κανένα κέφι, μὲ στενοχώρια μάλιστα, σὰν νὰ ἐπρόκειτο νὰ κάνω μιὰ ἀγγαρεία.

Ἡ μοναξιά μου στὸ Παρίσι μοῦ φαινόταν γλυκεία. Δὲν μοῦ ὅρεσε καθόλου νὰ κουβαλήσω ἀνάμεσα στὸν συγγενεῖς μους τὶς μεγάλες θλίψεις τῆς καρδιᾶς μου, που χωρὶς ἄλλο τὰ σεβάσμια καὶ αὐστηρὰ ἐκεῖνα πλάσματα δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ τὶς καταλάθουν.

"Ἐπρόβλεπα μὲ ἀγωνία τὶς ἀτελείωτες ἐρωτήσεις τους, τὶς στοργικὲς κι' ἀνήσυχες φροντίδες μὲ τὶς ὁποῖες μὲ περιέβαλλαν.

Πραγματικά, μόλις ἡ θεία μου μ' ἀντίκρυσε στὸ σταθμὸ, ἀπὸ τὸν διόποιο εἶχε ἔρθει νὰ μὲ πάρη μ' ἔνα ἀμαξάκι ποὺ ὀδηγοῦσε μόνη της, ἡ πρώτη τῆς κραυγὴ ἥταν :

— Θεέ μου!... Μὰ τὶς ἔχεις λοιπόν, φτωχέ μου Φίλιππε; Εἰσαι ἀρρώστος;

Τὰ ἔξυπνα καὶ γεμάτα μητρικὴ στοργὴ μάτια τῆς μὲ κύτταξαν προσεχτικὰ ἐπὶ πολλὴ ὥρα, σὰν νὰ ζητοῦσαν, στὸ θάθος τῶν δικῶν μου, τὸ μυστικὸ τῆς χλωμάδας μου καὶ τῆς ἀδυνατίας μου.

Δὲν τόλμησε νὰ μοῦ πῆ: «Ἡσουν φρόνιμος στὸ Παρίσι;» Μὰ μάντεψα τὴν ἔρωτησι αὐτὴ μέσα στὰ ἀνήσυχα βλέμματα ποὺ ἔριχνε σ' αὐτὸν ποὺ εἶχε ἀγαπῆσει καὶ εἶχε μεγαλώσει σὰν παιδί της.

— Ω! Λείγηρε, ποτάμι γαλήνιο, πόσο γλυκό εἶνε νὰ κυττάζη κανεὶς τὰ νερά σου, τὰ ἀκύμαντα καὶ τὰ ἀσύνθα, νὰ κυλοῦν ἀργά, νὰ τὰ κυττάζη ἀπὸ τὸ ὄψος τῶν δωμάτων τοῦ οἰκογενειακοῦ πύργου, δπου ἔπαιζε δταν παιδί!...

— Ω! ὅχθες, ἔξοχὲς κυματιστὲς, δασοφυτευμένες, μὲ τοὺς φράχτες σας καὶ τὰ ρυάκια σας, πόση φιλικὴ τρυφερότης ξεχύνεται ἀπὸ τοὺς δρίζοντές σας γιὰ μιὰ νεανικὴ καρδιὰ πληγῶν μένη — γιὰ τὸν νέο ποὺ κλαίει σχεδὸν ξαναβλέποντάς σας, χωρὶς νὰ ξέρῃ ἀκριθῶς γιατὶ κλαίει!...

— Ω! δταν τὰ ξαναεῖδα δλ' αὐτὰ ἀναμέτρησα τὸ μακρὺ δρόμο ποὺ εἶχα διασχίσει ἀπὸ τότε ποὺ τὰ ἀφησα καὶ δὲν ἀναγνώρισα

πειὰ τὸν ἔαυτό μου...

Πέρασα τὶς δυὸ πρῶτες μέρες μετὰ τὴν ἀφιξί μου, στὸ Τανσύ, ἀνάμεσα σ' αὐτὴν τὴν φύσι, ποὺ μοῦ γαλήνευε τὴν καρδιά, χωρὶς ὠστόσο νὰ διώχνῃ ἀπὸ αὐτὴ τὶς δύσυνηρες γοητείες τοῦ ἔρωτικοῦ μου πόνου.

Ἡ θεία μου 'Οδίλη ντὲ Τανσύ σεβόταν τὴν ἀγάπη μου αὐτὴ πρὸς τὴ σιωπὴ καὶ τὴ μοναξιά, παρυκολουθῶντας με συγχρόνως κρυφά μὲ μάτια περίεργα καὶ γεμάτα τρυφερότητα.

Σιγά-σιγά, ξεχώρισα στὸν τρόπους της κάτι ποὺ ἔδειχνε, τόσο πώς ἔνοιωθε τὸν πόνους μου, ώστε συλλογίστηκα διὰ κι' σύτη ἔιχε γνωρίσει ἄλλοτε τὴν ἀρρώστεια ἀπὸ τὴν ὄποια ὑπέφερα... «Ἐξη μῆνες προτήτερα, θὰ ἔδιωχνα μὲ φρίκη μιὰ τέτοια σκέψι μὲν νὰ διεθήσω τὴν ἀξιολάτρευτη θεία μου... Μὰ τώρα τὴν ἔξυψωνε ἀκόμη περισσότερο στὰ μάτια μου ἡ ἰδέα διὰ τὴν τριανταφυλλένιο, εἶχε ἀνατριχίασε ἀπὸ φιλήματα.

— Δὲν θάθελες νὰ δῆς τοὺς φίλους μας; Δὲν εἶνε ἔτσι, Φίλιππε; μὲ ρώτησε τὴν ἐπομένη τῆς ἀφίξεως μου.

— "Ω! ὅχι, θεία 'Οδίλη..."

· Οστόσο τὴν τέταρτη ἡμέρα μετὰ τὴν ἀφιξί μου, μὲ κάλεσε καὶ μοῦ εἶπε:

— 'Εκάλεσα τὴν 'Οδίλη ντὲ Πρεφοντάν νάρθη νὰ φάη μαζύ μας ἀπόψε... 'Επειδὴ ἔχουσε τὸ σύζυγό της πρὸ τεσσάρων μηνῶν, δὲν θυγαίνει σχεδὸν καθόλου ἔξω, μὰ ἔδω ἔρχεται ἀρκετά συχνά. Δὲν θὰ σὲ στενοχωρήσῃ αὐτό... ἔ;

· Η θεία μου εἶδε τὸ πρόσωπό μου νὰ κατσουφιάζῃ. Μὰ ἡ ἐπιθυμία μου νὰ μὴ τὴν δυσαρεστήσω μ' ἔκανε νὰ τῆς ἀπαντήσω:

— "Ω θεία μου, πῶς μπορέσατε νὰ φαντασθῆτε διὰ αὐτὴ ἡ ἐπίσκεψις θὰ μὲ δυσαρεστοῦσε.. 'Η κ. ντὲ Πρεφοντάν εἶνε γοητευτική...

· "Ἐνα χομόγελο ματαιοδοξίας ἀπλωνόταν στὰ χείλη μου, δταν τὸ ἴδιο θράδυ ἔβαλα τὸ χέρι μου στὸ πόμολο τῆς πόρτας τοῦ σαλονιοῦ, δπου θρισκόταν πρὸ δλίγων στιγμῶν ἡ Λουκία ντὲ Πρεφοντάν.

· "Ηξερα, ήξερα, διὰ δὲν θ' ἀνατρίχιαζα πειὰ ἀπέναντι της, διὰ δὲν θ' ἀπέφευγα πειὰ τὸ βλέμμα της, δπως ἄλλοτε, δταν τὴν ἔθελεπι ἔκει. Αύτὸ δηταν τὸ θαυμαστὸ ἀποτέλεσμα ἔκεινου ποὺ ἀπὸ μέσα μου τὸ ἀποκαλούσα «ἡ περιπέτειά»: χωρὶς νὰ γίνω ἔραστης καμμιᾶς γυναικός, δὲν ἔφοδόμουν πειὰ καμμιὰ γυναικά...

· Μπῆκα μέσα στὸ σαλόνι καὶ τὴν εἶδα. Μοῦ φάνηκε ἐπιχωτισσα, δειλή, μὰ ώραία σὰν δνειρο. "Αρχισα νὰ τῆς μιλάω μὲ μιὰ θαυμαστὴ ἀνεσι. Κι' ἄλλοτε θέβαια τῆς μιλούσα μὲ φαίνεμική ἀνεσι. Μὰ σήμερα διὰ

νεσὶ μου δὲν δηταν προσποιητή. 'Απεναντίας εἶχε κάτι τὸ κυριαρχικό, κάτι ποὺ ἔδεσποζε...

· Καθ' ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ δείπνου, ἔνοιωθα τὸν ἔαυτό μου — πρᾶγμα ποὺ μοῦ συνέβαινε γιὰ πρώτη φορά — λαμπτὸ συνομιλητή... "Ολη τὴν κουβέντα ἔγω τὴν ἔρρυθμιζα. 'Ο θεῖος μου, ποὺ εἶχε πολὺ κέφι ἔκεινο τὸ θράδυ, μοῦ ἀπαντοῦσε καὶ τὸ καθαρό γέλιο τῆς Λουκίας ἀντηχοῦσε καὶ μ' ἐνεθάρρυνε...

· "Η θεία μου 'Οδίλη δηταν καταγοητευμένη. Στὰ ἐπιδρόπια ἔσκυψε πρὸς ἔμενα, μὲ φίλησε καὶ μοῦ εἶπε:

— Εἰσαι γοητευτικός!

· Κι' αὐτὸ μ' ἐνθουσιάσει σὰν νὰ μοῦ ἔκανε ἐρωτικὴ ἔξομοδγησι μιὰ νέα γυναίκα.

· Κύτταξα τὴν κ. ντὲ Πρεφοντάν καὶ μοῦ φάνηκε διὰ δὲν εἶχε, ως πρὸς αὐτὸ τὸ ζήτημα, ἀντιλήψεις διαφορετικές ἀπὸ τῆς θείας μου. Μὲ κύτταξε μὲ χαμόγελο καὶ μὲ κατάπληξι: μ' εὔρισκε ἀσφαλῶς πιὸ διαφορετικό ἀπὸ ἄλλοτε. Μεταξὺ αὐτῆς καὶ ἔμοῦ, ἀνάμεσα ἀπὸ τὸ τραπεζομάντηλο μὲ τὰ ώραία σχέδια καὶ τὰ κρυστάλλινα σερβίτσια, κυκλοφοροῦσε ἔνα ρεῦμα αἰσθηματικοῦ ἡλεκτρισμοῦ.

· Κύτταξα τὴ Λουκία καὶ κυττάζοντάς την, σκεφτόμουν πιὸ δυνατὰ, πιὸ φλογερά, τὴ Μαγδαληνή. Καὶ ἄκουγα μιὰ φωνὴ νὰ μοῦ ψιθυρίζῃ μέσα μου: «Εἶνε γοητευτικό, νὰ εἶνε κανεὶς θλιμμένος σὲ ήλικις εικοσιδύνο ἐτῶν ἀπὸ ἔρωτα.. Κ' εἶνε πρὸ πάντων γοητευτικό νὰ εἶνε κανεὶς εικοσιδύνο χρόνων, ν' ἀρχίζῃ τὸ δρόμο του μέσα ἀπὸ ἔναν κόσμο, δπου συναντᾶ τὴ σκληρότητα μιᾶς κυρίας Ντελαστάλ καὶ τὸ γοητευτικό χαμόγελο ώραιῶν



Βλέπαμε τὸ κατακόκων φεγγάρι.

χηρών, όπως ή κ. Λουκία ντε Πρεφοντάν».

Πήραμε τόν καφέ στήν ταράτσα. Ήταν νέα σελήνη και μιά γαλήνη κυλούσε άπό τόν ούρανό στήν έξοχή και στό ποτάμι.

— Τί ώραία πού θά ήταν ψιθύρισε σε κάποια στιγμή ή κ. ντε Πρεφοντάν, νά κατέβη κανείς ώς τό πάρκο και νά δη τόν Λεύγηρο μέ τό φεγγάρι...

— Δέν φοβάστε μήπως κρυώσετε; τή ρώτησε ή θεία μου.

— "Ω! όχι...  
Επακολούθησε μιά σιωπή, κατά τή διάρκεια τής δύοιας όθειος μου, πού μασούσε τό πούρο του, ήταν ό μόνος πού δέν κατάλαβε τίς σκέψεις τού καθενός μου.

— Φίλιππε, είπε ή θεία μου, κατέβα λοιπόν στόν κήπο μέ τήν κ. ντε Πρεφοντάν... Έγώ κρυώνω λίγο και θά γυρίσω μέσα... Πάρε, Λουκία, τή μάντηλα μου...

"Η ώραία χήρα μέ κρατούσε τώρα άπό τό μπράτσο και περπατούσαμε στήν δενδροστοιχία τού κήπου.

Ελεγα φράσεις κυινές και τυπικές πού άφωρούσαν τήν ύγρασία τού άέρος και τή γλύκα τής νύχτας. Και καθώς τίς έλεγα, συγχρόνως σκεφτόμουν: «Νά μιά ώραία χήρα πού άσφαλώς δέν θά μ' έκανε νά ποφέρω καθόλου».

“Επειτα άπό λίγες στιγμές άκουμπισμένοι σ' ένα κιγκλίδωμα τού κήπου, βλέπαμε τό κατακόκκινο φεγγάρι νά φωτίζει τό ποτάμι.

Κι' έξαφνα, ή Λουκία μοῦ είπε:

— "Ωστε, φίλιππε, ύποφέρατε στό Παρίσι;...

“Αν και μέ έξαφνιασε ή άπροσδόκητη αύτή έρωτησί της, ώστοσο τής άπάντησα άμεσως:

— Ναί, ύπεφερα... Εί-

χα τή μοίρα έναντίον μου σε μιά περιπέτεια τόσο μυστηριώδη, ώστε δέν τολμώ νά σας τή διηγηθώ άπό φόρο μήπως δέν μέ πιστέψετε...

— "Ω!...

— Κι' έπειτα — έξακολούθησα έγώ — τί σημασία έχει μιά διήγησι; Αγάπησα μιά γυναίκα, πού μ' έγκατέλειψε... Αύτή είνε ή ίστορία όλων τών δυστυχισμένων έραστών... Αύτή είνε και ή δική μου...

— Καί τήν άγαπάτε άκόμα αύτή τή γυναίκα ; μέ ρώτησε μέ φωνή ταραγμένη ή ώμορφη χήρα.

Μέ μιά βαθειά χαρά πού θέρμαινε τά λόγια μου, τής άπάντησα:

— Ναί... νομίζω πώς τήν άγαπώ άκόμα... Τήν σκέφτομαι άδιάκοπα...

— Θά τήν ξαναθρήτε στό Παρίσι και τότε θά πάρετε τήν «άντεκδίκησί» σας.

— "Όχι, δέν θά τήν ξαναδώ... "Εφυγε άπό τή ζωή μου, χωρίς ν' άφηση ίχνος γιά νά τήν άκολουθήσω... Δέν θά τήν ξαναδώ ποτέ... Δέν θέλω νά τή δώ !...

— Θέέ μου! είπε ή Λουκία μέ τή φωνή της γεμάτη θλίψι. Πόσο τήν άγυπτάτε !...

Μου φάνηκε, έκείνη τή στιγμή άκριθώς, δτι κρατούσα τήν οίκουμένη κάτω άπ' τά πόδια μου. Γιατί αισθανόμουν δτι ή άξιολάτρευτη αύτή νέα γυναίκα ύπεφερε γιατί δέν τήν άγυπουσα, και δέν έβλεπα τόν λόγο γιατί νά μή συμβαίνη τό ίδιο και μέ δλες τίς άλλες γυναίκες μπροστά στά άκατανίκητα θέλγητρα τής νεότητός μου.

— "Ολες, ναί: δλες!... έλεγε μέσα μου ή πληγωμένη περηφάνεια μου. "Ολες, έκτος άπό μιά!... "Έκτος άπό μιά αίνιγματική και άπρόσιτη!..."

— Ε, λοιπόν, τί μ' ένδιεφερε αύτό ; Θάμενα τάχα αιώνιος σκλάβος τής άναμνήσεώς της; ή θ' άγαπούσα κι' άλλες γυναίκες πού θά μέ παρηγορούσαν και θά μ' άποζημίωναν;...

Δέν έχασα τόν καιρό μου γιά νά σκεφθώ πολλή δρα, άπάνω σ' αύτό τό ζήτημα... Τό φεγγάρι χανόταν πίσω άπό τίς λεύκες και τίς ίτιές.

Μιά τρυφερή κι' έπιτακτική άνάγκη μέ κυρίευσε ν' άγαπηθώ και νά πάρω, όπως έλεγε ή ώραία μου συντρόφισα, τήν «άντεκδίκησί» μου γι' αύτή τήν κυταραμένη περιπέτεια...

Τό εύνοϊκό σκοτάδι μ' έκανε τολμηρό κι' έσκυψα πάνω άπ' τόν ώμο τής κ. ντε Πρεφοντάν...

Μέ μιά γοητευτική χειρονομία, σάν νάθελε νά μέ βεβαιώση δτι θά γινόταν μιά γλυκειά σκλάβα, πήρε τό χέρι μου και τό φύλησε.

“Επειτα ψιθύρισει

— "Άς γυρίσουμε..."

## VI

“Αν τήν ίστορία μου αύτή τήν διηγούταν, δχι ένας διπλωμάτης, άλλα ένας έπαγγελματίας μυθιστοριογράφος, άσφαλώς στό σημείο αύτό θά συγκέντρωνε δλη τήν προσπάθεια τής τέχνης του. Γιατί στό σημείο αύτό πρόκειται νά κάνη τόν άναγνώστη νά πηδήξη έντεκα άλόκληρα χρόνια, και οι συγγραφείς παραδέχονται δτι μιά άπό τίς πιό μεγαλύτερες δυσκολίες πού έχουν νά νικήσουν είνε νά δώσουν τή / έντυπωσι τού χρόνου πού πέρνα.

Στό θέατρο τά βγάζουν πέρα, πουδραρίζοντας τά μαλλιά τής πρωταγωνιστίας και βάζοντας μερικές ρυτίδες στό πρόσωπο τού πρωταγωνιστού. Μά οι μυθιστοριογράφοι δέν έχουν αύτό τό καταφύγιο.

Μερικοί περιορίζονται νά πούν στόν άναγνώστη: «"Εντεκα χρόνια πέρασαν..."» Εστω!... Μά ένω τόν πληρυφορούν δτι πέρασε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, στή δική του ζωή δέν πέρασε ούτε μιά στιγμή και, παρ' άλες τίς βεβαιώσεις τού συγγραφέως, έκεινος βλέπει άκόμα τήν ήρωίδια και τόν ήρωα μέ τά νεανικά τους πρόσωπα... Γύ' αύτό οι πραγματικά ψυχολόγοι μυθιστοριογράφοι γράφουν σελίδες έπι σελίδων σκέψεων και άναλύσεων, πράγμα πού κάνει τόν άναγνώστη νά πλήξη και νά πη: «Ναί, έχει δίκη ο συγγραφέυς...»

Έγώ δέν θά καταφύγω σε κανένα άπό τά δύο αύτά μέσα πού είνε έξι ίσου άτελη. Άτελη γιατί ο χρόνος δίνει μόνο τήν συναίσθησι τού χρόνου. Θά έπρεπε λοιπόν νά διηγηθώ έδω στόν άναγνώστη έντεκα χρόνια τής ζωής μου άπό τό θράδυ τού 'Απριλίου πού κατέβηκα στόν κήπο τού πύργου τού Τανσύ ώς τή θράδυ τού Αύγουστου, πού θά ξανασυνεχίσω τή διήγησί μου...  
Κ' ή ίστορία τών έντεκα αύτών χρόνων τής ζωής μου δέν θάτων ίσως ούτε πληκτική, ούτε άνωφελής. Κάθε άνθρωπη ζωή άλλωστε είνε συγχρόνως διασκεδαστική και διδακτική. Μονάχα πού ή μακριά αύτή ίστορία δέν θά πληροφορούσε τίποτε τόν άναγνώστη σχετικώς μέ τήν κυρία μέ τό κίτρινο ντόμινο, γιατί, κατά τά έντεκα αύτά χρόνια, ούτε έγώ ο ίδιος δέν έμαθα τίποτε.

Ναί, έντεκα άλόκληρα χρόνια, μέ τίς χαρές τους, τίς έλπιδες τους, τούς πόνους τους και τίς νοσταλγίες τους, πέρασαν άφήνοντας σ' έκκρεμότητα τήν περιπέτειά μου μέ τή Μαγδαληνή, όπως συνέθη και μέ τόν άναγνώστη στό τέλος τού περασμένου κεφαλαίου.  
\*\*\*  
Τά έξη πρώτα άπ' αύτά τά έντεκα χρόνια τά πέρασα στό Παρίσι.

Ισως, στό διάστημα αύτό, θά μπορούσα νά ένεργησω πιό δραστήρια — πράγμα πού δέν τό έκανα — γιά νά διαφωτίσω τό μυστήριο και ν' άνακαλύψω τά ίχνη τής Μαγδαληνής.  
Μά, έκτος άπό τήν ύπόσχεσί μου πρός τόν κ. Ντελαστάλ πού μέ ύποχρέωνε νά μείνω άδρανής, έφόσον ή Μαγδαληνή ή ίδια δέν θά μέ προκαλούσε, προσπάθησα νά διασκεδάσω λίγο και νά ξεχάσω...  
Μόλις ξαναγύρισα στό Παρίσι, άπό τίς διακοπές τού Πάσχα, πού είχα πάει νά τίς περάσω στόν πύργο τού Τανσύ, συνέθη τό έξης άξιοσμείωτο γεγονός στή ζωή μου: 'Η Λουκία ντε Πρεφοντάν άνακαλύψε ξαφνικά δτι ύπεφερε άπό ένα είδος νευρικού μαρασμού πού τήν ύποχρέωνε νά έγκατασταθή στό Παρίσι γιά νά ύποθληθή σε θεραπεία.

Κατοίκησε μάλιστα στά περίχωρα τής συνοικίας τού 'Αγίου Αύγουστίνου, δηλαδή καθόλου μακριά αύτό μένα...

Μπορείτε λοιπόν νά φαντασθήτε τώρα δτι δέν ήταν δύσκολο ένας νεαρός διπλωμάτης, έπως ήμουν έγώ τότε, νά παραμελήσω τέλεος έβλεπα άποτυχημένο, χαμένο, πού τόν γελοιοποιούσε άλλωστε λίγο και νά ένδιαφερθή γιά μιά φίλη τής οίκογενείας του, έξοριστη άπό τήν έπαρχία και πού έπι πλέον δέν τόν μισούσε.

Ετοι τά σγουρά μελίχρωμα μαλλιά τής άμορφης χήρας μ' έκαναν νά ξεχάσω γρήγορα τίς μαύρες μπούκλες τής άπούσης, γιά τόν άπλούστατο λόγο δτι τά μαλλιά τής δεύτερης είχαν χαθή κι' έγώ δέν έρω πού, ένω γιά νά ίδω και ν' άνασάνω τά μαλλιά τής πρώτης μου έφτανε νά διασχίσω τήν πλατεία 'Αγίου Αύγουστίνου και νά προχωρήσω λίγο στή λεωφόρο Μαλεζερκή.  
Σιγά-σιγά, καθώς ήμουν εύτυχισμένος κοντά στήν Λουκία, δρχισα νά φυλάγωμαι μόνος μου άπό κάθε έπιστροφή πρός ένα παρελθόν άσθετο και θολό και νά διώχνω τήν σκέψη μου άπό τή Μαγδαληνή.