

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ. — Ο ώραιος Πάρις, δι γυιδός τοῦ βασιλέως τῆς Τροίας Πριάμου, θασσούνεται όποιος παράφορο ἔρωτα γιά τὴν ώραιότερη τῶν γυναικῶν, τὴν πεντάμορφη Ἐλένη, τὴν σύζυγο τοῦ βασιλέως τῆς Σπάρτης Μενελάου. Στὸ τέλος, μὴ μπορώντας πειάντις, ἐξοπλίζει ἔνα πλοῖο κι' ἔρχεται στὴν Ἐλλάδα. Ο Μενέλαος τὸν φιλοξενεῖ στὰ ἀνάκτορά του, μὰ δὲ Ἐλένη τοῦ δείχνεται ἀδιάφορη. Ωστόσο, δι Πάρις δὲν ἀπογοητεύεται καὶ ἐπωφελούμενος ἐνδός ταξιδιοῦ τοῦ Μενελάου στὴν Κρήτη, ξεμοναχίζει τὴν Ἐλένη καὶ τῆς ἔξουλονεται τὸν ἔρωτά του.

Μὰ δὲ Ἐλένη τὸν ἀποκρούει φέρνοντάς του ἔνα σωρὸ δρόμα ἐπιχειρήματα καὶ στὸ τέλος ἀρνεῖται νὰ τὸν ἀκολουθήσῃ στὴν Τροία ἐκουσίως καὶ νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν συζυγικὴ στέγη.

(Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγούμενου)

— Εξ ἄλλου, ἔξακολούθησε δὲ Ἐλένη, δι ἔρωτας εἶνε πρᾶγμα ἔφήμερο στοὺς ξένους... Ξεθυμαίνει πρὶν ἀκόμα φουντώση... Κι' ἐσύ δὲν ἔγκατέλειψες τὴν νύμφη Οἰνόη, ἀφοῦ τὴν ἀγάπησες; Κι' ἀν ἀκόμα ἥθελες νὰ μείνης σταθερός στὸν καινούργιο σου ἔρωτα, δὲν θὰ μποροῦσες... Νά, ἀπὸ τώρα κιόλας στὸ λιμάνι, οἱ Τρώες ξεδιπλώνουν τὰ πυνιὰ τῶν καραβιῶν τους. Νά, ἐνῶ μοῦ μιλᾶς τώρα, σηκώνεται δὲ ἀνεμος ποὺ θὰ σὲ ξαναφέρῃ στὴν πατρίδα σου καὶ θὰ πάρη μαζύ του καὶ τὸν ἔρωτά σου...

»Θὰ σ' ἀκολουθήσω τάχα κι' ἔγώ σύμφωνα μὲ τοὺς πόθους σου;

»Θὰ δῶ τὴν Τροία ποὺ τόσο μοῦ τὴν ἐκθειάζεις...

»Ο ἔγγονος τοῦ μεγάλου Λαυμέδοντος θὰ γίνη σύζυγός μου;

»Αὐτὲς τὶς ἔρωτήσεις κάνεις σίγουρα αὐτὴ τὴ στιγμὴ στὸν έαυτόν σου.

»Νομίζεις λοιπὸν δὲν θὰ ἀψηφήσω τὴ φήμη μὲ τὰ μεγάλα φτερά τόσο, ὥστε ν' ἀντιμετωπίσω τὴν ἀποδοκιμασία δλου τοῦ κόσμου;

»Τί θὰ ποῦν τάχι γιὰ μένα, ἀν τὸ κάνω αὐτό, στὴν Σπάρτη, στὴν Ἐλλάδα δλόκληρη καὶ τὴν Ἀσία καὶ στὴν Τροία τὴν ἴδια;

»Τί θὰ ύποθέσουν γιὰ μένα, δι πατέρας σου καὶ δὲ μητέρα σου, οἱ ἀδελφοί σου καὶ δὲ μητέρας σου καὶ δὲ μητέρας σου;

»Κι' ἐσύ δὲν ἔγάτερα, θὰ μπορήσῃς νὰ ἔχης ἐμπιστοσύνη στὴν πίστι μου, ἐπειτα ἀπὸ ἔνα τέτοιο περιστατικό; Μόλις θὰ ελέπης ἔνα ξένο νὰ μὲ ζυγώνη, δι ζήλεια κι' δι φόβος θὰ σου ματώνῃ τὴν καρδιά..

»Οχι! »Οχι!... Θὰ προτιμούσα ν' ἀνοίξῃ δὲ μὲ καταπιῆ παρὰ νὰ σ' ἀκολουθήσω καὶ νὰ πάθω δλ' αὐτά...

»Εἶνε ἀλήθεια δὲν τὰ πλούτη τῆς Τροίας, τὰ πολυτελῆ δῶρα, δι πορφύρα, τὸ χρυσάφι καὶ τὰ πολύτιμα ὑφάσματα θὰ μαζευτοῦν σὲ σωροὺς δλόγυρά μου... Μὰ — ἐπίτρεψέ μου τὴν εἰλικρίνειά μου — τὰ δῶρα σου δὲν εἶνε ἀρκετὰ γιὰ νὰ κόψουν τοὺς δεσμούς ποὺ μὲ συγκρατοῦν ἔδω...

»Ποιὸς θὰ μὲ ὑπερασπιστῇ ὃν τύχη καὶ μὲ προσθάλουν στὴν πατρίδα σου; Ποῦ θὰ βρῶ τοὺς γενναίους μου ἀδελφούς, τὸν Κάστορα καὶ τὸν Πολυδεύκη; Ποῦ θὰ βρῶ τὸν πατέρα μου γιὰ νὰ μὲ ὑποστηρίξῃ;

»Μὴ ξεχνᾶς δὲν διάσων ἔκανε τὶς πιὸ λαμπρές ὑποσχέσεις στὴν Μήδεια ὡς δὲν νὰ τὴν πάρῃ κοντά του. Θὰ μοῦ πῆς ίσως: «Μὴ φοβάσαι τέτοια πράγματα ἀπὸ μένα». Μὰ μὴν ξεχνᾶς πῶς δὲν περνάῃ δι ἔρωτας, ξεχνᾶμε καὶ τὶς ὑποσχέσεις μας καὶ τοὺς δρόκους μας.

»Μὲ τρομάζει ἀκόμα κι' δι φλογισμένος δαυλὸς ποὺ εἶδε δὲ μητέρα σου στὸ ὄνειρό της πρὶν ἀκόμα γεννηθῆς... Πιστεύω στοὺς



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

Η ΔΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

(Η ζωὴ τῆς ώραιοτέρας γυναικάς τῶν αἰώνων, γραμμένη ἀπὸ τὸν Γάλλο ιστορικὸ Φούνκ Μπραντάνο)

σουν μὲ σταυρωμένα χέρια ;

»Καυχᾶσαι γιὰ τὶς ἀνδραγαθίες σου. Μὰ δὲ ὅψι σου διαφεύδει τὰ λόγια σου... Ανήκεις περισσότερο μὲ τὴν ὡμορφιά σου στὴν Ἀφροδίτη παρὰ μὲ τὴν ἀνδρεία σου στὸν Ἀρη. Ο Ἐκτωρ που δικαίως μοῦ τὸν ἔξεθείασες μπορεῖ νὰ πολεμήσῃ στὴ θέσι σου... Εσὺ εἶσαι πλασμένος γιὰ ἄλλους ἀγῶνες καὶ θὰ μποροῦσα κι' ἔγώ νὰ συμμετάσχω σ' αὐτούς, ἀν ἡμουν πιὸ τολμηρή... Ποιός ξέρει... Ισως δι καιρός νὰ νικήσῃ τοὺς δισταγμούς μου καὶ ισως μιὰ μέρα νὰ σου ἀπλώσω τὰ χέρια μου γιὰ νὰ περάσης σ' αὐτὲς τὶς ἀλυσσίδες τῆς ἀγάπης... Αὐτὸς δημοσίευε εἶνα αἰνιγματικά μοίρας...»

Αὐτὰ τὰ λόγια εἶπε δι Ελένη καὶ σώπασε...

Κι' δι Πάρις, μὲ μικρὴ ἀπογοήτευσι στὴν καρδιά, ἀναγκάστηκε ν' ἀποσυρθῆ...

* * *

»Ἐτοι δὲ μέρες κι' δὲ ἔθεδομάδες περνοῦσαν...

»Ο Πάρις ποὺ δι καρδιά του φλογιζόταν δλοένα καὶ πιὸ πολὺ ἀπὸ τὸν ἔρωτά του, ἔξακολουθοῦσε νὰ πολιωρκῇ τὴν Ἐλένη... Καὶ δὲ μητιορκία του αὐτὴ γινόταν ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα καὶ πιὸ στενή, δοσο ποὺ ἔνα καλὸ πρωὶ δι Ελένη ἀναγκάστηκε νὰ φύγῃ ἀπὸ τὸ παλάτι της καὶ ν' ἀρχίσῃ νὰ τρέχῃ ἀλαφιασμένη στοὺς δρόμους τῆς Σπάρτης...

»Ισως δημοσίευε τὴς αὐτὴ νὰ ἥταν καὶ σκόπιμη καὶ αὐτὸς φαίνεται πῶς εἶνε τὸ πιὸ πιθανόν. Ήθελε δηλαδὴ ἔτοι νὰ ἔξαναγκάσῃ τὸν Πάρι νὰ τὴν κυνηγήσῃ, νὰ τὴν πιάσῃ, νὰ τὴν ἀπαγάγῃ καὶ νὰ πέσῃ δλη δι εὐθύνη ἐπάνω του.

Τρέχιοντας δι Ελένη — σὰν τὴ Σταχτομπούτα κι' αὐτὴ — ἔχασε ἔνα ἀπὸ τὰ σανδάλια τῆς στὴ γωνιὰ κάποιου δρόμου τῆς Σπάρτης, δι δόποιος ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἔκεινη, δωνομάστηκε Σανδαλιόν.

»Η Ἀφροδίτη ωστόσο εύνοοῦσε τὸν ἐρωτευμένο πρίγκηπα τῆς Τροίας.

Πράγματι δὲ δι Πάρις κατώρθωσε νὰ πιάσῃ τὴν Ἐλένη, νὰ τὴν παρασύρῃ δι τὰ καράβια τῶν Τρώων ποὺ τὸν περίμεναν στὸ λιμάνι καὶ νὰ τὴν πάρῃ μαζύ του στὴν πατρίδα του.

»Απὸ τὴν στιγμὴ ποὺ δι Πάρις ἔβαλε τὸ χέρι του ἐπάνω της κάθε ἀντίστασις ἐκ μέρους τῆς ωρίας Ελένης ἔπαψε... Ήταν τάχα αὐτὸς συνέπεια τῆς παντοδύναμης θελήσεως τῆς Ἀφροδίτης, δι ωφείλετο στὴν ἴδια τὴν Ἐλένη, δι δοπία κατὰ θάθος ἀγαποῦσε τὸν ὡμορφό Πάρι;

»Απὸ τὴ στιγμὴ ἔκεινη, τὰ δέχτηκε δλα μὲ μιὰ γαλήνια ἀξιοπρέπεια, μὲ μιὰ περήφανη ἔγκαρτέρησι, τῆς δόποιας δι Ομηρού μᾶς δίνει στὴν Ιλιάδα μιὰ ἀσύγκριτη εἰκόνα.

* * *

»Η χαρὰ μὲ τὴν δόποια ὑποδέχτηκαν στὴν Τροία τὴν ώραιοτέρα τῶν γυναικῶν ἥταν ἀνωτέρα κάθε περιγραφῆς κι' δὲ ἐνθουσιώδεις ἐκδηλώσεις κι' δὲ ἐπευφημίες τοῦ λαοῦ βάστηξαν δχι μόνο τὴν