

## ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΟΥ ΝΤΕΖΣΟ ΣΖΟΜΟΡΥ



## ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ...

**Σ**ΤΟ βάθος μιᾶς μικρῆς κάμαρης, κάθεται μιὰ κοντή γυναικούλα. Σιγοκλαίει ἀπελπισμένα καὶ κάπου - κάπου μπήγει ἐλαφρά ξεφωνητά τρόμου, στήνοντας φοβισμένα τ' αὐτί της, ὅταν ἀκούγεται κανένας θόρυβος ἀπ' τὴν ἄλλη μεριά τοῦ τοίχου, ἔξω στὴ μαύρη καὶ σκοτεινὴ σκάλα.

“Ητανε νύχτα καὶ τὸ φεγγάρι σκόρπιζε τὸ φῶς του ἀπ' τὸ παράθυρο. Καὶ ἡ φτωχὴ γυναικούλα μὲ τὰ ἑπτεκα κι' ἀνακατωμένα μαλλιά, περίμενε νὰ γυρίσῃ ὁ ἄντρας της. Αὐτὸς ἔκανε πάντα δυνατὸ θόρυβο ἀνεῳγόντας τὴ σκάλα, γιατὶ ἦταν νευρικός καὶ δξέθυμος.

Τὸ φεγγάρι ἔλαμψε στὸν οὐρανὸ καὶ σκορποῦσε στὸ πάτωμα πλατειές λωρίδες ἀπὸ ἀσημένιο φῶς. Μέσ' στὸ δωμάτιο βασίλευε βαθειὰ σιωπή, ποὺ τὴ διέκοπταν μονάχα τ' ἀναφυλλητὰ τῆς γυναικας, ἡ ὅποια ἀνακάτωνε δλοένα καὶ περισσότερο τὰ μαύρα μαλλιά της, μὲ τὶς νευρικὲς καὶ ἀπελπισμένες κινήσεις τῶν χεριῶν της.

“Απέραντη, ἀνέκφραστη θλῖψι ἦταν χυμένη μέσα ἔκει. Μπροστὰ στὴ γυναῖκα ἦτανε μιὰ κούνια. Καὶ μέσα στὴν κούνια ἦτανε ἔσπλασμένο δίπλα σ' ἔνα σπασμένο παιχνίδι, ἔνα παιδί, ἔνα μικρὸ πεθαμένο ἀγοράκι, τὸ παιδί της.

Τῆς εἶχε πεθάνει πρὶν ἀπὸ λίγο. Καὶ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ξεψύχησε, κάποια παγερή πνοὴ ἐρημώσεως εἶχε χυθῆ στὸ δωμάτιο. Ὡς κι' αὐτὰ ἀκόμα τ' ἀντικείμενα, εἶχαν ἀλλάξει χρῶμα καὶ σχῆμα. Νεκρικὴ ἀνήσυχία βασίλευε παντοῦ. Καὶ τὸ μικρὸ παιδάκι, μολονότι νεκρό, παγωμένο, φαινόταν σὰ νὰ σπαρταροῦσε ἀκόμα ἀπὸ στοργή, ἀπὸ χαρά, ἀπὸ τρυφερότητα. Τώρα ποὺ τὸ ἀνατικό αὐτὸ πλυσματάκι, τὸ βλαστάρι μιᾶς κουρασμένης καὶ σακατεμένης ἐργατικῆς οἰκογενείας, εἶχε πεθάνει πειά, ὁ θάνατος εἶχε σεύσει ἀπὸ τὸ πρόσωπό του τὰ ἵχνη τῆς μαύρης ζωῆς ποὺ πέρασε... Τὰ ἔανθά μαλλιά του σχημάτιζαν ἔνα χρυσὸ φωτυστέφανο, γύρω ἀπὸ τὸ κεφάλι του. “Οποιος τῶβλεπε, θάλεγε πώς ἦταν πλασμένο ἀπὸ κερί, ἀπὸ λεμόνι καὶ ἀπὸ φίλντισι. Τὰ μάτια του ἦταν κλειστά, μὰ φαινόνταν πώς ἀγνάντευαν, κάτω ἀπὸ τὰ βλέφαρά τους, κάποιους ἀγνωστούς καὶ μυστηριώδεις κόσμους...

“Ἄξαφνα, ἡ μητέρα του σηκώθηκε. Πλησίασε πρῶτα στὸ παράθυρο κι' ἔρριξε ἔξω μιὰ ματιά. Τὸ φῶς τῆς σελήνης παιχνίδιζε στὰ κατάμαυρα μαλλιά τῆς καὶ πάνω στὸ χλωμό τῆς πρόσωπου. Μονάχα τὰ ἀνήσυχα καὶ φοβισμένα μάτια τῆς εἶχαν κάποια ζωή. Κύτταζε τὴν αὐλή καὶ τοὺς ψηλούς τοίχους ἀντίκρυ τῆς, μέσ' στὸ σκοτάδι. “Ητανε ἀκόμα νύχτα, ὥστόσο δύμως κάπου ἔκει κοντά, ἀρχισε νὰ παρατηρήται κάποιας κίνησι... Ἀκουγόταν διθύρων ποὺ ἔκανε ἔνα κάρρο, κυλῶντας καὶ πιὸ πέρα κάτι δυνατές φωνὲς ἀντήχησαν. Μιὰ ἀνήσυχη ἀπονάρκωσι βάραινε σὰν βραχνᾶς στὸ μελαγχολικὸ ἔκεινο περιβάλλον καὶ μέσ' στὴ γαλήνη, οἱ ἀλήτες ποὺ κοιμόντουσαν στὸ πεζοδρόμιο ἡ κάτω ἀπὸ τὶς πόρτες, ἔνοιωθαν νὰ πλησιάζῃ ἡ μέρα - τὸ φῶς, ἡ κλημητι, ἡ παρασάλη...

Πέρασαν ἀκόμα κάμποσες στιγμὲς σιωπῆς καὶ ἀξαφνα ἀκούστηκε θόρυβος στὴν

αὐλή. Μιὰ πόρτα χτύπησε δυνατὰ καὶ διάγγανος τοῦ πηγαδιοῦ ἄρχισε νὰ τρίζῃ. Κάποια γυναῖκα θὰ τρυποῦσε νερό. Σὲ λίγο, τὸ φεγγάρι ἄρχισε νὰ θαμπώνη. Γλυκοχάραζε. “Έκανε λεπτὸ καὶ διαπεραστικὸ κρύο...

Τὰ δάκρυα τῆς δυστυχισμένης μητέρας εἶχαν στερέψει. Δὲν μποροῦσε πειὰ νὰ κλάψῃ. “Ητανε σὰν μισοπεθαμένη. Τὸ νεκρὸ παιδί της εἶχε πέσει ἀπὸ τὴν καρδιὰ τῆς, ὅπως πέφτει ἀπὸ τὸ δέντρο διστρέποντας τὸ καρπό του.

‘Η μητέρα ἄνοιξε τὸ παράθυρο καὶ φώναξε μέσ' στὴ σιωπή:

— ‘Εσύ εἶσαι, κυρά-'Αντάλ;

— Ναί, χρυσῆ μου, ἔγω εἶμαι. Καλή σου μέρα!... Ξύπνησα σήμερα λιγάκι νωρίτερα, γιατὶ ἔχω νὰ πλύνω κάτι κομμάτια καὶ ὔστερα πρέπει νὰ πάω στὴν ἀγορὰ νὰ ψωνίσω.

— Μιὰ ποὺ θὰ πᾶς στὴν ἀγορὰ, κυρά-'Αντάλ, δὲν μοῦ κάνεις, σὲ παρακαλῶ, τὴ χάρι νὰ μοῦ ψωνίσης κι' ἔμενα τίποτα γιὰ τὸ μεσημέρι;

— Μπράθο!... μετὰ χαρᾶς! Καὶ τὶ θέλεις νὰ σοῦ πάρω...τίποτα λαχανικά!...

— “Οχι! Μὰ δὲν ἔρχεσαι λιγάκι πιὸ κοντά, κάτω ἀπὸ τὸ παράθυρο; Θὰ μὲ υποχρεώσης, κυρά-'Αντάλ...

— “Ερχομαι!... ἔρχομαι!

Καὶ ἡ κυρά-'Αντάλ πλησίασε καὶ στάθηκε κάτω ἀπὸ τὸ παράθυρο. Τότε ἡ μητέρα τῆς εἶπε:

— Φέρε μου, σὲ παρακαλῶ, λουλούδια κι' ἔνα νεκροκρέβατο...

‘Η κυρά-'Αντάλ τότε σήκωσε ἐπάνω τὸ χλωμό τῆς πρόσωπο. Τὰ μάτια της συνήθιζαν σιγά-σιγά στὸ σκοτάδι καὶ ἔτσι μπόρεσε σὲ λίγο νὰ ἰδῃ καλύτερα. Καὶ τότε ἡ δυὸ γυναῖκες σώπασαν ξαφνικά. ‘Αναμεσά τους, στὸν ἀέρα καὶ στὸ σκοτάδι, εἶχαν σκορπιστὴ λουλούδια καὶ νεκροκρέβατα. Πέρα, μακρύ, τὰ κάρρυ ἄρχισαν νὰ κυλᾶν μὲ θόρυβο...

— Χριστός καὶ Παναγία!... φώναξε τότε ἡ κυρά-'Αντάλ, ποὺ κατάλαβε ἀμέσως. Πῶς νὰ μὴ τὸ μάθω πρωτήτερα!... Μᾶς ἀφησε λοιπὸν χρόνους δι Πετράκης;

— Ναί!...

— Πέθανε;

— Πέθανε.

— Εἶσαι θέσθιη;

— “Εχει παγώσει ἀπὸ ὕδα...

— ‘Αφοῦ εἶν’ ἔτσι, θὰ σοῦ φέρω λουλούδια... “Οσο γιὰ τὸ νεκροκρέβατο, δὲν εἶνε ἀνάγκη νὰ φροντίσουμε μεῖς. Θὰ τὸ φέρουν μαζύ τους ἔκεινοι ποὺ θάρησαν νὰ πάρουν τὸν Πετράκη!... Τὸν κατημένο τὸν Πετράκη!... “Αχ! ὅσο ἔβλεπα τὰ μεγάλα καὶ παραπονετικά του μάτια, τώλεγα ἀπὸ μέσα μου, πῶς αὐτὸ τὸ παιδί θὰ μᾶς ἀφήση πολὺ σύντομα... ‘Ο Θεός ἀς ἀνυπαύση τὴν ἀθώα ψυχούλα του... Ζωὴ σὲ λόγου συս, χρυσῆ μου. “Ε!... Τί νὰ κάνουμε; ‘Υπομονὴ χρειάζεται... Αὐτὰ ἔχει δι παληκούσμος!...

Κι' ἔτοιμάσθηκε νὰ φύγη, νὰ πάη στὴν ἀγορά.

— Φοβάμαι, ξέρεις, κυρά-'Αντάλ, τῆς εἶπε τότε ἡ μητέρα μὲ σύστημένη φωνή... ‘Αλήθεια σοῦ λέω, φοβάμαι...



Σιγοκλαίει ἀπελπισμένα...

— Τί φοβάσαι, καλέ; Τὸν Πετράκη; Μὰ εἶνε πεθαμένο τὸ παιδί... Έξ αλλού, τί μπορεῖ νὰ σου κάνη μιὰ στάλα παιδί;

— Τὸ ξέρω, τὸ ξέρω, πώς δὲν ἔχω νὰ φοβᾶμαι τίποτ' ἀπ' τὸν Πετράκη μου. Μακάρι δύμας νὰ ζούσε ἀκόμα καὶ νὰ μοῦ τραβούσε τὰ μαλλιά καὶ νὰ μοῦ γρατσούνιζε τὸ πρόσωπο... Μὰ φοβᾶμαι τὸν ἄντρα μου, ποὺ θὰ γυρίσῃ ὅπου καὶ νᾶνε ἀπ' τὴν ζουλειά του, μεθυσμένος σὰν πάντα... Νά! Σὲ λίγη ὥρα θὰ τελειώσῃ ἡ ύπτρεσία του στὸ ἔργοστάσιο ἡλεκτρισμοῦ... Θὰ πάγκεναια νὰ πιῇ στὴν ταβέρνα ποὺ διανυκτερεύει ἐκεῖ κοντά γιὰ τοὺς ἔργατες καὶ θὰ μούρθη τύφλα στὸ μεθῦσι.. Τὶ θὰ τοῦ πῶ, θεέ μου, ὅταν μ' ἐρωτήσῃ τί γίνεται ὁ Πετράκης!...

— Νάι, καλά τὰ λές! Αὐτὸ δὲν τὸ εἶχα σκεφθῆ, εἶπε συλλογισμένη ἡ κυρά-'Αντάλ. "Οταν δὲν τὸν ἄντρας σου ἔφυγε τ' ἀπόγεμα γιὰ τὸ ἔργοστάσιο, δὲν Πετράκης ζούσε ἀκόμα, ἔ; Καὶ τώρα ποὺ θὰ γυρίσῃ, θὰ τὸν βρῆ νεκρό..."

— Τὶ νὰ κάνω τώρα, θεέ μου! Τὶ νὰ κάνω! ἔλεγε ἡ δυστυχισμένη... "Ἄχ!" Οταν εἶδα τὸ γιατρὸ δὲν ἔξετάζη τὸν Πετράκη, νὰ κουνάη τὸ κεφάλι τοῦ, καὶ νὰ φεύγη, χωρὶς νὰ μοῦ λέη τίποτα, ἀμέσως κατάλαβα πὼς θὰ ἔχανα τὸ παιδί μου...

Σώπασε καὶ τέντωσε τ' αὐτή τῆς, σὰν ν' ἀφουγκράστηκε μέσος στὸ σκοτάδι τὰ θήματα τοῦ ἄντρος τῆς.

— Κλαίς, χρυσῆ μου; τὴν ρώτησε ἀπὸ κάτω, συγκινημένη, ἡ κυρά-'Αντάλ.

— Δὲν κλαίω πειά... δὲν μοῦ ἔμειναν ἄλλα δάκρυα στὰ μάτια. Φοβᾶμαι μονάχα... Μοῦ φάνεται πῶς δὲν τὸν ἄντρας μου θὰ μὲ σκοτώσῃ στὸ ξύλο... Καὶ δὲν μὲ πειράζει ποὺ θὰ μὲ χτυπήσῃ... Δὲν φοβᾶμαι τὸ θάνατο, μὰ φοβᾶμαι τὸ ξύλο... Τὰ μαρτύρια... Καὶ λυπᾶμαι καὶ κείνουν, γιατὶ ξέρω καλά, πὼς ἀφοῦ μὲ σκοτώσῃ, θὰ μετανοήσῃ πικρὰ γι' αὐτό...

— Νάι... οὔτε λόγος... Θὰ τὸ μετανοιώσῃ. Σ' ἀγαπάει σὰν τρελλός...

— "Ἄι ὅχι δά... Μιά φορὰ κι' ἔνα καιρὸ μ' ἀγαποῦσε... Μὰ τώρα..."

— Καὶ δύμας δὲν σὲ δέρνει ταχτικά.

— Νάι, μὲ δέρνει... μὰ ὅχι μὲ πάθος... με λύσσα, δῆπος ἄλλοτε... ὅταν μ' ἀγαποῦσε. Τώρα μὲ δέρνει ἀπὸ συνήθεια... Καὶ ύστερα μ' ἀφήνει μόνη καὶ πηγαίνει στὴν ταβέρνα μὲ τὴν παρέα του...

Τὴν στιγμὴ ἔκείνη, ἔνα χραχνιασμένο κουδούνι ἀκούστηκε στὴν εἰσόδο τῆς μεγάλης αὐλῆς.

— Νάτος... ἔρχεται, εἶπε ἡ μητέρα κι' ἄρχισε νὰ τρέμῃ...

— "Άλήθεια! ἔκείνος εἶνε! ἔκανε τότε ἡ κυρά-'Αντάλ, τρομαγμένη, βλέποντας τὸν ἄντρα τῆς φιλενάδας της μέσ' ἀπ' τὴν καγκελλόπορτα... Πρέπει νὰ τοῦ ἀνοίξω κι' ὅτι γίνη ἀς γίνη..."

— Νάι, πρέπει νὰ τοῦ ἀνοίξης, εἶπε ἡ μητέρα ἀπ' τὸ παράθυρο. Καὶ κάνε μου, σὲ παρακαλῶ, τὴν χάρι, κυρά-'Αντάλ, νὰ τὸν κρυτήσης μὲ τὴν κουβέντα στὸ δωμάτιό σου.

— Τὶ λές τώρα; φώναξε ἡ κυρά-'Αντάλ... ἔγω πρέπει νὰ πάω στὴν ἀγορά. "Αργησα μάλιστα πολὺ καὶ δὲν θὰ προφτάσω νὰ κάνω τίποτα..."

— "Ελα τώρα, κυρά-'Αντάλ, τὴν θερμοπαρακάλεσε μ' ἀπελπισμένη φωνὴ ἡ μητέρα, δὲν θὰ μοῦ ἀρνηθῆς αὐτὴ τὴν χάρι... Κράτησέ τὸν στὸ δωμάτιό σου, ὥσπου νὰ φέξῃ καλά καὶ νᾶρθουν νὰ πάρουν τὸν Πετράκη. Φοβᾶμαι νὰ μπῆ μέσ' στὸ δωμάτιο δὲν τὸν ἄντρας μου τώρα ποὺ εἶμαι ὀλομόναχη καὶ εἶνε ἀκόμα νύχτα... Δὲν εἶνε κακός ἀνθρωπος, μὰ ὅτι καὶ νὰ μοῦ κάνη, θὰ εἶνε μὲ τὸ δίκη του..." Ελα, κυρά-'Αντάλ..."

Τὴν στιγμὴ ἔκείνη, τὸ κουδούνι τῆς πόρτας χτύπησε πιὸ δυνατά. "Η κυρά-'Αντάλ ἔτρεξε τότε ν' ἀνοίξῃ. Ο Τιμπόρ ήταν πρόγυμαστι μεθυσμένον ος.

"Η κυρά-'Αντάλ ἔκανε νὰ τὸν σταματήσῃ, μὰ ἔκείνος, χωρὶς νὰ πῆ τίποτα, τράβηξε γραμμὴ γιὰ ν' ἀνέβη στὸ τέταρτο πάτωμα, ποὺ ήταν τὸ δωμάτιό τους. "Η κυρά-'Αντάλ τὸν ἀκολούθησε τρέμοντας σύγκορμη ἀπ' τὸ φόβο της. Προμάντευε κάτι τρόμερό..."

"Αξαφνα, ἡ μητέρα εἶδε τὴν πόρτα ν' ἀνοίγη

μὲ δύναμι καὶ νὰ παρουσιάζεται στὸ κατῶφλι δὲ σκντρας της. "Εμπήξε τότε ἔνα τρομερὸ ξεφωνητὸ ἀγωνίας κι' ἔπεσε γονατιστὴ μπροστά του, μπλέκοντας ἵκετευτικὰ τὰ χέρια της:

— Συχώρεσέ με! τοῦ ψιθύρισε... Μή μὲ σκοτώσης...

Ο Τιμπόρ δὲν κατάλαβε στὴν ἀρχὴ τὶ ἐννοοῦσε ἡ γυναῖκα του. Τὸ μυαλό του ήταν ζαλισμένο ἀπ' τὴν ὄλονύχτια δουλειά, ἀπ' τὸ θόρυβο τῶν μηχανῶν, ἀπ' τὸ κρασί.

"Αξαφνα, δύμας, κάποια ύποψία πέρασε σὰν ἀστραπὴ ἀπ' τὸ μυαλό του. "Ωρμησε στὴ κούνια κι' ἔκανε ἀμέσως δυὸς θήματα πίσω... Οἱ καπνοὶ τῆς μέθης διαλύθηκαν στὴ στιγμὴ ἀπ' τὸ κεφάλι του...

— Παιδί μου!... Πετράκη μου! ωλόλυκε...

Δάκρυα πλημμύρισαν τὰ μάτια του κι' ἄρχισαν νὰ κυλοῦνε πάνω στὸ χλωμὸ καὶ ζαρωμένο ἀπ' τὰ θάσανα, πρόσωπό του. Καὶ ὅταν γύρισε τὸ κεφάλι του καὶ εἶδε μπροστά του τὴν γυναῖκα του νὰ τὸν κυττάζῃ μὲ ἄφωνη στάσις ἱκεσίας, ἡ καρδιά του μάτωσε ἀπ' τὸν πόνο, βλέποντας τὴν θλῖψι καὶ τὴν συντριβὴ τῆς συντρόφισσας τῆς ζωῆς του...

Τὴν πλησίασε τότε, ἔκατσε κι' ἔκεινος δίπλα τῆς σὲ μιὰ καρέκλα, τὴν πῆρε στὴν ἀγκαλιά του καὶ χαϊδεύοντας τὰ μαλλιά της, τῆς εἶπε μὲ λυγμούς...

— Κάνε κουράγιο, γυναῖκα... Ἀπ' τὸ θεό δηνανε... Δοξασμένο ἀς εἶνε τὸ σνομα τοῦ θεοῦ!

"Η γυναῖκα του τὸν ἀγκάλιασε τότε καὶ κελνη παράφορα, τὸν κύτταξε στὰ μάτια μ' εὐγνωμοσύνη καὶ λατρεία καὶ τοῦ εἶπε φιλωντάς τον, σὰν τρελλή:

— Νάι, Τιμπόρ μου... δοξασμένο ἀς εἶνε τὸ σνομα τοῦ θεοῦ!... Δὲν κάνει ν' ἀπελπιζώμαστε... Νέοι εἴμαστε, θὰ κάνουμε κι' ὄλα παιδιά. Φτάνει μονάχυ νὰ εἴμαστε μονιασμένοι...



## ΜΙΚΡΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΛΩΠΟΔΥΤΗ

Μοναδικὸ στὸ εἶδός του εἶν' ἔνα γράμμα ποὺ ἀφησε σὲ κάποια μαγείρισσα τοῦ Λονδίνου ἔνας λωποδύτης, δὲν ὄποιος εἶχε πάει γιὰ νὰ «γδύσῃ» τὸ σπίτι τῶν κυρίων της.

Ο λωποδύτης, στὴν περίπτωσι αὐτή, δὲν στάθηκε τυχερός: Ἐκτὸς ἀπὸ δυούτρια ἀσημένια κουταλάκια κι' ἔνα ἐπίχρυσο κύπελλο τοῦ παγωτοῦ ποὺ βρῆκε στὴν κουζίνα, δὲν ὑπῆρχε τίποτα ὄλλο πολύτιμο νὰ κλέψῃ. "Οταν δὲ ἀνοίξε τὸ φανάρι γιὰ κανένα δρεκτικό, ἡ δυσφορία του μεγάλωσε: Δὲν βρῆκε παρά τυρὶ καὶ φωμί. Τότε λυιπόν κάθησε κι' ἔγραψε στὴ μαγείρισσα τὸ ἀκόλουθο γράμμα:

«Γλυκειά νάμφη τῆς κουζίνας, ἡ καρδιά μου αἱμάσσει ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὰ... ἀσημένια σου κουταλάκια καὶ τὸ καναδικό σου τυρὶ... Κι' ὅμως μοῦ φέρωθες αἰληρά, ἀπάνθρωπα καὶ δὲν μοῦ ἀφησες τίποτα νὰ φάω... Φαίνεται πῶς ἀγαπᾶς κανένα πόλισμαν καὶ τὰ δίνεις σ' αὐτὸν ὄλα... Όστόσο σ' εὐχαριστῶ γιὰ τὰ κουταλάκια καὶ τὸ ἐπίχρυσο κύπελλο. Στὸ πορτοφαλλό σου βρῆκα μὰ λίδα καὶ μερικὲς πέννες. Κρατάω τὴν λίδα καὶ τὶς πέννες καὶ σου ἀφήνω τὸ... πορτοφάλλο. Σὲ σιμβούλευω ν' ἀλλάξῃς ἀφεντικά γιατὶ εἶνε τοιγγούνηδες. "Αν ἔχης σκοτό πάντρευτης, ἔλα νὰ μὲ βρῆς ἔξω ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο τῶν Στρατιωτικῶν, ἀποια μέρα θέλεις, ἀπὸ τὶς 12 ὡς τὴν μία. Σὲ φιλῶ καὶ θὰ σὲ ξαναεπισκεφθῶ. Τὸ πουλάκι σου.

## ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ

Η συκοφαντία μοιάζει μὲ τὴ φλόγα ποὺ μαυρίζει δσα δὲν μπορεῖ νὰ κάψῃ.

\* \* \*

Πές μου ποιὸν θαυμάζεις καὶ θὰ σου πῶ ποιὸς εἶσαι.

\* \* \*

Ο μόνος τρόπος νὰ ζῆ κανεὶς εἰρηνικὰ μὲ τοὺς γείτονας, εἶνε νὰ μὴν ἔχῃ γείτονας.

\* \* \*

Μόνον ἔκεινοι ποὺ δὲν ἔχουν τίποτε, εἶνε ἔτοιμοι νὰ μοιράσουν ἀδελφικὰ τὰ πάντα.



## ΕΝΑ ΠΙΟΛΥΤΙΜΟ ΔΩΡΟ

Ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἐκλεκτῶν του ἐκδόσεων δὲ «Μπουκέτο» ἀπεφάσισε νὰ προσφέρῃ στοὺς ἀναγνώστας του — δωρεάν σχεδόν — καὶ τὸ ἀριστούργημα τοῦ Πώλ Φεθάλ «Ο Καπετάν Φάντασμα» θά διατίθεται μόνον εἰς τὰ γραφεῖα μας, μὲ 4 δελτία τοῦ «Μπουκέτου» καὶ 29 δραχμάς.

"Οσοι ἔκ τῶν ἐπαρχιῶν ἐπιθυμοῦν νὰ πακτύσουν τὸ ἀριστούργημα αὐτό, πρέπει νὰ μᾶς ἀποστείλουν δραχμάς 3 ἐπὶ πλέον διὰ τὰ ταχυδρομικά.