



ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Η ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

— Ξέρετε ένα νέο ; είπε ένα πρωί δ σκύλος δ Μούργος στούς συντρόφους του. Σήμερα είναι ή «ήμέρα των ζώων». Οι άνθρωποι, οι κύριοι μας, μᾶς γιορτάζουν.

— Άληθεια; Εκανε μὲς ἀπορία γάϊδαρος. Πῶς τοὺς ἥρθε μιὰ τέτοια ίδεα; Εμένα δ ἀφεντικός μου δλο ξύλο μοῦ δίνει καὶ δὲν κάνει δλλο παρὰ νὰ μὲ βρίζη ἀπὸ τὸ πρωὶ δῶς τὸ βράδυ. Πῶς τώρα ἀποφάσισε νὰ μὲ γιορτάσῃ;

— Δὲν θὰ γιορτάσῃ βέβαια έσένα, Εκανε περιφρονητικά ή γάτα. Θὰ γιορτάσουν μόνο τὰ εύγενικά ζώα, έμένα, τὸ σκύλο, τὸ ἄλογο. Εσεῖς, τὰ δλλα εἰσαστε πολὺ κατώτερα.

— Αν δὲν κάνω λάθος, διαμαρτυρήθηκε δ γάϊδαρος, δλα μας είμαστε, μὲ τὸ συμπάθειο, ζῶα. Κι' έσεις οἱ ἀριστοκράτες κι' έμεις οἱ κατώτεροι. Γιὰ νὰ λένε λοιπὸν «ήμέρα των ζώων». Θὰ πῆ πῶς γιορτάζουμε δλοι μας καὶ ὅχι μόνον τοῦ λόγου σου καὶ δ σκύλος.

— Καλέ, μὴν τσακωνόσαστε, Εκανε εύγενικά τὸ ἄλογο, καὶ δις ρωτήσουμε τὸν σκύλο που ξέρει, νὰ μᾶς πῆ τί εἰνε αὐτὴ ή γιορτή. Εγὼ δὲν βλέπω τίποτε τὸ ξεχωριστό.

— Άληθεια, είπε ή γάτα. Οταν γιορτάζουν τ' ἀφεντικά μας τὰ βλέπω ποὺ φοροῦν καινούργια ροῦχα, στολίζουν τὸ σπίτι τους, μαγειρεύουν καλύτερα φαγιά. Μὰ τέτοιο πρᾶγμα δὲν συμβαίνει μὲ τὴ δικὴ μας τὴ γιορτή. Τὸν φιόγκο μου δὲν μοῦ τὸν ἀλλάζουν, μ' δλο ποὺ ἔχει παλιώσει καὶ ξεθωριάσει. Τοῦ γαϊδουριοῦ, σανὸ τοῦ ἔδωσαν καὶ χθές, σανὸ τοῦ ἔφεραν καὶ σήμερα. Καὶ τὸ κοτέτσι δὲν τὸ βλέπω οὔτε πιὸ περιποιημένο, δύτε πιὸ παστρικὸ ἀπὸ ἀλλοτε.

— Ή γιορτή αὐτή, καῦμένη, εἶναι γιὰ τοὺς άνθρωπους καὶ ὅχι γιὰ μᾶς, ξένγησε δ σκύλος. Τὴν ημέρα αὐτή τὴν όνομάζουν έτσι γιὰ νὰ θυμηθοῦν πῶς έμεις τὰ ζῶα, είμαστε, δπως λένε οἱ ίδιοι, «οἱ κατώτεροι ἀδελφοὶ τους» καὶ πῶς πρέπει νὰ μᾶς ἀγαποῦν καὶ νὰ μᾶς φροντίζουν.

— Τί χαρά μου! Εκανε τὸ χοντρὸ γουροῦνι. Λοιπὸν δὲν θὰ μὲ σφάξουν τὰ Χριστούγεννα, δπως ἔλεγαν, ὅταν ἀρχισαν νὰ μὲ παχαίνουν καὶ θὰ περάσω ἔδω ζωὴ χαρισάμενη ώσπου νὰ φθήσω ἀπὸ τὰ γεράματα.

— Οὔτε θὰ μοῦ ξαναπάρουν τὸ ἀρνάκι μου, βέλαξε ή προβατίνα.

— Οὔτε θὰ ξαναγούνε στὸ κυνήγι γιὰ νὰ σκοτώσουν που λάκια! Εκανε ένα σπουργιτάκι ψηλά ἀπὸ τὸ δένδρο του!

— «Ολα αὐτὰ ποὺ λέτε εἰνε κουταμάρες κι' οὔτε θὰ γίνουν ποτέ, είπε τὸ σκυλλί, κουνῶντας περίλυπα τὸ κεφάλι του. Οι άνθρωποι θὰ ἔξακολουθοῦν νὰ σφάξουν καὶ νὰ κυνηγοῦν καὶ νὰ τσακώνουν δλα τὰ ζῶα που τρώγεται τὸ κρέας τους. Μὴ βάζετε μὲ τὸν νῦν σας πῶς μπορεῖ αὐτὸν ν' ἀλλάξῃ.

— Μπᾶ, καὶ τότε τί ἀγάπη εἶνε αὐτὴ ποὺ θὰ μᾶς δείξουν ; Εκανε κοροΐδευτικά ή γάτα.

— Κυρά μου, έσύ νὰ σωπαίνης, τὴ μάλλωσε δ σκύλος. Γιατί δὲν ἔχεις ἀφήσει ποντίκι γιὰ ποντίκι στὸ κελλάρι, καὶ τὰ κακόμοιρα τὰ πουλάκια, τὰ κυνη-

— Γιὰ νὰ ίδω, αὔριο θὰ φάω

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ



Μητρικὴ Στοργὴ

(Πίνακας τοῦ Γ. Ντούγκλας)

γᾶς ὅπου τὰ βρῆς. Κι' οὔτε κάνεις τὴν ἀκαταδεχτή, ὅταν σοῦ δίνουν τ' ἀφεντικά κρέας ή ψάρι. «Αν θέλουν δμως οἱ ἀνθρώποι νὰ μᾶς δείξουν τὴν ἀγάπη τους, μποροῦν νὰ τὸ κανουν καὶ μὲ ἄλλον τρόπο. Μποροῦν νὰ μὴ σοῦ τραβοῦνε τὴν οὐρὰ γιὰ γοῦστο καὶ νὰ μὴ σὲ ζεματοῦν, κι' ὅταν ἀκόμη τοὺς κλέβης τὸ φαῖ ἀπὸ τὸ τσουκάλι. Νὰ μὲ κυνηγοῦν μὲ τὴ σφενδόνα καὶ μὲ τὴν ξόθεργα τὰ πουλάκια καὶ νὰ μὴ τοὺς χαλοῦν τὶς φωλήσεις τους. Νὰ μὴ δέρνουν καὶ νὰ μὴ παραφορτώνουν τὸ καῦμένο τὸ γαϊδοῦρι ποὺ παιδεύεται δλη τὴν ημέρα. Καὶ μποροῦν νὰ κάνουν ἀκόμα γιὰ μᾶς ένα σωρὸ ἀλλα πράγματα, ποὺ δσοι ἀπ' αὐτοὺς μᾶς ἀγαποῦν, τὰ κάνουν τώρα καὶ μόνοι τους...

— «Ωστε λοιπὸν έμένα ἔτσι κι' ἀλλοιῶς θὰ μὲ σφάξουν, είπε συμπερασματικά τὸ γουροῦνι. «Ας πάω ν' ἀποτελείωσω τὸ φαῖ μου γιὰ νὰ πάνε ή πίκρες κάτω.

— Καὶ ποῦ τὸ ξέρεις έσου ; Νά! Προχθές ἀκουγα τὴ μαμά νὰ λέη στὸν μπαμπά, πῶς δὲν θέλει οὔτε... ζωγραφιστὴ νὰ σὲ βλέπῃ!...

* * *

πάλι ξύλο, ή μόνο σήμερα θὰ κρατήσῃ ή καλομεταχειρίσι, επει το καὶ τὸ γαϊδοῦρι, γυρίζοντας στὸν σταύλο του.

ΕΥΘΥΜΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΟΥΛΕΣ

— Γιαγιά;.. Τί θὰ τὴν κάνης αὐτὴν τὴ φωτογραφία σου ;

— Θὰ τὴν δώσω τῆς μαμάς σου...

— Δὲν μοῦ τὴ δίνεις καλύτερα έμένα. Ή μαμά δέν τὴν θέλει...

— Καὶ ποῦ τὸ ξέρεις έσου ; Νά! Προχθές ἀκουγα τὴ μαμά νὰ λέη στὸν μπαμπά, πῶς δὲν θέλει οὔτε... ζωγραφιστὴ νὰ σὲ βλέπῃ!...

* * *

... Μαμά! Μοῦ είπες πῶς ἀνείνω... ήσυχος μισή ώρα, θὰ μοῦ δίνεις δ, τι θήθεια...

— Λοιπόν, τί θέλεις τώρα ; Τὴν ἀδεια νὰ γίνω... σύνοσχος γιὰ δυό δρες!...

ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ

Ο ΚΟΥΤΣΟΦΛΕΒΑΡΟΣ

Κούτσα-κούτσα νάτος πάλι καὶ (δ μπάμπος δ Φλεβάρης Γκούχου! γκούχου! δλο θήχει (κουρασμένος κι' ἀρρωστιάρης κι' οὔτε μᾶς καλημερίζει, μόν' (μᾶς βλέπει θυμωμένος κι' ἔρχεται λαχανισμένος σὲ μιὰ κάπα τυλιγμένος.

* * *

Τρίζουν κρούσταλλα καὶ πάγοι, (ἀπ' τὸ δρόμο ποὺ περνάει, κι' δ χιονιᾶς βαρειὰ βογγάει καὶ τ' ἀρνάκια τὰ καῦμένα, (μέσ' στὴ στάνη τὰ παγώνει καὶ ή φύσι μὲ σεντόνι τοῦ θανάτου σαβανώνει.

* * *

Μὰ πῶς καίει κ' ή φωτιά μας! (Γειτονόπουλα, όριστε ! καὶ ἀντίκρυ ἀπ' τὴ γωνιά μας, (ζεσταθῆτε καὶ καθῆστε. Νὰ κι' έσύ, φτωχέ μου Γιώργο, (καὶ φαγάκι καὶ ρουχάκια κι' ἔλα πές μας ιστορίες κι' ω- (μορφα παραμυθάκια ..

* * *

Ξού!... Ξού!... Ξού!... ώρα κα- (λή σου! Στὸ καλὸ κουτσέ- (Φλεβάρη, Τράσα, γέρο-διακονιάρη, Τί, τοῦ κάκου, πεισματάρη, ἀγριεύεις ; Νά! Σιμώνει ό κύρ-Μάρτης, ποὺ μὲ μόνη μιὰ ματιά, σὲ κακαρώνει.

I. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ