

ὅτι θὰ ἀπέθνησκεν ἐκ τοῦ χωρισμοῦ της, ἡ κόρη, ἀμφιταλαντευθεῖσα μεταξὺ τοῦ Θεοῦ, ὡς τῆ ἔλεγον αἱ καλογραφαίαι, καὶ τῆς μητρὸς της, ἔκλινε πρὸς τὴν μητέρα της.

Ἐπηγγέλλετο δὲ τὴν Φραγκίσκα τὴν σιδηρώτριαν, ἥτοι ἐσιδέρωνε τὰ ξένα ὀνόματα μετὰ τὴν πλύσιν.

Ἄλλα αὐτὰ καλά, εἶπον ἀφοῦ τὴν ἤκουσα μέχρι τέλους ταῦτα διηγουμένην· ἐλπίζω δὲ τὴν ὅτι εἴμεθα καὶ φρόνιμοι.

Ἐταπείνωσε τοὺς ὀφθαλμούς· — Τίποτε κἀνένα φίλον; ἠρώτησα τὴν πτωχὴν κόρην.

— ὦ, ὄχι! μοὶ ἀπεκρίθη.

— Κἀνένα, κἀνένα;...

Ἡ Φραγκίσκα ἠρυθρίασε.

— Κἀνένα, κἀνένα;... ἐπανέλαθον.

— Ναί, ἀπεκρίθη γενομένη καταπύρφορος, ἀλλ' ὄχι διὰ κακόν.

— Διότι σὲ ἀγαπᾷ ἴσως;

— Ἄν δὲν μὲ ἠγάπα, δὲν θὰ ἤθελε νὰ μὲ νυμφευθῇ.

— ὦ, λοιπὸν νυμφεύεσθε;

— Ὅχι ἀκόμη, διότι ὅσα κερδίζει δὲν εἶνε ἀρκετά.

— Τί ἐπάγγελμα ἔχει;

— Εἶνε σχοινᾶς.

— Καὶ πόσα κερδίζει;

— Δύο ἡμισυ φράγκα, τὴν μίαν ἡμέραν μὲ τὴν ἄλλην.

— Σὺ δὲ πόσα;

— Ἐν καὶ ἡμισυ.

— Δύο ἡμισυ καὶ ἓν καὶ ἡμισυ κἀμνουν τέσσαρα.

Ἐγὼ στοχάζομαι ὅτι δύνασθε μὲ τόσα νὰ ζήσετε.

— Ναί, ἂν εἴχαμεν τὸ νοικοκυριό μας.

— Καὶ πόσα θὰ σᾶς ἐχρειάζοντο διὰ τὸ νοικοκυριό σας;

— Πολλά, κατὰ δυστυχίαν.

— Ἄλλ' ἔως πόσα, τέλος πάντων;

— Ἐκατὸν φράγκα τοῦλάχιστον θὰ μᾶς ἐχρειάζοντο!..

Ἐπάρχουσι λοιπὸν ἄνθρωποι εἰς τοὺς ὁποίους χρειάζονται δέκα ἑκατομμύρια, ὅπως ἡ φιλοδοξία των εὐχαριστηθῇ, καὶ ἄνθρωποι οὗς εἰς θὰ ἤρουν καὶ ἑκατὸν φράγκα! Πτωχὴ Φραγκίσκα! Ὅτε τὴν ἤκουσα εἰπούσαν, « Ἐκατὸν φράγκα τοῦλάχιστον θὰ μᾶς ἐχρειάζοντο », μ' ἤλθον δάκρυα εἰς τοὺς ὀφθαλμούς· ἐνῶ ὅταν ὁ συνοδοιπόρος μου ἐκεῖνος εἶχεν εἰπεῖ, ὅτι τὸν «ἐχρειάζοντο δέκα ἑκατομμύρια» ἠσθάνθη ἐν τῇ καρδίᾳ ὡς τινα πρὸς αὐτὸν βδελυγμίαν. Πόθεν ἄρα γε αὕτη τῶν αἰσθημάτων ἡ διαφορά;

Ἄγνων ἂν ὁ συνοδοιπόρος μου ἀποκτήσῃ τὰ δέκα ἑκατομμύρια πρὸ τῆς ἐπανόδου του εἰς Παρισίους· γινώσκω δὲ μόνον ὅτι ἡ Φραγκίσκα, πρὸ τῆς ἀναχωρήσεώς μου ἐκ τοῦ Ἄθρου, θὰ ἔχη τὰ φράγκα της τὰ ἑκατόν.

(μετάφρασις I. Σκυλίση).

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΥΜΑΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΠΩ ΝΑΙ;

Ἡ εἰκὼν, τὴν ὁποίαν παρατίθεμεν, συγκαταριθμεῖται μετὰ τῶν ὠραιότερων τῆς τελευταίας ἐν Παρισίοις καλλιτεχνικῆς ἐκθέσεως.

Ἐν τῇ ἐπινοίᾳ της ἡ εἰκὼν αὕτη ἔχει πολὺ τὸ εὐφυὲς καὶ ἔτι μᾶλλον ἐν τῇ ἐκτελέσει. Τρόντι ἐν τῇ μορφῇ τῆς κόρης, ἥτις, μόνη τὴν νύκτα πρὸ τῆς λαμπάδος, ἀναδιφᾷ τὰς γενομένας πρὸς τοὺς γονεῖς της προτάσεις, ἐμφαίνεται ἡ ἀπορία καὶ τὸ ἀναποφάσιστον, νομίζει τις ὅτι καὶ ἀκούει ἀπὸ τῶν χειλέων της τὴν φράσιν ταύτην, τὴν ὁποίαν πολλαὶ πρὸ αὐτῆς ἐφιθύριζαν καὶ τὴν ὁποίαν ἐκάστη κόρη ἐν ὁμοίᾳ περιπτώσει ἀναγκάζεται νὰ ἐπαναλάβῃ πρέπει ἄρα γε νὰ εἶπω ναί;

Καὶ ἂν το εἶπη, τίς τῇ ἐγγυᾶται ὅτι θὰ εἶνε εὐτυχῆς;

Καὶ ὅμως ὀφείλει νὰ ἐκλέξῃ. Καὶ ἡ μήτηρ ἥτις ἐν τῇ στοργῇ της ἐνεπιστεύθη τὸ ἀπόρητον εἰς τὴν κόρην της, ὑπεσχέθη νὰ ἀποδεχθῇ καὶ νὰ συνηγορήσῃ ὑπὲρ τῆς ἐκλογῆς της.

Ἀπὸ τριῶν ἡμερῶν οἱ σύζυγοι ἤριζον ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου. Ὁ πατὴρ φιλάργυρος καὶ τῶν παλαιῶν ἰδεῶν θερμὸς ὑπέρμαχος, ὅστις μετ' ὀλίγας ἡμέρας θὰ ἐώραζε τὴν τεσσαρακονταετηρίδα του, ἄνευ τινὸς δισταγμοῦ ἐξελέξατο τὸν ἔμπορον ἢ μὴτηρ ἐδείκνυεν ἰδιαιτέραν εὐνοίαν πρὸς τὸν ἱατρόν. Καὶ ἡμέραν καὶ νύκτα διεπληκτίζοντο, ἐν ᾧ οἱ προτεινόμενοι περιέμενον τὴν ἐκδοσὴν τῆς ἀποφάσεως. Ὁ τρίτος νεανίας ἀριστεύσας ἐν τῇ σχολῇ τῶν Καλῶν Τεχνῶν καὶ τιμηθεὶς ἐν τῇ παγκοσμίᾳ ἐκθέσει τοῦ 1878 - δὲν εἶχεν οὔτε οἰκογενειακὸν ὄνομα ἐνδοξόν, οὔτε πλοῦτη, καὶ διὰ τοῦτο ὁ πατὴρ οὔτε ἠθέλησε νὰ σκεφθῇ περὶ αὐτοῦ, ἡ δὲ μήτηρ ἀδιαφόρως ἤκουε τὰς προτάσεις του.

Ἄλλ' ὅμως ἡ Βέρθα εἶχε συναντήσῃ ἐν τῇ αἰθούσῃ τῆς Κομῆσης πρὸ ὀλίγων ἔτι ἡμερῶν τὸν Γουσταῦον, ἤκουσε τὸ ὄνομά του προφερόμενον μετὰ τινος θαυμασμοῦ, εἶδε τὴν βραβευθεῖσαν εἰκόνα του ἀνητημένην ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐκείνῃ αἰθούσῃ καὶ θαυμάζουσα καὶ αὐτὴ τὸ καλλιτέχνημα πολλάκις ἐστράφη πρὸς τὸν καλλιτέχνην, οὕτινος ἡ ἀνέφελος καὶ γλυκεῖα μορφή ἐξεκόνιζε τὴν ἀγαθότητα τῆς ψυχῆς. Καὶ ἤδη ὑπὲρ ποτε ἀναπαρίστα ζωηροτέραν ἐν τῇ φαντασίᾳ της τὴν μορφήν τοῦ Γουσταίου...; Ἐὰν εἶπη τὸ ναί, δὲν κινδυνεύει νὰ προδῶσῃ ἀπόρητόν τι αἰσθημα τῆς καρδίας της, ἄνευ ἐλπίδος, τότε δὲ ὁ πατὴρ της θὰ σπεύσῃ νὰ ὑποσχεθῇ εἰς τὸν ἔμπορον τὴν χειρὰ της;

Οὕτως ἐσκέπτετο περίλυπος ἡ Βέρθα καὶ ἐπρόφερε πάλιν τὸ ὄνομα τοῦ καλλιτέχνου, ὅτε ἡ μήτηρ ἐξαίφνης εἰσελθοῦσα ὑπέκλειψε τὸ μυστικόν της.

— Ἐστὼ - εἶπεν - οὕτω κἂν δὲν φαίνομαι ἠττωμένη οὔτε ὁ ἱατρός, ἀλλ' οὔτε καὶ ὁ ἔμπορος! Ὄφειλον νὰ γνωρίσω πρότερον τὸν ἱατρόν εἰς τὴν κόρην μου, ν' ἀνταλλάξωσι τὰς ιδέας των νὰ γεννηθῇ αὐτομάτως ἐν τῇ καρδίᾳ των τὸ αἰσθημα τὸ ὁποῖον θέλομεν νὰ τοὺς ἐπιβάλωμεν διὰ τοῦ γάμου.

Μετὰ δέκα καὶ πέντε ἡμέρας οἱ δύο σύζυγοι προσεκάλουν τοὺς αἰκείους εἰς τὸν ναὸν τῆς ἀγίας Κλοτίλδης, ὅπου ἐτελοῦντο οἱ γάμοι τῆς Βέρθας μετὰ τοῦ διασήμεου ζωγράφου Γουσταίου Ἀμεδαίου Π..