

τῶν Κρονίων καὶ τῶν δώρων τὴν ἀνταλλαγὴν, ὡς σατανικὴν πολυτέλειαν. Ἀλλ' ἀφότου αἱ φιλοδωρίαι ἔγιναν τὰ τεκμήρια φιλίας καὶ ἀγάπης καὶ ἐκαθίρισθησαν τῆς κερδοσκοπικῆς ιδέας, ἡ ἐκκλησία ἀνέστειλε τὴν κατ' αὐτῶν καταδίωξιν.

N. P. O.



### ΑΛΛΗΓΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

#### Η ΚΥΡΙΑ ΠΟΝΤΙΚΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ

Ἡ κυρία Ποντικίνα ἐκάθητο εἰς μίαν ώραίαν φωλεάν. Ἡ φωλεὰ ἦτο πολὺ μαλακὴ μὲ κομμάτια βελούδενια, γουναρικὰ καὶ μὲ λαμπρὰ κομματάκια μεταξωτὰ, τὰ ὅποια αὐτὴ ἔφερε πολλὰς γύντας ἀπὸ τὰς οἰκίας τὰς ὅποιας ἐπεσκέπτετο. Μίαν ἐσπέραν, δτὰν ἦτο πολὺ σκότος καὶ οὔτε ἀστέρες ἔφεγγον, αὐτὴ ἡ τοιμάσθη νὰ ὑπάγῃ ἔξω. Τὰ δύο παιδιά της, ὁ Σφύρικος, δστις ὀνομάζετο οὗτως δότι ἐσφύριζε πάντοτε μὲ δυνατὴν φωνὴν, καὶ ἡ μικρὴ Ποντικάκη ὡς ὅποια εἶχε πολὺ λαμπρὰ μάτια, εἶπον. « Ήρε μας, πάρε μας, Μάννα μας. » « Σιωπή, παιδιά μου, » εἶπεν ἡ μήτηρ των, « καὶ θὰ σᾶς φέρω ἓνα κομμάτι τυρί μαλακό. » Οταν δὲ ἡ κυρία Ποντικίνα ἔφυγε τὰ παιδιά της δὲν ἡμποροῦσαν νὰ ἡσυχάσουν καὶ ἐσκέπτοντο ποῦ θὰ ὑπάγῃ ἡ μήτηρ των, καὶ τί πράγματα θὰ ἔσῃ, ἐωσοῦ διηγέρθη τοσαύτη ἐπιθυμία εἰς τὰς καρδίας των, ὥστε νὰ ὑπάγωσι καὶ αὐτὰ νὰ εὐχαριστήσουν τὴν περιέργειάν των, καὶ ὁ ἀδελφὸς τῆς Ποντικάκης εἶπε μὲ μεγάλην φωνὴν, « Ἄς πάμε Ποντικάκη μου, » « Ποῦ; » ἡρώτησεν αὐτῇ, « Εξω εἰς τὸν κόσμον, » ἀπήντησεν ὁ Σφύρικος.

Λοιπὸν ἀμέσως καὶ τὰ δύο ἐσηκώθησαν καὶ κρατούμενα ἀπὸ τὰς χεῖρας των ἐξῆλθον δγλήγορα ἀπὸ τὴν φωλεάν. Οταν ὑπῆγαν δλίγον ἀιστημα εἰδον τὴν μητέρα των ἐρχομένην καὶ ἔτρεξαν δπέσω μόλις ἐφθασαν εἰς τὴν φωλεάν,

ἡ μήτηρ των εἰσῆλθε, καὶ ἐπειδὴ παρεστήρησεν ὅτι τὰ παιδιά της εἶχον ταραχήν, τὰ ἡρώτησε, « Δὲν ὑπήγετε ἔξω παιδιά μου; » τὰ παιδιά της ἔμειναν σιωπηλά, καὶ αὐτὴ ὑπῆγε νὰ ἀποθέσῃ τὸ φορτίον της.

Τὴν ἀκόλουθον ἡμέραν πάλιν ὁ Σφύρικος εἶπεν εἰς τὴν ἀδελφήν του, « Ἄς πάμε Ποντικάκη μου! » « Ποῦ; » ἡρώτησεν αὐτῇ. « Εἰς περίπατον, » εἶπεν αὐτός. Καὶ πάλιν κρατούμενα ἀπὸ τὰς χεῖρας των ἐξῆλθον εἰς τὸν δρόμον.

Ἐνῷ δὲ ἀπερνοῦσταν ἀπὸ τὰ δένδρα καὶ τὰ χωράφια εἴδον μίαν μεγάλην οἰκίαν, καὶ πλησίον ἀπήντησαν μίαν μαύρην γάταν, ἡ ὅποια εἶπε, « Καλὴ ἡμέρα. » « Καλὴ ἡμέρα, » ἀπήντησαν τὰ ποντικάκια. « Ποῦ ὑπάγετε; » ἡρώτησεν ἡ Γάτα. « Κάμνομεν περίπατον, » εἶπεν ὁ Σφύρικος μὲ μεγάλην φωνὴν, ἡ ὅποια ἔκαμε τὴν γάταν νὰ θαυμάσῃ. « Ἄς ὑπάγωμεν μαζὶ λοιπὸν, » εἶπεν αὐτή. « Εὐχαρίστως » εἶπεν ὁ Σφύρικος, « ἀλλὰ σᾶς παρακαλῶ, πές μας πῶς ὀνομάζεσαι; » « Ἐγὼ ὄνομάζομαι κυρία Γριμάλκη, εἴμαι ἀπὸ καλὴν οἰκογένειαν, καὶ μάλιστα ἔχομεν μεγάλην ὑπόληψιν εἰς τὸν κόσμον διὰ τὴν δύναμιν καὶ τὴν ζωηρότητά μας. » Τὰ ποντικάκια τὴν ἐκύτταξαν μὲ πολὺν φόβον καὶ ἡ γάτα ἀμέσως εἶπεν, « Τι ωραῖα φορέματα ἔχετε παιδιά μου, » καὶ αὐτὴ ἔχαΐδευσε τὰ ποντικάκια μὲ τὸ μαλακὸν ποδάρι της. Ο Σφύρικος ἡσθάνετο εὐχαρίστησιν ἀπὸ τὰς κολακείας τῆς γάτας, ἡ μικρὴ δύμως ἐφοβήθη καὶ ἀπεμακρύνθη ἀπὸ αὐτήν.

« Ποῦ κάθησθε; » ἡρώτησεν ἡ κυρία Γριμάλκη. « Κάτω εἰς τὸν ὄπισθεν δρόμον, » εἶπεν ὁ Σφύρικος, « Καὶ ἡ εὐγένειά σας; » « Εγὼ κάθημαι εἰς μίαν μεγάλην οἰκίαν, ἔκει πέρα ὅπου εἶναι πολλὰ πράγματα καὶ πολλὰ φαγητά. »

« Εἶναι μαλακὸ τυρί ἔκει; » ἡρώτησεν ὁ Σφύρικος, ὁ ὅποιος εἶχε πολὺν ἀδυναμίαν εἰς αὐτό. « Μάλιστα, μάλιστα, καὶ θὰ σᾶς δείξω ποὺ ὁ ἀφέντης μου φυλάττει αὐτό. »

Μὲ μεγάλην χαρὰν ὁ Σφύρικος ἤκουσεν αὐτὸ, ἀλλ' ἡ κυρία Γριμάλκη εἶχεν ἄλλον σκοπὸν εἰς τὴν πονηρὰν καρδίαν της, καὶ εἶπεν, « Οὐχὶ τώρα, πκιδιά μου, ἀλλὰ τὸ ἐσπέρας, δτὰν ὁ ἀφέντης μου καὶ ἡ κυρία μου εἶναι εἰς τὴν σάλαν των, καὶ τότε ἡμεῖς δυνάμεθα νὰ ἔχωμεν ώραιον συμπόσιον μὲ ἡσυχίαν. »

Ἐνῷ ὑπήγαινον μαζὴ ἡλθούν ἐνῶπιον μιᾶς μεγάλης οἰκίας περικυκλωμένης ἀπὸ δένδρα καὶ ἔνα κομψὸν κῆπον.

« Νὰ ἔκει ἐγὼ κατοικῶ. Κυττάξετε καλὰ διὰ