

ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Π. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

Εγγενέστατε κύριε Ανδρέα Καλαμογάρτη,

Ἐλαβον προχθές τὸ ἀπὸ κβ^{ας} γράμμα σας καὶ ἐχάρην διὰ τὴν ὑγείαν σας ἴδον τὰς αἰτίας, διὰ τὰς ὁποίας διατρίβετε εἰς τὰ αὐτόθι, πλὴν σὰς βεβαιῶ ὅτι ἂν καὶ εἰς τὰ αὐτόθι ἡ διατριβὴ σας εἴνε ἀνωφελής, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐνταῦθα διατρίβοντες οὐδὲν δυνάμεθα νὰ ὠφελήσωμεν, καὶ ἐξ ἐναντίας ὑποφέρομεν τὰ φυσικὰ καὶ ἠθικὰ κακὰ ἐν Ναυπλίῳ. Περὶ τῆς ἐθνικῆς συνελύσεως πρὸ καιροῦ ἐξεδόθη προκήρυξις, ὡς γνωστόν σας, πλὴν καὶ ἡ πολεμικὴ κατάστασις τοῦ ἔθνους ἀθλίω οὕσα δὲν μᾶς δίδει καιρὸν, καὶ ὄρεξιν δὲν βλέπω κατὰ τοῦτο, ἀλλ' οὐδὲ ἐκλογὴ ἔγεινεν εἰς μερικὰ μέρη, καθὼς καὶ εἰς τὰς Πατρὰς· καλὸν ὅμως ἤθελεν ἦτο κὰν σὰς ἐδιώριζον οἱ Πατράσιοι ἕνα τῶν πληρεξουσίων διὰ τὴν ἐθνικὴν συνέλευσιν, ἡ ὁποία ποῦ καὶ πότε καὶ πῶς θέλει συγκροτηθῆ ἄδηλον. Εἰς Τριπολιτσᾶν ἐμελετᾶτο νὰ γείνη ἐν κίνημα, πλὴν ἀπέτυχε καὶ ἔμειναν αἱ ἐλπίδες μας μάταιαι. Τὸ Μεσολόγγιον καταπολεμεῖται ἀπὸ τοὺς Ἀραβὰς διὰ ξηρὰς καὶ διὰ θαλάσσης καὶ ἡ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Θεοῦ ἄς διασώσῃ ἐκεῖνο τὸ προπύργιον τῆς Ἑλλάδος. Τὰ τῆς Κρήτης πράγματα δὲν ἐπροχώρησαν παντελῶς διὰ τῆς ἐπιπολαζούσης καὶ ἐκεῖ διαφωνίας. Ὁ λόρδος Κόχραν μῆτε ἐκινήθη ἀκόμη καὶ μὲ ὄλον ὅπου πολλοὶ λέγουσι ὅτι θέλει ἔλθει, ἐγὼ ὅμως ἀμφιβάλλω ἢ ἀπόκρουσις τῆς Βρετανικῆς διοικήσεως δὲν ἦλθεν ἀκόμη, ἐπειδὴ ὁ υἱὸς τοῦ Μικούλη ἐναυάγησεν εἰς τὴν ἐπιστροφὴν του, φαίνεται ὅμως νὰ ἦναι ἀποφασιστικοὶ ἐκ τῶν προβλημάτων, ὅπου ἐνταῦθα μᾶς ἔγειναν, διὰ νὰ δεχθῶμεν ἐν εἶδος συστήματος τῆς Βλαχουμπογδοκνίας διὰ τῆς μεσιτείας τοῦ Βρετανικοῦ πρέσβευος Κάνιγγ, ὅστις ἤδη ἀπέρχεται εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν· πλὴν ἡμεῖς ἐκ συμφώνου ἀπεποιήθημεν τὸ τοιοῦτο καὶ θέλομεν τὴν τελείαν ἀνεξαρτησίαν καὶ ἐνεκα τούτου ἐστείλαμεν δύο πληρεξουσίους, τοὺς Κυρίους Μαυροκορδάτον καὶ Ζωγράφον, διὰ νὰ παρησιασθῶσιν εἰς τὸν Μινῆτρον, διαβαίνοντα ἀπὸ τῆς Ὑδρας, καὶ νὰ τοῦ εἰπῶσι τὴν περὶ ἀνεξαρτησίας ἀπόφασιν τοῦ ἔθνους. Ὁ κύριος Κάνιγγ ἔφθασεν ἀπὸ προχθές εἰς τὴν Ὑδραν, περιμένοντα οἱ πληρεξούσιοι διὰ νὰ ἰδῶμεν τί ἀπόφασιν θέλει τοὺς εἰπῶσι, εἶναι γελοῖον ὅμως, ἀφ' ἐνὸς μὲν μέρους νὰ ζητῶμεν τὴν ἀνεξαρτησίαν, ἀφ' ἑτέρου δὲ νὰ μὴ θέλη κανεὶς νὰ πολεμήσῃ, ὁ δὲ ἐχθρὸς νὰ ἦναι κύριος ὅλης σχεδὸν τῆς γῆς τῆς Ἑλλάδος καὶ ἂν ἐπιτύχῃ εἰς τὸ Μεσολόγγι, ὃ μὴ γένοιτο, δὲν ἔχει ἄλλο νὰ κιτᾶξῃ εἰμὴ ἡμᾶς ἐδῶ εἰς τὸ Ναύπλιον καὶ ἡμεῖς δὲν περιμένομεν ἄλλο εἰμὴ ὑπερφυσικὰ ἐξωθεν τυμβεθηκότα διὰ νὰ μᾶς βοηθήσουν, καθὼς λόγου χάριν ὁ θάνατος τοῦ Ἰμπεράτορος τῆς Ρωσσίας μᾶς ἀνεζωπύρωσε τὰς ἐλπίδας ὅτι θέλει ἐπιφέρει μεταβολὴν τῶν πολιτικῶν πραγμάτων τῆς Εὐρώπης καὶ ὅτι θέλει διαρρήξῃ τὸν Γερδικὸν κόμπον τῆς ἱερᾶς συμμαχίας. Τὰ ἐσωτερικὰ μας εἶναι τὰ αὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν. Ὁ ἀδελφός σας Γεώργιος πρὸ ἡμερῶν ἐπῆγεν εἰς τὴν Ζάκυνθον διὰ θαλάσσης νὰ ἰδῇ τὰ παιδιὰ του καὶ πάλιν νὰ ἐπιστρέψῃ. Χθές ἔλαβον ἕνα γράμμα σας πρὸς αὐτὸν καὶ ἂν εὖρω ὀκάζιον θέλει τοῦ τὸ στείλω. Προσφέρεται παρακαλῶ, τὰς εὐχὰς μου εἰς τὸν Ἁγίον Πρωτοσύγγελον, εἰς τοὺς κυρίους Ἰωάννην Μαυρομιχάλην, Μπειζαδὲ Γεωργιάκην καὶ λοιποὺς τῆς οἰκογενείας του. Ἐρωσθε. Τῆ λ' (30) Δεκεμβρίου αὐτοῦ (1825). Ἐν Ναυπλίῳ

Ὁ εὐχέτης σας † Πατρῶν Γερμανός

Πρὸς τὸν ἐγγενέστατον κύριον Ανδρέαν Καλαμογάρτην.

Γ. Ι. ΠΑΠΟΥΛΑΣ, συμβολαιογράφος